

**Derek Prince**

Dịch giả: David Tô

**GIÁO TRÌNH  
TỰ HỌC Kinh Thánh**

Nguyên tác: Self-Bible Study Course



**NHÀ XUẤT BẢN ĐỒNG NAI**

Nguyên tác: SELF-BIBLE STUDY COURSE

Bản quyền © 1969, 2007, 2016 Chúc vụ Derek Prince Quốc tế

Được xuất bản bởi Mục vụ Derek Prince - Châu Á/Thái Bình Dương

Hộp thư số 2029, Christ Church, New Zealand

admin@dpm.co.nz

Bản quyền đã được đăng ký.

ISBN 978-93-82910-29-9

Không phần nào của quyển sách này được sao chép hoặc truyền lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bất kỳ phương tiện nào, điện tử hoặc máy móc, bao gồm bản photo, ghi âm, hoặc bằng các phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống phục hồi, mà không có văn bản cho phép từ nhà xuất bản.

Thiết kế Bìa: DPM- Châu Á/ Thái Bình Dương

Để nhận thêm những sự dạy dỗ chất lượng từ Kinh Thánh của Derek Prince, xin vui lòng truy cập trang

web: [www.dpmvietnam.org](http://www.dpmvietnam.org)

<https://vi.dpmvietnam.org/> and <https://en.dpmvietnam.org>

# Nội Dung

Lời Giới Thiệu: Những chỉ dẫn dành cho học viên. ....	7
Bảng viết tắt tên các sách của Kinh Thánh. ....	11
<b>01.</b> Kinh Thánh: Lời Của Đức Chúa Trời. ....	14
<b>02.</b> Kế Hoạch Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời: Phần 1 ....	23
<b>03.</b> Kế Hoạch Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời: Phần 2 ....	32
<b>04.</b> Báp-têm Bằng Nước: Phương cách? Thời điểm? Lý do? .....	40
<b>05.</b> Đức Thánh Linh. ....	48
<b>06.</b> Các Kết Quả Của Báp-têm Trong Thánh Linh. ....	56

## **ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ ĐẦU TIÊN**

<b>07.</b> Thờ Phượng Và Cầu Nguyện.....	68
<b>08.</b> Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Để Chữa Lành Thân Thể Chúng Ta: Phần 1 .....	76
<b>09.</b> Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Để Chữa Lành Thân Thể Chúng Ta: Phần 2 .....	84
<b>10.</b> Chứng Đạo Và Chinh Phục Linh Hồn. ....	92
<b>11.</b> Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Cho Sự Thịnh Vượng. ....	100

## **ĐÁNH GIÁ TIẾN BỘ THỨ HAI**

<b>12.</b> Kế Hoạch Đặc Biệt Của Đức Chúa Trời.....	111
<b>13.</b> Sự Sa Ngã Và Sự Cứu Chuộc .....	120
<b>14.</b> Chân Dung Chúa Giê-xu Christ: Phần 1 .....	128
<b>15.</b> Chân Dung Chúa Giê-xu Christ: Phần 2 .....	138
<b>16.</b> Một Vị Tiên Tri Giống Như Môi-se .....	149

## **ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ THỨ BA**

<b>17.</b> Sự Tái Lâm Của Đấng Christ .....	159
<b>18.</b> Các Dấu Hiệu Về Sự Tái Lâm Của Đấng Christ. ....	168
<b>19.</b> Vương Quốc Của Đấng Christ Được Thiết Lập Trên Đất.....	176

## **ĐÁNH GIÁ TIẾN ĐỘ CUỐI CÙNG.**

<b>20.</b> Ôn Tập Và Áp Dụng Cá Nhân .....	189
Phụ lục – Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước .....	195



***“Hãy chuyên tâm để được đẹp lòng  
Đức Chúa Trời, như người làm công không có gì  
đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy lời chân lý.”***

*— II Ti-mô-thê 2:15 (NIV)*



# Lời Giới Thiệu:

## *Những Chỉ Dẫn Dành Cho Học Viên*

Hãy đọc những chỉ dẫn này trước khi bạn trả lời bất kỳ câu hỏi nào!

### **MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC Kinh Thánh NÀY**

Khóa Tự Học Kinh Thánh này có bốn mục đích chính:

1. Cung cấp cho bạn một nền tảng tri thức Kinh Thánh để qua đó xây dựng được một đời sống Cơ-đốc vững vàng.
2. Tập luyện cho bạn cách tìm kiếm các câu Kinh Thánh cũng như tìm gặp những lời hứa của Đức Chúa Trời.
3. Huấn luyện bạn cách phân tích một phân đoạn Kinh Thánh để bạn tự tìm ra được ý nghĩa đúng nhất của phân đoạn Kinh Thánh đó.
4. Thành hình trong bạn thói quen chỉ chấp nhận những sự dạy dỗ về các vấn đề thuộc linh nếu chúng phù hợp với Kinh Thánh.

### **HỆ THỐNG THAM KHẢO Kinh Thánh**

Bản dịch Kinh Thánh dùng trong suốt khóa học này là bản New King James (tương đương với bản Kinh Thánh Hiệu Đỉnh Truyền Thống). Các từ ngữ trong bản dịch của bạn có thể hơi khác một tí. Tuy nhiên, những lẽ thật được giảng dạy trong khóa học này đều rõ ràng trong bất kỳ bản dịch đáng tin cậy nào.

Để tìm thấy mỗi sách trong Kinh Thánh và tên viết tắt của chúng, xem trang 12. Việc tham khảo các phân đoạn Kinh Thánh được thực hiện như sau: Trước tiên là sách, thứ hai là đoạn, thứ ba là câu. Chẳng hạn Rô-ma 3:23 là sách Rô-ma, đoạn 3, câu 23.

Tất cả các câu Kinh Thánh Cựu Ước được xác định bằng dấu (#) và có thể tìm thấy trong phần phụ lục ở cuối cuốn sách.

### **ĐỊNH NGHĨA CÁC TỪ NGỮ**

Một bảng chú giải thuật ngữ được liệt kê ở cuối cuốn sách. Bảng chú giải thuật ngữ này đưa ra một định nghĩa đơn giản cho một số từ ngữ hơi khó hiểu mà bạn sẽ gặp phải trong tập bài học này. Hãy xem bảng chú giải thuật ngữ khi bạn không hiểu từ ngữ bạn bắt gặp có nghĩa gì. Các từ trong bảng chú giải thuật ngữ có dấu hoa thị (\*) bên cạnh chúng.

## PHƯƠNG CÁCH ĐỂ NGHIÊN CỨU LOẠT BÀI HỌC NÀY

Vào đầu mỗi bài học, có một đoạn với tiêu đề, “Phần Giới Thiệu”. Nó đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về sự dạy chính ở phía sau. Hãy đọc qua phần giới thiệu một cách cẩn thận trước khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Trong bài học thứ nhất (Bài học 1: Kinh Thánh: Lời Của Đức Chúa Trời) có hai mươi bốn câu hỏi. Sau mỗi câu hỏi, có một số tham chiếu đến một hoặc nhiều câu Kinh Thánh. Viết câu trả lời của bạn vào (các) dòng sau mỗi câu hỏi. Thực hiện theo các bước sau:

1. Đọc kỹ câu hỏi.

2. Tìm câu Kinh Thánh và đọc cẩn thận cho đến khi bạn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Bạn có thể cần phải đọc các câu Kinh Thánh trước và sau câu Kinh Thánh được cho để tìm được ý nghĩa đầy đủ.

3. Viết bằng ngôn ngữ đơn giản câu trả lời bạn đã tìm thấy.

Đôi khi câu trả lời cho một câu hỏi được chia thành hai phần hoặc nhiều hơn. Trong những trường hợp như vậy, các khoảng trống cho mỗi phần của câu trả lời được đánh số.

Dưới đây là hai câu hỏi đầu tiên từ bài học 1 với câu trả lời chính xác được viết dưới dạng một ví dụ.

1. Chúa Giê-xu đã đặt tên cho Kinh Thánh là gì? (Giăng 10:35)

**Lời Đức Chúa Trời**

.....

2. Chúa Giê-xu đã nói gì về Kinh Thánh cho thấy thẩm quyền của nó? (Giăng 10:35)

**Không thể hủy bỏ được.**

.....

Hãy xem Giăng 10:35 để xem câu trả lời này có chính xác không.

## PHẦN GHI NHỚ

Vào đầu mỗi bài học, đều có phần ghi nhớ. Bạn phải học thuộc lòng từng câu và viết nó ra thẻ ghi nhớ.

Lấy một tấm thẻ trắng và một mặt, in số bài học ở góc trên cùng bên trái, và sau đó là địa chỉ Kinh Thánh được trích dẫn ở giữa, tiếp theo là tiêu đề bài học. Sau đó, ở phía bên kia của tấm thẻ, hãy viết ra phần Kinh Thánh đó.



Mang thẻ ghi nhớ của bạn theo bạn bất cứ nơi nào bạn đi. Bất cứ khi nào bạn rảnh rỗi, hãy xem lại những câu Kinh Thánh cần ghi nhớ của bạn. Ôn lại thường xuyên là bí quyết thành công của sự ghi nhớ. Bằng cách này, bạn sẽ học thuộc lòng được Lời Chúa. Lời Chúa sẽ ban cho bạn sự hướng dẫn, sức mạnh, thức ăn thiêng liêng, chiến thắng ma quỷ, và hạt giống để gieo vào tâm lòng của người khác.

## **THỦ TỤC ĐỂ THỰC HIỆN XUYỀN SUỐT KHÓA HỌC**

Viết ra câu trả lời của bạn cho mọi câu hỏi trong bài học 1, và rồi đóng Kinh Thánh của bạn lại – viết ra câu Kinh Thánh trong phần ghi nhớ. Sau đó lật sang trang Câu Trả Lời Chính Xác để bạn có thể kiểm tra kết quả. Nếu câu trả lời của bạn không giống với Câu Trả Lời Chính Xác, hãy đọc câu hỏi và Kinh Thánh một lần nữa cho đến khi bạn hiểu được lý do cho câu trả lời chính xác.

Trong trang sau của trang Câu Trả Lời Chính Xác, bạn sẽ tìm thấy các ghi chú về các câu trả lời đúng. Đọc qua các ghi chú này, và tìm kiếm các câu Kinh Thánh đã được đưa ra.

Cuối cùng, chấm điểm cho bạn với điểm số mà bạn xứng đáng cho mỗi câu trả lời. Nếu một câu trả lời có giá trị hơn một điểm, đừng cho phép bạn có đủ số điểm trừ khi câu trả lời của bạn là đầy đủ như là câu trả lời đúng. Hãy nhớ rằng điểm số cho phần học thuộc lòng mới quan trọng!

Cộng thêm điểm cho bài học 1 và kiểm tra tổng số này theo tiêu chuẩn được đưa ra ở cuối câu trả lời chính xác: 50 phần trăm trở lên là “Đậu”; 70 phần trăm trở lên là “Rất tốt”; 80 phần trăm trở lên là “Xuất sắc”.

Phương pháp nghiên cứu bài học 18 và 20 hơi khác một chút nhưng được giải thích rõ ràng ở phần đầu của mỗi bài học.

Hãy lưu ý! Đừng mở ra phần Câu Trả Lời Chính Xác trong bất kỳ bài học nào cho đến khi bạn đã viết xong câu trả lời cho mọi câu hỏi trong bài học đó - bao gồm cả công việc học thuộc lòng!

Khi bạn đã hoàn thành bài học cuối cùng, hãy lật sang trang “Chấm Điểm cho khóa học” (trang 188). Viết điểm của bạn cho mỗi bài học trong chỗ trống được cung cấp, bổ sung và khám phá thành tích của bạn cho toàn bộ khóa học.

## **LỜI KHUYÊN CUỐI CÙNG DÀNH CHO CÁ NHÂN**

1. Hãy bắt đầu mỗi bài học bằng sự cầu nguyện, cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn bạn và ban cho bạn sự thông hiểu.

2. Đừng làm bài quá nhanh. Đừng cố hoàn thành toàn bộ bài học trong một lúc. Hãy đọc qua mỗi phân đoạn Kinh Thánh mấy lần cho đến khi bạn biết chắc ý nghĩa của nó. Thông thường bạn sẽ thấy hữu ích khi đọc một số câu ở trước và ở sau phân đoạn Kinh Thánh được cung cấp để có thể nắm vững hết ý nghĩa của khúc Kinh Thánh đó.

3. Hãy viết xuống cho gọn và rõ ràng. Đừng kéo dài câu trả lời của bạn quá mức cần thiết. Hãy dùng bút chì tối hay bút bi.

4. Hãy đặc biệt chú ý đến việc học thuộc lòng.

5. Hằng ngày hãy cầu xin Chúa giúp bạn áp dụng những chân lý bạn đang học được vào chính đời sống bạn.

# CÁC TÊN VIẾT TẮT CỦA CÁC SÁCH Kinh Thánh

## CÁC SÁCH CỰU ƯỚC

### I. CÁC SÁCH LUẬT PHÁP

Sáng-thế ký .....	Sáng
Xuất ê díp tô ký.....	Xuất
Lê-vi-ký.....	Lê
Dân-số ký.....	Dân
Phục truyền luật lệ ký .....	Phục

### II. CÁC SÁCH LỊCH SỬ

Giô-suê.....	Giô
Các-quan-xét.....	Các
Ru-tơ.....	Ru
I Sa-mu-ên.....	I Sa
II Sa-mu-ên.....	II Sa
I Các-vua.....	I Các
II Các-vua.....	II Các
I Sử-ký.....	I Sử
II Sử-ký.....	II Sử
E-xơ-ra.....	E-xơ
Nê-hê-mi.....	Nê-hê
Ê-xơ-tê.....	Ê-xơ

### III. CÁC SÁCH THƠ CA

Gióp .....	Gióp
Thi Thiên.....	Thi
Châm ngôn .....	Châm
Truyền đạo .....	Truyền
Nhã ca.....	Nhã

**IV. CÁC SÁCH ĐẠI TIÊN TRI**

Ê-sai.....	Ês
Giê-rê-mi.....	Giê
Ca-thương.....	Ca
Ê-xê-chi-ên.....	Ê-xê
Đa-ni-ên.....	Đa

**V. CÁC SÁCH TIỂU TIÊN TRI**

Ô-sê.....	Ôs
Giô-ên.....	Giô
A-mốt.....	Am
Áp-đi-a.....	Áp
Giô-na.....	Giô
Mi-chê.....	Mi
Na-hum.....	Na
Ha-ba-cúc.....	Ha
Sô-phô-ni.....	Sô
A-ghê.....	A-ghê
Xa-cha-ri.....	Xa
Ma-la-chi.....	Ma-la

**CÁC SÁCH TÂN ƯỚC****I. CÁC SÁCH PHÚC ÂM**

Ma-thi-ơ.....	Ma-thi
Mác.....	Mác
Lu-ca.....	Lu
Giăng.....	Giăng

**II. SÁCH LỊCH SỬ**

Công vụ các sứ đồ.....	Công vụ
------------------------	---------

**III. CÁC THƯ TÍN CỦA PHAO-LÔ**

Rô-ma .....	Rô
I Cô-rinh-tô.....	I Cô
II Cô-rinh-tô.....	II Cô
Ga-la-ti .....	Ga
Ê-phê-sô .....	Ê-phê
Phi-líp.....	Phi
Cô-lô-se.....	Cô-lô
I Tê-sa-lô-ni-ca.....	I Tê
II Tê-sa-lô-ni-ca.....	II Tê
I Ti-mô-thê .....	I Tim
II Ti-mô-thê .....	II Tim
Tít.....	Tít
Phi-lê-môn.....	Phi
Hê-bơ-rơ .....	Hêb

**IV. CÁC THƯ TÍN CHUNG**

Gia-cơ.....	Gia
I Phi-e-rơ.....	I Phi
II Phi-e-rơ.....	II Phi
I Giăng.....	I Giăng
II Giăng.....	II Giăng
III Giăng.....	III Giăng
Giu-đe.....	Giu

**V. SÁCH TIÊN TRI**

Khải huyền .....	Khải
------------------	------

(Lưu ý rằng sách “Giăng” là viết tắt của Phúc Âm Giăng, nhưng sách “I Giăng” là thư tín thứ nhất của Giăng, v.v ...)

**BÀI HỌC MỘT>>****Kinh Thánh:  
Lời Đức Chúa Trời****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Đó là món quà tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Đức Chúa Trời đã ban cho món quà này để giúp chúng ta thoát khỏi tình trạng tội lỗi, đau khổ và bóng tối của chúng ta.

Kinh Thánh không phải là một quyển sách bình thường. Mọi lời trong Kinh Thánh đều chân thật. Nó đầy đầy quyền năng và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Những người viết Kinh Thánh được Đức Thánh Linh thần cảm. Đức Chúa Trời đã cảm động họ để viết ra chính xác lẽ thật mà Ngài đã ban cho họ.

Chúng ta nên đọc Kinh Thánh như thể chính Đức Chúa Trời đang nói chuyện với chúng ta – một cách trực tiếp và cá nhân. Qua Lời của Ngài, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nhiều điều tốt lành:

- Ánh sáng
- Hiểu biết
- Thức ăn thuộc linh
- Sức khoẻ cho thân thể

Những lời của Kinh Thánh có quyền:

- Tẩy sạch chúng ta
- Thánh hóa \* chúng ta (biệt riêng chúng ta ra cho Đức Chúa Trời)
- Gây dựng chúng ta
- Làm cho chúng ta trở thành người dự phần bản tánh của Đức Chúa Trời
- Ban cho chúng ta quyền năng và sự khôn ngoan để đắc thắng ma quỷ

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: II Ti-mô-thê 3:16-17**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

## Phần Câu Hỏi Bài Học\*

1. Chúa Giê-xu đã đặt tên cho Kinh Thánh là gì? (Giăng 10:35)

.....

2. Chúa Giê-xu đã nói gì về Kinh Thánh để cho thấy thẩm quyền của Kinh Thánh? (Giăng 10:35)

.....

3. Liệt kê hai điều mà Đa-vít cho chúng ta biết về Lời của Đức Chúa Trời.

(1) (Thi thiên 119:89) # .....

(2) (Thi thiên 119:160) # .....

4. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Kinh Thánh từ lúc ban đầu như thế nào?

(1) (II Tim 3:16) .....

(2) (II Phi 1:20-21) .....

5. Loại hạt giống nào mà một người phải nhận trong lòng để được tái sinh và có sự sống đời đời\*? (I Phi 1:23)

.....

6. Liệt kê bốn điều mà Kinh Thánh đem lại lợi ích cho một Cơ-đốc nhân. (II Tim 3:16)

(1) ..... (2). .....

(3) ..... (4). .....

7. Kết quả cuối cùng của một Cơ-đốc nhân khi học và vâng theo Lời của Đức Chúa Trời là gì? (II Tim 3:17)

.....

8. Thức ăn thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho con cái của Ngài là gì? (I Phi 2: 2) (Ma-thi-ơ 4:4)

.....

9. Lời Chúa quan trọng như thế nào đối với Gióp? (Gióp 23:12) #

.....

10. Khi Giê-rê-mi ăn nuốt Lời của Đức Chúa Trời, lời đó đã trở nên điều gì đối với ông? (Giê-rê-mi 15:16) #

.....

11. Làm thế nào để một người trai trẻ có thể sống một cuộc đời tinh sạch? (Thi thiên 119:9) #

.....

12. Tại sao một Cơ-đốc nhân phải giấu (tích trữ) Lời Đức Chúa Trời trong lòng mình? (Thi thiên 119:11) #

.....

13. Hai kết quả nào mà Lời của Đức Chúa Trời sản sinh trong “những người trẻ tuổi” khi Lời Chúa sống trong họ? (I Giăng 2:14)

(1) .....

(2) .....

14. Chúa Giê-xu đã trả lời ma quỷ như thế nào mỗi lần Ngài bị cám dỗ? (Mathi 4: 4, 7, 10)

.....

15. Thanh gươm mà Đức Chúa Trời đã ban cho các tín hữu như một phần trong bộ khí giới thuộc linh của họ là gì? (Ê-phê-sô 6:17)

.....

16. Hai sự mô tả mà Thi thiên 119 dùng để chỉ cho thấy Lời của Đức Chúa Trời giúp tín hữu sống trên thế gian này là gì? (Thi thiên 119: 105) #

(1) .....

(2) .....



17. Hai điều mà Lời Chúa đem đến cho ý nghĩ của một Cơ-đốc nhân là gì? (Thi thiên 119: 130) #

(1) .....

(2) .....

18. Lời của Đức Chúa Trời đem đến cho thân thể của một Cơ-đốc nhân điều gì khi họ nghiên cứu lời Ngài một cách cẩn thận? (Châm-ngôn 4: 20-22) #

.....

19. Khi dân sự của Đức Chúa Trời bị đau ốm và thiếu thốn, Đức Chúa Trời đã sai điều gì đến để chữa lành và giải phóng họ? (Thi thiên 107: 20) #

.....

20. Liệt kê bốn điều từ những câu dưới đây để thấy được điều mà Lời của Đức Chúa Trời làm cho dân của Ngài.

(1) (Giăng 15: 3) (Ê-phê-sô 5:26) .....

(2) (Giăng 17:17) .....

(3) (Công-vụ 20:32) .....

(4) (Công-vụ 20:32) .....

21. Một Cơ-đốc nhân chứng tỏ tình yêu của mình đối với Chúa Giê-xu Christ bằng cách nào? (Giăng 14:21)

.....

22. Chúa Giê-xu gọi ai là mẹ Ngài và anh em Ngài? (Luca 8:21)

.....

23. Làm thế nào để tình yêu thương của Đức Chúa Trời trở nên trọn vẹn trong một Cơ-đốc nhân? (I Giăng 2 5)

.....

24. Có hai kết quả nào trong đời sống của chúng ta khi chúng ta công

bổ những lời hứa trong Lời Chúa? (II Phi-e-rơ 1: 4)

(1) .....

(2) .....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: II Ti-mô-thê 3:16-17**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ  
TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI  
TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC MỘT**

<b>Câu hỏi</b>	<b>Câu trả lời</b>	<b>Điểm</b>
1	Lời của Đức Chúa Trời	1
2	Không thể bỏ được	1
3	(1) Vững lập đời đời trên trời (2) Hoàn toàn chân thật	1 1
4	(1) Bởi sự hà hơi của Đức Chúa Trời (2) Đức Thánh Linh cảm động các thánh nhân nói ra	1
5	Hạt giống chẳng hư nát của Lời Chúa	2
6	(1) Dạy dỗ (2) Bẻ trách (khiến trách) (3) Sửa trị (4) Huấn luyện người trong sự công bình	1 1 1 1
7	Người ấy được trọn vẹn và sẵn sàng để làm mọi việc lành	2
8	Lời của Đức Chúa Trời	1
9	Hơn là thức ăn cần thiết của ông	1
10	Sự vui mừng hơn hờ của lòng ông	1
11	Cẩn thận làm theo Lời Chúa	2
12	Để không phạm tội nghịch cùng Chúa	1
13	(1) Làm cho họ mạnh mẽ (2) Làm cho họ đắc thắng ma quỷ	1 1
14	Ngài trả lời bằng Lời thành văn của Đức Chúa Trời	1
15	Lời Đức Chúa Trời	1
16	(1) Ngọn đèn cho chân của họ (2) Ánh sáng cho đường lối của họ	1 1
17	(1) Ánh sáng (2) Sự thông hiểu	1 1
18	Sức khỏe cho toàn thân của người đó	1
19	Ngài sai Lời của Ngài	1
20	(1) Tẩy sạch – (Giống như rửa bằng nước trong) (2) Thánh hóa* (3) Gây dựng (dạy dỗ) (4) Đem lại cho họ một gia tài	1 1 1 1

21	Có mạng lịnh của Đấng Christ và vâng giữ lấy	2
22	Kể nghe và làm theo Lời Chúa	1
23	Bằng cách giữ Lời Chúa	1
24	(1) Chúng ta được dự phần bản tánh Đức Chúa Trời	1
	(2) Chúng ta lánh khỏi sự hư nát của thế gian	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

8

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

Tổng cộng 49

25 câu trả lời đúng = 50%

34 câu trả lời đúng = 70%

39 câu trả lời đúng = 80%

## **PHẦN GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MỘT**

(Những con số trong trang này liên hệ đến những con số trong trang Câu Trả Lời Đúng.)

**1-2.** Chúa Giê-xu chấp nhận Kinh Thánh Cựu Ước. Ngài chấp nhận không chút nghi ngờ gì cả. Ngài chấp nhận thẩm quyền của Kinh Thánh Cựu Ước như là Lời được Đức Chúa Trời thần cảm. Ngài đặt nền tảng tất cả những lời dạy dỗ của Ngài trên Kinh Thánh Cựu Ước. Chúa Giê-xu đã dành cả cuộc đời của mình vâng theo và làm ứng nghiệm Kinh Thánh Cựu Ước.

**3.** Lời của Đức Chúa Trời bắt đầu ở trên trời. Lời này được ban cho qua con người. Nhưng chính Đức Chúa Trời là nguồn.

**4.** (1) “*Bởi sự soi dẫn của Đức Chúa Trời*” (II Ti-mô-thê 3:16) có nghĩa là “Đức Chúa Trời hà hơi”. Từ ngữ hơi thở và linh đều xuất phát từ một từ ngữ trong tiếng Hê-bơ-rơ lẫn tiếng Hy Lạp. (Để có một nghiên cứu đầy đủ về sự thần cảm và thẩm quyền của Kinh Thánh, xin xem sổ tay Tín Hữu Đầy Dẫy Thánh Linh, Phần I, Nền Tảng Đức Tin.)

**5.** Làm thế nào để “hạt giống không hề hư nát” của Lời Chúa hành động trong chúng ta? Hạt giống đó được lãnh bởi đức tin \* trong lòng. Rồi hạt giống đó bắt đầu phát triển bởi Đức Thánh Linh. Cuối cùng nó mang lại sự sống thiên thượng, đời đời\*, và không hề hư nát.

**6-8.** Lưu ý: “*cả Kinh Thánh*” (II Tim 3,16), “*mọi lời*” (Ma-thi-ơ 4: 4). Để thực sự là người học hỏi Kinh Thánh, một tín hữu phải học toàn bộ Kinh Thánh và áp dụng toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh.

**8-10.** Lời Chúa cung cấp lương thực cho mọi giai đoạn phát triển thuộc linh: (1) “Sữa” cho trẻ sơ sinh (I Phi 2:2); (2) “Bánh” cho những người đang lớn lên (Ma-thi-ơ 4:4); (3) “Thức ăn đặc” (chế độ ăn đầy đủ) cho những người “đủ tuổi” hoặc trưởng thành về mặt thuộc linh (Hê 5:12-14).

**11.** Chúng ta nên áp dụng sự dạy dỗ của Lời Chúa trong mọi lĩnh vực của đời sống.

**12.** Có người nói rằng: “Hoặc là Lời Chúa sẽ giữ bạn khỏi tội lỗi, hoặc tội lỗi sẽ giữ bạn khỏi đọc Lời Chúa.”

**13-15.** Trong Ê-phê-sô 6:13-17, Phao-lô liệt kê sáu phần trong bộ khí giới thuộc linh để đem đến sự bảo vệ đầy trọn cho một tín hữu. Nhưng chỉ có một trong số đó là vũ khí tấn công, “*gươm của Thánh Linh*” (câu 17). Trách nhiệm của mỗi tín hữu là “*cầm gươm*” (câu 17) - Đó là Lời Đức Chúa Trời.

**16.** Hãy xem I Giăng 1:7: “*Nếu chúng ta đi trong ánh sáng ...*” “Ánh sáng” mà chúng ta bước đi là Lời Chúa, lời Chúa mở mắt chúng ta để chúng ta thực sự thấy khi bước đi.

**17-19.** Lời Chúa đáp ứng nhu cầu cho tâm linh, tâm hồn và thân thể của một tín hữu.

**20.** (4) Chỉ qua Lời Chúa, chúng ta mới biết được: (a) quyền thừa kế cơ nghiệp của chúng ta trong Đấng Christ, và (b) làm thế nào để nhận được cơ nghiệp đó.

**21-23.** “Vâng giữ lời Chúa khiến bạn trở nên môn đồ Đấng Christ...”

Thái độ của bạn đối với Lời Đức Chúa Trời là thái độ của bạn đối với chính Đức Chúa Trời. Bạn không yêu mến Đức Chúa Trời nhiều hơn bạn yêu mến Lời Ngài. Bạn không vâng lời Đức Chúa Trời nhiều hơn bạn vâng theo Lời Ngài. Bạn không tôn kính Đức Chúa Trời hơn là bạn tôn kính Lời Ngài. Bạn không dành nhiều chỗ trong lòng và trong đời sống của bạn cho Đức Chúa Trời hơn là bạn dành chỗ cho Lời Ngài.” (*Nền Tảng Đời Sống*, Chương 2.)

**24.** Khi chúng ta tin và vâng Lời Đức Chúa Trời, bản chất của chính Đức Chúa Trời tràn ngập tâm lòng và đời sống của chúng ta và thay thế cho bản chất A-đam\* cũ, hư hỏng.

**BÀI HỌC HAI>>****Kế Hoạch Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời (Phần 1)****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Tội lỗi là những điều không phù hợp, với chuẩn mực được mặc khải bởi Đức Chúa Trời. Nó là những hành động bên trong mỗi chúng ta. Nó phản nghịch lại Đức Chúa Trời. Nó được bày tỏ ra bên ngoài bằng những hành động tạo ra khoảng cách giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Dưới hình thức này hết thảy chúng ta đều là những tội nhân. Đời sống tội lỗi của chúng ta đã cướp mất sự vinh hiển vốn xứng đáng thuộc về Đức Chúa Trời.

Tội lỗi đem lại ba hậu quả chính:

1. Chết bên trong, trong tâm linh chúng ta
2. Chết thể xác
3. Bị đày đọa vĩnh viễn cuối cùng cách xa sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến nơi tối tăm khổ hình.

Chúa Giê-xu đã đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chính Chúa Giê-xu là Đấng vô tội đã mang lấy tội lỗi của chúng ta, chịu chết thế chỗ cho chúng ta, và Ngài đã sống lại từ kẻ chết để nhờ đó chúng ta có thể được tha tội và nhận lãnh sự sống đời đời.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Rô-ma 6:23**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. TỘI LỖI VÀ NHỮNG HẬU QUẢ CỦA NÓ

1. Ai đã dựng nên muôn vật? (Khải 4:11)

.....

2. Hãy viết xuống ba điều mà Đức Chúa Trời xứng đáng được nhận (Khải 4:11)

(1).....

(2).....

(3).....

3. Bao nhiêu người đã phạm tội? (Rô-ma 3:23)

.....

4. Hai tội lỗi đầu tiên nào con người đã phạm phải? (Rô-ma 1:21)

(1).....

(2).....

5. Hậu quả của những tội lỗi này là gì? (Rô-ma 1:21)

(1) Trong trí loài người?.....

(2) Trong lòng loài người?.....

6. Hãy viết ra hai sự kiện về tấm lòng của loài người (Giê 17:9)#

(1).....

(2).....

7. Ai biết được sự thật về lòng người? (Giê 17:10)#

.....

8. Hãy viết ra 13 điều xấu phát xuất từ lòng con người (Mác 7:21,22)

(1)..... (2).....



- (3) ..... (4).....
- (5) ..... (6).....
- (7)..... (8).....
- (9) ..... (10).....
- (11) ..... (12).....
- (13) .....

9. Nếu chúng ta có thể làm một việc tốt nhưng chúng ta không chịu làm, thì Đức Chúa Trời gọi đó là gì? (Gia-cơ 4:17)

.....

10. Nếu chúng ta nói mình không có tội gì hết, thì chúng ta đang tự mình làm gì? (I Giăng 1:8)

.....

11. Nếu chúng ta nói mình không hề phạm tội, là chúng ta đang làm gì với Đức Chúa Trời? (I Giăng 1:10)

.....

12. Tội lỗi đã đem lại hậu quả gì cho toàn thể nhân loại? (Rô-ma 5:12; 6:23; Gia-cơ 1:15).

.....

13. Kết cuộc sau cùng của mọi tội nhân không ăn năn\* là gì? (Mat 25:41; Khải 20:12-15)

.....

14. Hãy viết ra tám hạng người khác nhau sẽ phải đi vào hồ lửa (Khải 21:8)

- (1) ..... (2).....
- (3) ..... (4).....
- (5) ..... (6).....

(7) ..... (8).....

**B. MỤC ĐÍCH SỰ CHẾT VÀ SỰ SỐNG LẠI CỦA Đấng CHRIST\***

15. Chúa Giê-xu đã đến thế gian với mục đích gì? ( I Tim 1:15)

.....

16. Chúa Giê-xu đã gọi ai và Ngài đã tiếp nhận ai? (Mat. 9:13; Lu 15:2)

.....

17. Chúa Giê-xu có phạm tội gì không? (Hêb. 4:15; I Phi 2:22)

.....

18. Chúa Giê-xu đã gánh lấy điều gì cho chúng ta trên thập tự giá? (I Phi.2:24).

.....

19. Chúa Giê-xu đã chịu chết trên thập tự giá nhằm mục đích gì? (I Phi 3:18).

.....

20. Ba sự kiện gì về Chúa Giê-xu mà Phao-lô đã dạy cho chúng ta về bản chất của Phúc Âm? (I Côr 15:3,4).

(1) .....

(2) .....

(3) .....

21. Vì Chúa Giê-xu hiện nay đang sống đời đời, nên Ngài có thể làm gì cho những kẻ đến cùng Ngài? (Hêb 7:25).

.....

22. Hãy viết ra 3 điều mà hiện nay mọi người được hưởng trong danh Chúa Giê-xu (Lu-ca 24:47; Công vụ 4:12).

(1) .....

(2) .....

(3) .....

**Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ: Rô-ma 6:23**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ  
TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI  
HỌC NÀY.**

**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC HAI**

<b>Câu hỏi</b>	<b>Câu trả lời</b>	<b>Điểm</b>
1	Đức Chúa Trời (Chúa)	1
2	(1) Vinh quang	1
	(2) Tôn trọng	1
	(3) Uy quyền	1
3	Mọi người đều đã phạm tội hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời	1
4	(1) Họ không làm sáng danh* Chúa	1
	(2) Họ không tạ ơn Chúa	1
5	(1) Họ làm lạc trong ý tưởng hư không	1
	(2) Lòng họ ngu dốt đầy sự tối tăm	1
6	(1) Dối trá hơn mọi vật	1
	(2) Rất là xấu xa	1
7	Đức Giê-hô-va (Đức Chúa Trời)	1
8	(1) Ác tưởng	1
	(2) Ngoại tình	1
	(3) Gian dâm	1
	(4) Giết người	1
	(5) Trộm cướp	1
	(6) Tham lam	1
	(7) Gian ác	1
	(8) Lừa dối	1
	(9) Tham muốn	1
	(10) Con mắt ganh đố (ganh tị)	1
	(11) Lộng ngôn * (rủ sả)	1
	(12) Kiêu ngạo	1
	(13) Điên cuồng	1
9	Đức Chúa Trời gọi đó là tội lỗi	1
10	Chúng ta tự lừa dối mình	1
11	Chúng ta cho Đức Chúa Trời là kẻ nói dối	1
12	Sự chết	1
13	Hồ lừa đời đời, hồ lừa, sự chết thứ hai	1

14	(1) Kẻ hèn nhát	1
	(2) Kẻ chẳng tin	1
	(3) Kẻ đáng gớm ghiếc	1
	(4) Kẻ giết người	1
	(5) Kẻ dâm loạn	1
	(6) Kẻ phù phép	1
	(7) Kẻ thờ thần tượng	1
	(8) Kẻ nói dối	1
15	Để cứu những tội nhân	
16	Chúa Giê-xu kêu gọi và tiếp nhận những tội nhân	1
17	Không hề	1
18	Tội lỗi của chúng ta	1
19	Để đưa chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời	1
20	(1) Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi chúng ta	1
	(2) Ngài bị chôn	1
	(3) Đến ngày thứ ba Ngài sống lại	1
21	Để cứu họ toàn vẹn	1
22	(1) Sự ăn năn*	1
	(2) Sự tha tội *	1
	(3) Sự cứu rỗi*	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 55

27 câu trả lời đúng = 50%

38 câu trả lời đúng = 70%

43 câu trả lời đúng = 80%

## **NHỮNG GHI CHÚ CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC HAI**

*(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).*

**1-4.** Căn bản mà nói, tội lỗi là sự thất bại của mỗi người trong việc không làm trọn phận sự Chúa giao. Loài người được dựng nên để làm sáng danh Đức Chúa Trời. “Loài người là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (I Côr 11:7). Bất cứ hành động nào của loài người không làm vinh hiển Đức Chúa Trời đều là tội lỗi.

**3.** “Hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Điều này có nghĩa là gì? Hãy hình dung việc bắn một mũi tên vào hồng tâm, nhưng mũi tên trật mục tiêu. Mục tiêu hiện diện của loài người là “làm vinh hiển Đức Chúa Trời.” Nhưng mọi người đều hụt mất mục tiêu này (Xem Phi-líp 3:14).

**6-8.** Tất cả những câu Kinh Thánh này nói về “tám lòng”. Chúng mô tả tình trạng nội tâm của mọi người sa ngã. “Mọi người” có nghĩa là tất cả mọi người, mọi tám lòng.

**8.** Không phải tất cả mọi người đều phạm những tội lỗi được nhắc đến ở đây. Nhưng hạt giống của mọi thứ tội lỗi này đều được tìm thấy trong lòng mọi người. Hai điều khi kết hợp với nhau để quyết định việc hạt giống đó có lớn lên thành tội lỗi trong đời sống con người hay không: (1) Giới hạn trong bản chất đạo đức của con người, và (2) yếu tố con người và hoàn cảnh trong đời sống mỗi người.

**9.** Chúng ta phạm tội qua việc làm điều Chúa cấm. Chúng ta cũng phạm tội khi chúng ta khước từ, tránh né việc làm theo những mạng lệnh của Chúa. Chúng ta cũng phạm tội khi không làm những điều đúng đắn và công chính. Hãy đọc Mathi 25:3,25,45. Tất cả những người này đều bị định tội về điều họ không làm. Họ là những người nữ đồng trinh dại dột, những quản gia bất trung, và những “con dê” trước mặt Chúa.

**13.** Có hai nơi khác nhau: (1) Địa ngục (Hell) (Tiếng Hê-bơ-rơ là Sheol; tiếng Hy Lạp là Hades) nơi giam cầm những linh hồn quá cố, trước ngày sống lại\* và phán xét\* (Luca 16:23). (2) Hồ lửa (Gehenna): nơi hình phạt dành sau ngày sống lại\* và phán xét\* (Khải 20:12-15).

Hồ lửa là nơi hình phạt và tra tấn không dứt dành cho những người gian ác và các thiên sứ sa ngã.

**14.** Hãy lưu ý hai hạng người đầu tiên bị định tội: “kẻ hèn nhất” và “kẻ chẳng tin”. Có bao nhiêu người “theo đạo” được kể vào hạng người này?

**18.** Trong một thời điểm, tội lỗi đã tạm thời được “che đậy” qua những cửa lễ theo luật pháp Môi-se quy định. (xem Hêb10:1-4). Nhưng qua sự chết của Đấng Christ, tội lỗi chúng ta được “xóa bỏ” đời đời (Hêb 10:11-18).

**19.** Tội lỗi chưa được tha thứ là trở ngại lớn nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người (Ês.59:2). Khi tội lỗi được cất đi bởi Đấng Christ trên thập tự giá, một con đường đã được mở rộng cho loài người trở lại cùng Đức Chúa Trời. Mọi trở ngại, rào cản bây giờ còn lại đều là do phía của loài người, chứ không phải do phía của Đức Chúa Trời.

**20.** Đức tin\* được xây dựng trên sự kiện. Tin Lành được căn cứ trên ba sự kiện lịch sử đơn giản này.

**21.** “Cứu toàn vẹn” bao gồm mọi nhu cầu của mọi tội nhân trong cõi thời gian và cõi vĩnh hằng. Đấng Christ đầy đủ cho tất cả mọi người cho đến lúc kết thúc cõi thời gian và bước vào cõi đời đời\*.

**BÀI HỌC BA>>****Kế Hoạch Cứu Rỗi Của Đức Chúa Trời (Phần 2)****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Hiện nay Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi\* cho chúng ta qua đức tin\* nơi Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta được cứu bởi đức tin\* nơi Chúa Giê-xu, chứ không phải qua *bất* cứ tôn giáo hay những việc lành nào.

Để nhận lãnh sự cứu rỗi\* của Đức Chúa Trời, chúng ta phải làm bốn điều sau:

1. Chúng ta phải công khai thừa nhận tội lỗi của mình và ăn năn\* (nghĩa là xây bỏ tội lỗi).

2. Chúng ta phải tin rằng Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của mỗi chúng ta, và Ngài đã từ kẻ chết sống lại.

3. Chúng ta phải lấy đức tin\* tiếp nhận *Đấng* Christ phục sinh làm Cứu Chúa của bản thân chúng ta.

4. Chúng ta phải công khai xưng nhận Ngài là Chúa của mình (nói lớn tiếng và nói cho người khác biết về Chúa Giê-xu.)

Đây là những điều xảy ra sau khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giê-xu theo cách đã nêu trên:

- Ngài bước vào và sống mãi trong lòng chúng ta.
- Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời\*.
- Ngài ban cho chúng ta năng quyền để chúng ta sống một đời sống công chính\*.
- Ngài giúp chúng ta đắc thắng tội lỗi.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Giăng 1:12-13**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)



### C. CHÚNG TA CÓ THỂ NHẬN LÃNH SỰ CỨU RỠI BẰNG CÁCH NÀO?

23. Chúng ta phải tìm kiếm sự cứu rỗi khi nào? (II Cô 6:2) (Châm 27:1)#

.....

24. Chúng ta có thể tự cứu bằng những việc lành của chúng ta hay không? (Êph 2: 8,9; Tít 3:5)

.....

25. Chúng ta có thể được cứu nhờ vâng giữ luật pháp hay không? (Rôma 3:20)

.....

26. Nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời thương xót, thì hai điều chúng ta phải làm là gì? (Châm 28:13) #

(1) ..... (2).....

27. Nếu chúng ta xưng tội\*, thì hai điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho chúng ta đó là gì? (I Giăng 1:9)

(1) .....

(2) .....

28. Đức Chúa Trời dùng điều gì để tẩy sạch mọi tội lỗi khỏi lòng chúng ta? (I Giăng 1:7).....

29. Nếu chúng ta muốn được cứu, thì hai điều chúng ta phải làm là gì? (Rô-ma 10:9,10)

Với lòng chúng ta?

Với môi miệng chúng ta?

30. Nếu chúng ta đến với Chúa Giê-xu, Ngài có khước từ chúng ta không? (Giăng 6:37)

.....

31. Nếu chúng ta mở lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu, thì Ngài ban cho chúng ta lời hứa gì? (Khải 3:20).....

.....

32. Nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, thì Ngài ban cho chúng ta điều gì? (Giăng 1:12)

.....

33. Kết quả là chúng ta có kinh nghiệm gì? (Giăng 1:13) (Giăng 3:3)

.....

34. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta điều gì qua Chúa Giê-xu? (Rô-ma 6:23).....

.....

35. Chúng ta có thể biết rằng mình có sự sống đời đời\* hay không? (I Giăng 5:13).....

.....

36. Sự đảm bảo nào Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trong Chúa Giê-xu? (I Giăng 5:11).....

.....

37. Nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời, thì chúng ta có gì? (I Giăng 5:12)

.....

**D. SỰ CỨU RỖI\* ĐEM LẠI QUYỀN NĂNG ĐỂ ĐẮC THẮNG THẾ GIAN VÀ MA QUÍ.**

38. Sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, ai sống trong lòng chúng ta bởi đức tin\*? (Gal 2:20) (Êph 3:17).....

.....

39. Chúng ta có thể làm gì qua sức mạnh mà *Chúa Giê-xu* ban cho chúng ta? (Phil. 4:13).....

.....

40. Nếu chúng ta xưng\* Chúa Giê-xu ra trước mặt người ta, thì Ngài sẽ làm gì cho chúng ta? (Mat. 10:32).....

.....

41. Nếu chúng ta chối Chúa Giê-xu trước mặt người ta, thì Ngài sẽ làm gì cho chúng ta? (Mat. 10:33).....

.....

42. Hạng người nào, có thể đắc thắng thế gian và những cám dỗ của nó?

(I Giăng 5:4)

(I Giăng 5:5)

43. Tại sao con cái Đức Chúa Trời có thể đắc thắng hơn thế gian? (1 Giăng 4:4).

.....

44. Nhờ hai điều gì dân sự của Đức Chúa Trời thắng được ma quỷ (Khải 12:11).

(1).....

(2).....

45. Đức Chúa Trời đã hứa tiếp nhận ai lên thiên đàng như con cái của Ngài? (Khải 21:7).....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Giăng 1:12-13**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI**

**HỌC NÀY.****CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC BA**

<b>Số câu hỏi</b>	<b>Câu trả lời</b>	<b>Điểm</b>
23	Hiện nay, hôm nay	1
24	Không	1
25	Không	1
26	(1) Xưng tội* (2) Lìa bỏ tội	1 1
27	(1) Tha tội cho chúng ta (2) Làm cho chúng ta sạch mọi điều bất chính (gian ác và đường lối bại hoại)	1 1
28	Huyết của Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời	1
29	(1) Tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết (2) Xưng nhận Giê-xu là Chúa	1 1
30	Không	1
31	“Ta sẽ bước vào”	1
32	Quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời	1
33	Chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời (= tái sanh)	1
34	Sự sống đời đời*	2
35	Vâng (Giăng đã viết nhằm mục đích đó)	1
36	Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống đời đời* trong Chúa Giê-xu Christ.	1
37	Sự sống đời đời*	1
38	Đấng Christ Giê-xu sống trong lòng chúng ta	1
39	Mọi sự (mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm)	1
40	Ngài sẽ xưng chúng ta ra trước mặt Cha Ngài trên trời	1
41	Ngài sẽ chối chúng ta trước mặt Cha Ngài trên trời	1

42	(1) Người sinh bởi Đức Chúa Trời (qua đức tin*)	1
	(2) Người tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời	1
43	Vì Đấng ở trong họ (= Đức Chúa Trời) là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (= Ma quỷ)	1
44	(1) Nhờ huyết Chiên Con (= Đấng Chirst)	1
	(2) Nhờ lời làm chứng* của họ	1
45	Kẻ nào thắng	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

8

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 38

19 câu trả lời đúng = 50%

27 câu trả lời đúng = 70%

30 câu trả lời đúng = 80%

## **NHỮNG GHI CHÚ CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC BA**

*(Các con số bên lề trái tương ứng với các câu trả lời đúng ở trang trước đó).*

**24-25.** Kinh Thánh loại trừ mọi nỗ lực tự cứu mình của loài người, hoặc tự xưng mình là công chính\*. Con người không thể tự cứu mình mà không nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển cứu rỗi đó được nhận lãnh qua đức tin\* trong Đấng Christ Giê-xu.

**25.** Luật pháp được ban cho không phải để làm cho loài người trở nên công chính\*, nhưng luật pháp cho người ta biết tội lỗi và không thể tự cứu chính mình được (xem Rô-ma 3:20; 7:7-13).

**26.** Chỉ “xưng tội”\* mà không “từ bỏ” tội vẫn không được Đức Chúa Trời thương xót (xem Ê-sai 55:7).

**27.** Khi Đức Chúa Trời tha tội, Ngài cũng tẩy sạch lòng tội nhân. Khi được tẩy sạch như thế, tội nhân không được tiếp tục phạm những tội mà họ đã xưng ra.

**28.** Không nhờ huyết báu của Đấng Christ, loài người không thể có giải pháp nào cho tấm lòng tội lỗi của họ.

**29.** (2) “Xưng nhận Giê-xu là Chúa”. Lỗi dịch này chính xác hơn bản cũ của Kinh Thánh. (Xem thêm I Cô. 12:3; Phil 2:11).

**31.** Xin nhớ rằng những lời Chúa Giê-xu phán trong Khải 3:20 là nói với một Hội Thánh tự nhận là Hội Thánh Cơ Đốc (ở Lao-đi-xê). Nhưng bất kể sự xưng nhận của họ, chính Chúa Giê-xu vẫn cứ phải đứng bên ngoài, tìm cách bước vào. Có biết bao nhiêu Hội Thánh ngày nay cũng giống như vậy? Lời hứa của Chúa Giê-xu “Ta sẽ ngự vào” là dành cho từng cá nhân, chứ không phải cho toàn Hội Thánh. Quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu luôn luôn là một quyết định mang tính cá nhân.

**32.** “Quyền lợi” - chính xác hơn là “Uy quyền”.

**33.** Giăng 3:1-7 dạy chúng ta rằng “chúng ta phải được tái sinh”. Giăng 1:12-13 dạy chúng ta cách làm thế nào để được tái sinh (bởi Đức Chúa Trời). Đó là bằng cách tiếp nhận Đấng Christ Giê-xu làm Cứu Chúa và Chúa của bản thân.

**34.** Trong Rô-ma 6:23, hãy lưu ý sự tương phản, (a) “tiền công” = án phạt xứng đáng cho những tội lỗi chúng ta đã phạm; “món quà” (sự ban cho) = món quà miễn phí của ân điển Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là kẻ không xứng đáng.

**38.** Đời sống Cơ-đốc tiếp diễn như lúc khởi đầu bởi đức tin\*. “VẬY, anh em đã tiếp nhận Đấng Cơ Đốc Giê-xu là Chúa thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy.” (Cô-lô-se 2:6). Chúng ta nhận lãnh Chúa Giê-xu bởi đức tin\*. Chúng ta cũng bước đi trong Chúa Giê-xu bởi đức tin\*(II Cô-rinh 5:7).

**39.** Phần Kinh Thánh trong Phi-líp 4:13 chính xác hơn là như thế này, “Tôi có thể làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban cho tôi năng quyền.”

**40-41.** Chúa Giê-xu là “Thầy Thượng tế của lời xưng nhận của chúng ta.” (Hê-bơ-rơ 3:1). Ngài cầu thay cho từng tên của chúng ta trước Chúa Cha. Nhưng Ngài chỉ làm điều đó nếu chúng ta xưng nhận\* Ngài. Nếu không có sự xưng nhận\* chúng ta cũng không có Thầy Thượng Tế cầu thay cho chúng ta. (So sánh với Hê-bơ-rơ 4:14 và 10:21-23). Nói cho cùng, chúng ta có hai lựa chọn: xưng nhận\* hay khước từ\*. Chỉ được lựa chọn một trong hai.

**44.** “Bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của môi miệng chúng ta.” (Khải 12:11) Cá nhân mỗi chúng ta phải làm chứng cho những gì lời Chúa nói về công tác mà huyết Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Một số phúc lợi lớn mà huyết Chúa Giê-xu mang lại cho chúng ta là: sự cứu chuộc\*(Ê-phê-sô 1:7), sự tẩy sạch (I Giăng 1:7), sự xưng công chính\*(Rô-ma 5:9) và sự thánh hóa\*(Hê-bơ-rơ 13:12).

**45.** So sánh với Rô-ma 12:21. Cuối cùng, chỉ có hai lựa chọn: hoặc bạn là người chiến thắng, hoặc bạn là kẻ thất bại. Lại một lần nữa, chỉ được lựa chọn một trong hai.

**BÀI HỌC BỐN>>****Báp-Têm Bằng Nước:  
Phương Cách? Thời Điểm? Lý Do?****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Chúa Giê-xu phán: “Ai tin và chịu phép báp-têm sẽ được cứu.” (Mác 16:16). Phương cách cứu rỗi\* của Đức Chúa Trời vẫn trước sau như một: Trước tiên, hãy tin; Sau đó, chịu phép báp-têm.

Tin vào Chúa Giê-xu tạo ra một sự thay đổi nội tâm trong lòng chúng ta. Chịu phép báp-têm bằng nước là một hành động bên ngoài của việc vâng phục Đức Chúa Trời. Bằng cách đó, chúng ta chứng thực cho đức tin của mình. Chúng ta chứng minh rằng sự thay đổi đã diễn ra bên trong, trong lòng của chúng ta.

Phép báp-têm khiến chúng ta làm một với Đấng Christ trong sự chôn của Ngài và trong sự Phục Sinh\* của Ngài. Chúng ta được phân cách khỏi cuộc sống cũ của tội lỗi và thất bại. Chúng ta ra khỏi nước để bước vào một đời sống mới của sự công chính và đắc thắng. Điều này được thực hiện bởi quyền năng của Đức Chúa Trời bên trong chúng ta.

Những câu Kinh Thánh trong bài học này sẽ giải thích rất kỹ lưỡng cách thức, khi nào, và lý do tại sao chúng ta phải chịu phép báp-têm.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Rô-ma 6:4**



Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## **Phần Câu Hỏi Bài Học**

1. Chúa Giê-xu đã đưa ra lý do nào để chịu phép báp-têm? (Ma-thi-ơ 3:15)

.....

2. Đức Thánh Linh đã tỏ ra như thế nào khi Ngài hài lòng với việc chịu phép báp-têm của Chúa Giê-xu? (Ma-thi-ơ 3:16) .....

.....

3. Đức Chúa Cha đã nói gì về Chúa Giê-xu khi Ngài chịu phép báp-têm? (Ma-thi-ơ 3:17) .....

.....

4. Chúa Giê-xu có xuống nước để chịu phép báp-têm không? (Ma-thi-ơ 3:16)

.....

5. Nếu một người muốn được cứu, Chúa Giê-xu nói người đó phải làm gì sau khi tin vào Phúc Âm? (Mác 16:16)

.....

6. Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ của Ngài phải làm gì cho mọi người trước khi làm báp-têm cho họ? (Ma-thi-ơ 28:19) .....

.....

7. Chúa Giê-xu đã sai các môn đệ của Ngài đem sứ điệp này đến với những ai? (Ma-thi-ơ 28:19) .....

.....

8. Chúa Giê-xu muốn người ta làm gì sau khi chịu phép báp-têm?

(Ma-thi-ơ 28:20)

9. Phi-e-rơ đã bảo người ta làm gì trước khi chịu phép báp-têm?  
(Công-vụ 2:38)

10. Phi-e-rơ nói bao nhiêu người nên chịu phép báp-têm? (Công vụ 2:38)

11. Người ta hành động như thế nào khi họ vui lòng đón nhận Lời của Đức Chúa Trời? (Công-vụ 2:41)

12. Người dân Sa-ma-ri đã làm gì sau khi họ tin lời rao giảng của Phi-líp? (Công-vụ 8:12)

13. Phi-líp bảo hoạn quan phải làm gì trước khi chịu phép báp-têm?  
(Công-vụ 8:37)

14. Hoạn quan đã trả lời thế nào? (Công-vụ 8:37)

15. Hoạn quan có xuống nước để chịu phép báp-têm không? (Công-vụ 8:38)

16. Hoạn quan cảm thấy như thế nào sau khi chịu phép báp-têm?  
(Công-vụ 8:39)

17. Sau khi Cọt-nây và bạn bè của ông được cứu và nhận lãnh Đức Thánh Linh, sứ đồ Phi-e-rơ đã truyền lệnh cho họ làm gì tiếp theo?  
(Công-vụ 10:44-48)

18. Người cai tù tại thành Phi-líp và gia đình ông đã làm gì sau khi tin sứ điệp của Phao-lô? (Công vụ 16: 29-33) .....

.....

19. Các môn đồ ở Ê-phê-sô làm gì sau khi tin sứ điệp của Phao-lô? (Công vụ 19: 4-5)

.....

20. Hai trải nghiệm của Đấng Christ mà chúng ta làm theo khi chúng ta chịu phép báp-têm là gì? (Rô-ma 6: 4) (Cô-lô-se 2:12)

(1) .....(2) .....

21. Phao-lô nói người tin Chúa nên sống như thế nào sau khi chịu phép báp-têm? (Rô-ma 6: 4) .....

22. Có sự khác biệt nào giữa tín hữu của các chủng tộc khác nhau sau khi chịu phép báp-têm không? (Ga-la-ti 3:26-28)

23. Hai ví dụ về phép báp-têm nào trong Cựu Ước được nhắc đến trong Tân Ước?

(1) (I Cô 10: 1-2) (Xuất hành 14:21-22) # .....

(2) (I Phi 3:20-21) (Sáng thế 6-7) # .....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Rô-ma 6:4**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ  
TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI  
HỌC NÀY.**

**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC 4**

<b>Số câu hỏi</b>	<b>Câu trả lời</b>	<b>Điểm</b>
1	“Vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy”	2
2	Ngài (Đức Thánh Linh) ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Chúa Giê-xu.	2
3	“Này, là Con Yêu Dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng”	2
4	Có	1
5	Người ấy phải chịu báp-têm..	1
6	Dạy dỗ họ	1
7	Với tất cả các dân tộc	1
8	Giữ hết cả mọi điều Chúa Giê-xu đã truyền; làm theo hết thấy những điều Ngài truyền dạy.	2
9	Ăn năn tội*	1
10	Mọi người	1
11	Họ đã chịu báp-têm	1
12	Họ đã chịu báp-têm	1
13	Hết lòng tin cậy	1
14	“Tôi tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời”	1
15	Có	1
16	Ông đã vui vẻ tiếp tục đi đường về quê	1
17	Phải chịu báp-têm	1
18	Họ đã chịu báp-têm	1
19	Họ đã chịu báp-têm	1

20	(1) Đồng chết (2) Đồng sống lại*	1 1
21	Họ phải bước đi trong sự sống mới	2
22	Không, không có sự phân biệt nào cả	1
23	(a) Dân Y-sơ-ra-ên vượt qua Biển Đỏ (b) Nô-ê và gia đình ông trải qua nước lụt trên chiếc tàu.....	2 2

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 36

18 câu trả lời đúng = 50%

25 câu trả lời đúng = 70%

29 câu trả lời đúng = 80%

## **NHỮNG GHI CHÚ CHO CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC BỐN**

(Các con số bên lề trái tương ứng với các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1-4.** Báp-têm của Giăng là “phép báp-têm ăn năn\* kèm theo sự xưng tội\* (Mác 1:4-5). Nhưng Chúa Giê-xu không có tội lỗi để xưng tội\* hay ăn năn\*”. Thay vào đó, qua phép báp-têm, Chúa Giê-xu tỏ lòng vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Bằng cách làm điều này, Ngài để lại một tấm gương cho những người khác. Chúa Giê-xu đưa ra lý do này: “Vì vậy, chúng ta phải làm trọn mọi điều công bình.” (Ma-thi-ơ 3:15).

Từ ngữ “vì thế” dùng để chỉ tấm gương hoàn hảo của Chúa Giê-xu về phép báp-têm: đi xuống và đi ra khỏi mặt nước. “làm trọn” là ví dụ hoàn hảo của Ngài về sự vâng phục cho tất cả các tín hữu chân thành để làm theo. “Để làm trọn mọi sự công chính\*” đưa ra lý do chính đáng: hoàn tất mọi đòi hỏi công bình\*.

Trước tiên, tín hữu được xưng công chính\* nhờ đức tin\* của mình trong Đấng Christ. Sau đó, Ngài đã hoàn tất sự công chính bên trong này của đức tin bằng một hành động vâng lời được thể hiện bên ngoài - chịu phép báp-têm.

Hiểu theo cách này, phép báp-têm có sự chấp thuận rõ ràng của cả ba ngôi Đức Chúa Trời: Cha, Con và Thánh Linh.

**5, 6, 9, 13.** Trước khi chịu phép báp-têm, một người cần phải đáp ứng ba điều kiện sau: (1) Được dạy về bản chất và lý do của phép báp-têm; (2) ăn năn tội lỗi của mình; (3) tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ là Con của Đức Chúa Trời.

**7, 10, 11, 12, 17, 18, 19.** Chúa Giê-xu phán với các môn đồ rằng phép báp-têm dành cho “tất cả các dân tộc.” Không một quốc gia nào bị bỏ lại. Để kết thúc điều này, Tân Ước cho thấy rằng tất cả những tân tín hữu luôn luôn chịu phép báp-têm không chậm trễ. Trong hầu hết các trường hợp, điều này xảy ra vào ngày một người thực sự cải đạo. Không bao giờ có sự trì hoãn lâu dài giữa việc cải đạo và phép báp-têm. Không có lý do nào mô hình này không được thực hiện trong thời nay, như trong Hội Thánh đầu tiên.

**8, 20, 21.** Qua lễ Báp-têm, các Cơ đốc nhân tự đồng nhất hóa công khai với Đấng Christ trong sự chôn và sự sống lại\* của Ngài. Sau lễ Báp-têm, họ được đòi hỏi phải sống một đời sống công nghĩa\* nhờ ân điển và quyền phép của Đức Thánh Linh.

**23** (1) I Cô. 10:1-2 trình bày sự báp-têm kép cho dân Chúa, “trong đám mây và dưới biển”. Sự báp-têm “trong mây” làm hình bóng về sự báp-têm trong Thánh Linh. Sự báp-têm “dưới biển” làm hình bóng về sự báp-têm bằng nước.(2) Bởi đức tin Nô-ê và gia đình ông đã bước vào trong tàu (=Đấng Christ). Rồi trong tàu, họ đã trải qua cơn nước lụt (=báp-têm). Như thế, họ được cứu khỏi sự phán xét\* của Đức Chúa Trời, được phân rẽ khỏi thế giới cũ, bắt kính và được bước vào một đời sống hoàn toàn mới.

**BÀI HỌC NĂM>>****Đức Thánh Linh****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Trong toàn bộ chức vụ trên đất của Ngài, Chúa Giê-xu đã hoàn toàn nương dựa nơi Đức Thánh Linh.

Trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên Ngài tại sông Giô-đanh, Chúa Giê-xu chưa hề giảng một bài hay làm bất kỳ một phép lạ nào. Sau đó, mọi việc Ngài đã làm đều là bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.

Khi Ngài sắp từ giã các môn đồ, Ngài đã hứa rằng từ thiên đàng Ngài sẽ sai Đức Thánh Linh đến trên họ. Ngài làm như vậy để họ cũng nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Lời hứa này đã ứng nghiệm vào ngày Lễ Ngũ Tuần khi hết thảy các môn đồ đều được báp-têm trong Thánh Linh. Đức Thánh Linh là Đấng Giúp Đỡ họ và cung ứng tất cả mọi nhu cầu thuộc linh của họ.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Công vụ 2:38-39**

Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)



## Phần Câu Hỏi Bài Học

1. Đức Chúa Cha đã xức dầu cho Chúa Giê-xu bằng gì trong chức vụ của Ngài trên đất? (Công vụ 10:38).....

2. Giăng báp-tít đã thấy gì giáng xuống và đậu trên Chúa Giê-xu? (Giăng 1:32-33).....

3. Chúa Giê-xu nói: Ai ngự trên Ngài, giúp Ngài giảng đạo và phục vụ những người có cần? (Lu-ca 4:18).  
.....

4. Chúa-Giê-xu nói Ngài đuổi quỷ bằng quyền phép nào? (Mat. 12:28)  
.....

5. Chúa Giê-xu nói Ngài sẽ sai ai đến với các môn đồ sau khi Ngài về cùng Cha ở thiên đàng? (Giăng 14:16,26; 15:26)  
.....

6. Chúa Giê-xu mô tả Đấng Yên ủi bằng 2 danh hiệu khác là gì?

(1) (Giăng 14:17).....

(2) (Giăng 14:26).....

7. Hãy viết ra 2 điều Chúa Giê-xu nói rằng Đức Thánh Linh sẽ làm cho các môn đồ (Giăng 14:26).

(1) .....

(2) .....

8. Hãy viết ra một cách khác trong đó Chúa Giê-xu nói là Đức Thánh Linh sẽ giúp đỡ các môn đồ (Giăng 16:13).  
.....

9. Hãy viết ra 2 cách trong đó Đức Thánh Linh sẽ bày tỏ Chúa Giê-xu cho các môn đồ của Ngài.

(1) (Giăng 15:26).....

(1) (Giăng 16:14).. ..

10. Theo Chúa Giê-xu nói thì khi nào các môn đồ sẽ nhận lãnh quyền phép để trở nên những chứng nhân có hiệu quả cho Ngài? (Công vụ 1:8)

.....

11. Giăng Báp-tít nói với dân chúng rằng Chúa Giê-xu sẽ làm gì cho họ? (Mác 1:8)

.....

12. Chúa Giê-xu đã ban cho các môn đồ của Ngài lời hứa gì ngay trước khi Ngài thăng thiên? (Công vụ 1:5).

.....

13. Chúa Giê-xu dạy các môn đồ phải làm gì cho đến khi lời hứa này phải được ứng nghiệm? (Lu-ca 24:49).

.....

14. Lời hứa này đã được ứng nghiệm vào ngày nào? (Công vụ 2:1-4)

.....

15. Tại sao Chúa Thánh Linh chưa được ban cho các môn đồ trong khi Chúa Giê-xu còn thi hành chức vụ trên đất? (Giăng 7:39).

.....

16. Sau khi Chúa Giê-xu trở về địa vị vinh hiển bên hữu ngai Đức Chúa Trời, Ngài đã nhận gì từ nơi Đức Chúa Cha? (Công vụ 2:33).

.....

17. Làm thế nào những người ngoại đạo đang hiện diện biết rằng Chúa Giê-xu đã tôn đở Đức Thánh Linh trên các môn đồ của Ngài (Công vụ 2:33)

.....

18. Những người chưa tin Chúa có thể nghe các môn đồ đang làm gì qua quyền năng của Đức Thánh Linh? (Công vụ 2:7-11).

.....

19. Đức Chúa Trời hứa đổ Đức Thánh Linh Ngài trên ai vào cuối thời đại này? (Công vụ 2:17).

.....

20. Phi-e-rơ nói sự ban cho Đức Thánh Linh đang sẵn ban cho những ai? (Công vụ 2:39)

.....

21. Món quà tốt lành nào Chúa Cha sẽ ban cho tất cả con cái của Ngài là những người cầu xin Ngài? (Lu-ca 11:13).....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Công vụ 2:38-39**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC 5**

<b>Số câu hỏi</b>	<b>Câu trả lời</b>	<b>Điểm</b>
1	Bằng Đức Thánh Linh và Quyền năng	1
2	Ngài (Đức Thánh Linh) ngự xuống trong hình chim bồ câu.	1
3	Thánh Linh của Chúa	1
4	Bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời	1
5	Đấng Giúp Đỡ (Đức Thánh Linh)	1
6	Thần Lẽ Thật	1
7	Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều Ngài sẽ nhắc các con nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các con.	1 2
8	Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.	1
9	(1) Ngài sẽ làm chứng về Ta (Giê-xu) (2) Ngài sẽ tôn vinh Ta* (Giê-xu)	1 1
10	Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con.	1
11	Ngài sẽ báp-têm các con bằng Đức Thánh Linh.	1
12	Còn ít lâu nữa các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh.	2
13	Nhưng hãy đợi trong thành (Giê-ru-sa-lem) cho đến khi các con được mặc lấy quyền năng từ trên cao.	2
14	Ngày lễ Ngũ Tuần được gọi là (Shabuoth trong tiếng Hê-bơ-rơ)	1
15	Bởi vì Chúa Giê-xu chưa được tôn vinh*.	1
16	Lời hứa của Thánh Linh	1
17	Họ có thể thấy và nghe được	1
18	Họ nói những ngôn ngữ của những quốc gia mà những người ngoại đạo đến từ các quốc gia đó hiểu được.	2
19	Trên mọi loài xác thịt (Tất cả mọi người)	1

20	Vì lời hứa đó dành cho anh em, cho con cháu anh em, và cho tất cả mọi người ở xa, tức là tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ kêu gọi	3
21	Đức Thánh Linh	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

8

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 38

19 câu trả lời đúng = 50%

27 câu trả lời đúng = 70%

30 câu trả lời đúng = 80%

## GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC NĂM

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1-5.** Chữ “Christ” lấy từ tiếng Hy-Lạp cổ nghĩa là “Được xúc dầu”. Chữ này tương ứng với danh hiệu tiếng Hê-bơ-ro “Messiah”, cũng cùng nghĩa là “Đáng được xúc dầu”. Chúa Giê-xu đã trở thành “Messiah”, “Đáng chịu xúc dầu” khi Đức Thánh Linh giáng xuống, ngự trên “Christ” hay “Messiah”, điều này xảy ra tại sông Giô-đanh, sau khi Ngài chịu báp-têm bởi Giăng Báp-tít.

Danh hiệu “Christ” hay “Messiah” ngụ ý rằng sở dĩ toàn bộ chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất có thể thực hiện được là bởi sự xúc dầu của Đức Thánh Linh. Chúa muốn cùng một sự xúc dầu đó tuôn đổ trên mọi Cơ-đốc nhân, “và, Đáng làm cho bền vững chúng tôi với anh em trong Đáng Christ và đã xúc dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời” (II Cô 1:21). “về phần các con, sự xúc dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình....” (I Giăng 2:27).

Cơ-đốc nhân nguyên nghĩa là “những người được xúc dầu”. Để sống đời sống Cơ-đốc nhân có kết quả, người môn đồ phải nương dựa nhiều nơi Đức Thánh Linh cũng như chính mình Chúa Giê-xu vậy.

**5-6.** Một từ ngữ khác dành cho Chúa Giê-xu là từ “Đáng Cầu Thay”. Một người cầu thay là người biện hộ, giống một luật sư. Chữ này cũng được dùng cho Chúa Giê-xu trong I Giăng 2:1. Đáng Christ cầu thay cho lợi ích của các thánh đồ trên thiên đàng. Đức Thánh Linh, thông qua người tín hữu, cầu thay cho lợi ích của Đáng Christ trên mặt đất. (Xem Math. 10:19-20).

**6-9.** Trong Giăng 16:7, Chúa Giê-xu phán: “Ta đi là ích lợi cho các người, vì nếu Ta không đi, Đáng Yên ủi sẽ không đến cùng các người đâu, song nếu Ta đi thì Ta sẽ sai Ngài đến”. Khi Chúa Giê-xu thăng thiên và sai Đức Thánh Linh đổ xuống trên các môn đồ, thì ngay lập tức họ đã nhận được sự hiểu biết và kiến thức tốt hơn về chính mình Chúa Giê-xu, hơn tất cả khoảng thời gian mà Ngài đã sống gần với họ trên đất. Như thế, Đức Thánh Linh đã làm trọn chức vụ của Ngài trong việc bày tỏ, giải thích và làm vinh hiển\* thân vị, công vụ và sứ điệp của Đáng Christ. Đó là chức vụ của Ngài đối với chúng ta ngày nay.

**8.** Lời giới thiệu của Giăng Báp-tít về Chúa Giê-xu như là “Đáng làm báp-têm bằng Thánh Linh” được đặt ở phần đầu của cả bốn sách Phúc Âm. Tân Ước đặt sự nhấn mạnh lớn nhất trên khía cạnh này

của chức vụ Chúa Giê-xu. Hội Thánh Cơ-đốc cũng phải làm như vậy.

**12-13.** Các sách Phúc Âm kết thúc cũng như mở đầu với lời hứa về sự Báp-têm trong Thánh Linh.

**15-16.** Bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giê-xu đã mua chuộc cho mỗi tín hữu món quà Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 3:13-14). Sau khi phục sinh\* và thăng thiên\*, Chúa Giê-xu có đặc ân duy nhất để nhận lãnh món quà này từ Đức Chúa Cha và ban xuống trên các môn đồ của Ngài.

**17-18.** Trong cả Tân Ước sự Báp-têm trong Thánh Linh được chứng thực bằng chứng có siêu nhiên của sự nói các thứ tiếng khác.

**18-21.** Vào cuối thời đại, Đức Chúa Trời đã hứa tuôn đổ Đức Thánh Linh trên khắp địa cầu. Mỗi Cơ-đốc nhân có quyền phù hợp với Kinh Thánh để cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ân tứ này.

**BÀI HỌC SÁU>>**

## **Các Kết Quả Của Báp-Têm Trong Thánh Linh**

**PHẦN GIỚI THIỆU:**

Phép báp-têm trong Đức Thánh Linh là một hồng ân từ trời. Tín hữu nhận được món quà này được ban cho quyền năng siêu nhiên để trở thành chứng nhân và phục vụ như một môn đệ của Chúa Giê-xu.

Những tín hữu nhận được món quà này được đánh dấu bằng khả năng nói hoặc cầu nguyện bằng ngôn ngữ mà họ không biết. Dấu hiệu này - hay món quà này - được ban cho bởi Đức Thánh Linh. Đây là lý do tại sao đôi khi điều này được gọi là cầu nguyện trong Thánh Linh. Kinh Thánh cũng gọi là “nói những ngôn ngữ khác” (Công-vụ 2:4). Trong Hội Thánh thời Tân Ước, kinh nghiệm này được coi là bình thường đối với tất cả các tín hữu.

Bằng cách cầu nguyện bằng ngôn ngữ này, người Cơ-đốc xây dựng đời sống thuộc linh của chính mình. Người ấy đặt mình vào sự hiệp thông trực tiếp và liên tục với Đức Chúa Trời. Điều này mở ra một cửa ngõ trên trời cho phép cả những ân tứ và bông trái của Thánh Linh được sản sinh trong đời sống của tín hữu.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Công vụ 2:17-18**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)



## Phần Câu Hỏi Bài Học

1. Điều gì đã xảy ra cho các môn đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần (còn gọi là Shabuoth trong tiếng Hê-bơ-rơ) khi tất cả đều được đầy dẫy Thánh Linh? (Công-vụ 2:4) .....

2. Ai rao giảng cho dân Sa-ma-ri tin Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si? (Công-vụ 8:12) .....

3. Khi Phi-e-rơ và Giăng xuống Sa-ma-ri, họ đã cầu nguyện về điều gì cho các Cơ-đốc nhân ở đó? (Công-vụ 8:15) .....

4. Các tín hữu ở Sa-ma-ri đã nhận lãnh Đức Thánh Linh như thế nào? (Công-vụ 8:17) .....

5. Sau-lơ của Tạt-sơ (Phao-lô) đã nhận được Thánh Linh như thế nào? (Công-vụ 9:17) .....

6. Điều gì đã xảy ra cho tất cả những người nghe Phi-e-rơ rao giảng trong nhà của Cọt-nây? (Công-vụ 10:44) .....

7. Làm thế nào để Phi-e-rơ và những người bạn của ông biết rằng mọi người trong nhà của Cọt-nây đều đã nhận lãnh Đức Thánh Linh? (Công-vụ 10:45-46) .....

8. Câu hỏi nào Phao-lô đã hỏi các môn đệ tại thành Ê-phê-sô? (Công-vụ 19:2) .....

9. Khi nào thì các môn đệ này ở Ê-phê-sô nhận lãnh Đức Thánh Linh? (Công-vụ 19:6) .....

10. Điều gì đã xảy ra sau khi Đức Thánh Linh đến trên các môn đồ này? (Công-vụ 19:6) ..

.....

11. Phao-lô nói chính ông đã nói tiếng lạ nhiều như thế nào? (I Cô 14:18)

.....

12. Liệt kê ba điều mà một tín hữu làm khi người ấy nói tiếng lạ. (I Cô 14:2, 4).

(1) ..... (2). .....

(3) .....

13. Nếu một tín hữu cầu nguyện tiếng lạ, thì phần nào của người ấy đang cầu nguyện? (I Cô-rinh-tô 14:14) .....

14. Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng những người thờ phượng thật nên thờ phượng Đức Chúa Trời như thế nào? (Giăng 4:23-24) .....

.....

15. Giu-đê khuyến khích các tín hữu tự gây dựng chính mình trong đức tin như thế nào? (Giu-đê 20) .....

16. Khi một tín hữu cầu nguyện tiếng lạ, người ấy sẽ cầu nguyện cho điều gì tiếp theo? (I Cô 14:13) .....

17. Trong một buổi nhóm nơi công cộng, nơi không có người thông giải, tín hữu có nên nói tiếng lạ không? (I Cô 14:28).....

.....

18. Phao-lô có nói rằng ông muốn tất cả các tín hữu đều nói tiếng lạ không? (I Cô 14:5) .

.....

19. Phao-lô nói có bao nhiêu tín hữu có thể nói tiên tri\*? (I Cô 14:31)

.....

20. Một tín hữu có nên rơi vào chỗ không biết gì về các ân tứ thuộc linh không? (I Cô 12:1)

.....

21. Liệt kê chín ân tứ của Đức Thánh Linh. (I Cô 12 8-10)

- (1) ..... (2). .....
- (3) ..... (4). .....
- (5) ..... (6).....
- (7) ..... (8). .....
- (9) .....

22. Đâu là chín phương diện của bông trái Đức Thánh Linh? (Ga-la-ti 5:22-23).

- (1) ..... (2). .....
- (3) ..... (4). .....
- (5) ..... (6). .....
- (7) ..... (8). .....
- (9) .....

23. Một Cơ-đốc nhân có nên có những ân tứ thuộc linh mà không có bông trái thuộc linh không? (I Cô 13:1-2) .....

24. Một Cơ-đốc nhân có nên có bông trái thuộc linh mà không có ân tứ thuộc linh không? (I Cô 12:31, 14:1).....

25. Ba điều siêu nhiên nào sẽ xảy ra từ sự tuôn đổ Thánh Linh vào thời kỳ sau rốt này? (Công-vụ 2:17)

- (1) .....
- (2) .....
- (3) .....

26. Liệt kê năm ân tứ thuộc linh khác nhau mà người tin Chúa có thể sử dụng để gây dựng các tín hữu trong các buổi nhóm. (I Cô-rinh-tô 14:26)

(1) ..... (2). .....

(3) ..... (4). .....

(5) .....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Công vụ 2:38-39**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ CÁC ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC 6**

Số câu hỏi	Câu trả lời	Điểm
1	Họ đã nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho họ nói.	2
2	Sự giảng đạo của Phi-líp	1
3	Cầu nguyện để cho họ nhận lãnh Đức Thánh Linh	1
4	Phi-e-rơ và Giảng đặt tay trên họ	1
5	A-na-nia đặt tay trên ông	1
6	Đức Thánh Linh giáng xuống trên hết thầy những người nghe	1
7	Họ nghe các môn đồ nói tiếng ngoại quốc và ngợi khen Đức Chúa Trời	1
8	“Từ khi anh em tin có nhận lãnh được Đức Thánh Linh chẳng?”	1
9	Phao-lô đặt tay trên họ	1
10	Họ nói tiếng lạ và nói tiên tri	1
11	Nhiều hơn anh em tất cả (tức là nhiều hơn tất cả các Cơ-đốc nhân ở Cô-rinh-tô)	1
12	(1) Người đó nói với Đức Chúa Trời (không phải với người ta) (2) Người đó nói lời mâu nhiệm (3) Người đó tự gây dựng lấy mình	1 1 1
13	Tâm linh người đó	1
14	Bằng tâm linh và lẽ thật	1
15	Cầu nguyện trong Thánh Linh	1
16	Xin được thông giải tiếng lạ	1
17	Người đó nói với mình và với Đức Chúa Trời	1
18	Phải	1
19	Tất cả	1
20	Không nên	1

21	(1) Lời khôn ngoan (2) Lời tri thức (3) Đức tin (4) Ân tứ chữa bệnh (5) Làm phép lạ (6) Nói tiên tri (7) Phân biệt các linh (8) Nói các tiếng lạ (9) Thông giải tiếng lạ	1 1 1 1 1 1 1 1 1
22	(1) Yêu thương (2) Vui mừng (3) Bình an (4) Nhịn nhục (5) Nhân từ (6) Hiền lành (7) Trung tín (8) Mềm mại (9) Tiết độ	1 1 1 1 1 1 1 1 1
23	Không	1
24	Không	1
25	(1) Con trai và con gái các người đều sẽ nói lời tiên tri (2) Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ (3) Các người già cả sẽ thấy chiêm bao	1 1 1
26	(1) Thi thiên (2) Lời dạy dỗ (3) Tiếng lạ (4) Sự khải thị (soi sáng thuộc linh) (5) Thông giải tiếng lạ	1 1 1 1 1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

8

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng,  
thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3  
lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

**TỔNG 59**

30 câu trả lời đúng = 50%

41 câu trả lời đúng = 70%

47 câu trả lời đúng = 80%

## GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC SÁU

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1.** “Vì đầy dẫy trong lòng thì miệng nói ra.” (Ma-thi-ơ 12:34). Sự tuôn chảy đầu tiên của Đức Thánh Linh là từ miệng của người tín hữu.

**2-4.** Phi-líp phụng sự Chúa giữa vòng người Sa-ma-ri. Rất nhiều người trong số họ đã được cứu và chữa lành. Nhưng với các sứ đồ điều đó vẫn chưa đủ. Họ cũng mong muốn tất cả những tân tín hữu này tiếp nhận phép báp-têm trong Đức Thánh Linh. Sau đó ít lâu, sau khi được cứu, những tân tín hữu ở Sa-ma-ri đã chịu phép báp-têm trong Đức Thánh Linh. Điều này xảy ra qua công tác của Phi-e-rơ và Giăng.

**5.** Lưu ý rằng A-na-nia chỉ đơn giản được gọi là “môn đồ” (Công-vụ 9:10). Vì vậy, việc đặt tay để người ta được nhận lãnh Đức Thánh Linh không chỉ dành cho các sứ đồ. Và không nhất thiết lúc nào cũng đặt tay thì người ta mới nhận lãnh được Đức Thánh Linh. Trong Công-vụ 2:2-4 và 10:44-46 các tín hữu nhận lãnh Đức Thánh Linh mà không có ai đặt tay cả.

**8-10.** Tại Ê-phê-sô, cũng như tại Sa-ma-ri, các môn đồ này đã nhận lãnh phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh như một kinh nghiệm riêng biệt. Nó xảy ra sau khi được cứu. Như trong Công-vụ 2:4 và 10:46, kinh nghiệm của họ đã dẫn đến việc nói bằng các thứ tiếng khác (và cũng có thể, trong Công-vụ 19:2-6, họ nói tiên tri \*).

**11-15.** Việc sử dụng chính của tiếng mới là để thờ phượng và cầu nguyện cá nhân. Bằng tâm trí của mình người tín hữu không hiểu điều mình đang nói. Nhưng tâm linh của người ấy giữ mối liên hệ trực tiếp với Đức Chúa Trời. Bằng cách này anh ta có thể tự xây dựng (gây dựng) chính mình.

**16-17.** Qua ân tứ thông giải, tín hữu có thể hiểu được ý nghĩa của một điều gì đó được nói bằng tiếng lạ. Những từ ngữ được nói trong các buổi nhóm đông người bằng tiếng lạ phải được thông giải bởi một ai đó. Nếu không có người thông giải, tín hữu có thể nói tiếng lạ “với chính mình và với Đức Chúa Trời” (I Cô 14:28).

**19.** Để nói tiên tri\* là nói bằng lời được Đức Thánh Linh ban cho. Nhưng những lời nói này được nói bằng ngôn ngữ mà người nói và người nghe đều có thể hiểu được.

**21-24.** Có một sự khác biệt giữa ân tứ và bông trái. Một ân tứ được ban cho và nhận lãnh tất cả cùng một lúc, chỉ trong giây lát. Nhưng bông trái đến



qua việc làm và chờ đợi. (Xem II Ti-mô-thê 2:6). Hãy suy nghĩ về sự khác biệt giữa cây thông Giáng sinh với quà tặng của nó và cây táo với quả của nó. Về phương diện thuộc linh, ân tứ không phải là một thay thế cho bông trái. Bông trái không phải là một thay thế cho ân tứ. Đức Chúa Trời muốn tất cả các tín hữu đều có cả hai. (Lưu ý rằng tình yêu thương không bao giờ được gọi là một ân tứ)

**25-26.** Có nhiều kết quả đến từ phép báp-têm trong Đức Thánh Linh. Có những ân tứ siêu nhiên và bông trái. Bằng cách này, tín hữu có thể phục vụ lẫn nhau. Tất cả những điều này vượt quá khả năng tự nhiên hay sự học hỏi của một cá nhân.

## Đánh Giá Tiến Độ Đầu Tiên

### XIN CHÚC MỪNG!

Bây giờ bạn đã hoàn thành sáu bài học đầu tiên. Hãy xem xét trong giây lát ý nghĩa của điều này!

Bạn đã bắt đầu sự huấn luyện của mình trong sự công chính\* qua việc học hỏi những chủ đề sau:

- Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời
- Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho tất cả mọi người và cách bạn có thể bước vào và vui hưởng tất cả các phúc lợi của ơn cứu chuộc.
- Sự dạy dỗ về tầm quan trọng của phép báp-têm bằng nước
- Sự cung ứng của Đức Thánh Linh và mọi phúc lợi của hồng ân này.

Trong suốt quá trình này, bạn đã tìm kiếm Kinh Thánh để giải đáp cho những câu hỏi này và đã tra cứu hơn 170 câu Kinh Thánh! Bạn cũng đã cam kết học thuộc lòng mười câu Kinh Thánh quan trọng.

Có lẽ, trong một lúc nào đó đã gặp khó khăn. Bạn có thể đã tự hỏi chính mình, Có thực sự đáng giá để tiêu tốn cả thời gian và công sức của mình không? Nhưng đó là những gì Sa-lô-môn đã nói về việc tìm kiếm sự khôn ngoan: Nó giống như việc đào bới kho báu được chôn trong lòng đất. (Xem Châm ngôn 2:1-5.)

Đào bới là công việc khó khăn, một công việc vất vả vô cùng. Nó đòi hỏi cơ bắp của bạn phải đau đớn và bàn tay phải bị phỏng lên. Do đó, không có gì lạ nếu bạn đã trải qua một số “đau nhức” và “phồng lên” về phương diện thuộc linh khi bạn đã nỗ lực vượt qua sáu bài học đầu tiên.

Mặt khác, bạn cũng đang phát triển “cơ bắp” thuộc linh. Bạn đang xây dựng sức mạnh nội tâm và sức mạnh của phẩm chất. Sự “đau nhức” và “phồng” lên là tạm thời - chúng sẽ đi qua. Nhưng phẩm chất mà bạn đang phát triển sẽ ở bên bạn mãi mãi. Đó là một nền tảng thiết yếu cho sự thành công trong tương lai, cho dù bạn bước đi trong cuộc sống trong lĩnh vực nào đi nữa.

Vì vậy, đừng hy sinh sự vĩnh viễn vì cơ lợi ích của tạm thời! Tiếp tục đào bới! Kho báu thật sự nằm trong tầm tay của bạn.

## Bảng Đánh Giá Đầu Tiên

Trước khi bạn tiếp cận với tài liệu mới thú vị đang ở phía trước, thật đáng khích lệ và là điều làm tăng thêm sức mạnh cho bạn nếu bạn kiểm kê lại tất cả những gì bạn đã khám phá từ đầu cho đến bây giờ. Đây là một số cách hữu ích để thực hiện việc này.

**Trước tiên**, hãy đọc cẩn thận qua tất cả các câu hỏi trong sáu bài học trước đó cùng với các câu trả lời chính xác tương ứng. Kiểm tra xem bạn có nắm bắt được và hiểu được câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.

**Thứ hai**, ôn lại tất cả các câu Kinh Thánh trong sáu bài học mà bạn đã học được trong phần học thuộc lòng.

**Thứ ba**, đọc cẩn thận qua các câu hỏi sau đây và xem xét cách bạn sẽ trả lời chúng. Mỗi câu hỏi đều liên quan đến các tài liệu bạn đã học được.

1. Bạn đã áp dụng liệu pháp của Đức Chúa Trời cho tội lỗi trong chính đời sống mình như thế nào?

2. Bạn có thể mong đợi những lợi ích gì trong cuộc đời mình khi học và vâng theo Lời của Đức Chúa Trời?

3. Mô tả những cách khác nhau mà Thánh Linh có thể giúp bạn trong đời sống thuộc linh của bạn.

4. Về phương diện nào người Do-thái vượt qua Biển Đỏ là một kiểu mẫu cho những người theo Chúa Giê-xu trong phép báp-têm?

**Cuối cùng**, hãy viết ra trong một tờ giấy riêng để trả lời các câu hỏi trên.

\* \* \* \* \*

Không tính điểm cho bài đánh giá này. Mục đích của nó là giúp bạn củng cố lại tất cả những gì bạn đã khám phá được. Khi bạn hài lòng với điều mình đã đạt được, hãy chuyển trang sang học bài học 7.

**BÀI HỌC BẢY>>****Thờ Phụng Và Cầu Nguyện****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Cầu nguyện là phương cách quan trọng nhờ đó các Cơ-đốc nhân bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện là phương cách để Cơ-đốc nhân đến để nhận lãnh những gì họ cần nơi Đức Chúa Trời.

Qua sự cầu nguyện Cơ-đốc nhân nhận được 3 điều từ Đức Chúa Trời.

- Sự hướng dẫn có cần
- Sự giúp đỡ
- Sức mạnh cho đời sống

Cơ-đốc nhân muốn Chúa nhậm lời cầu nguyện của mình phải thờ phụng Ngài. Và mỗi Cơ-đốc nhân sẽ được ích lợi và hiệu quả hơn nếu họ biệt riêng thời gian mỗi ngày cho sự cầu nguyện và đọc lời Chúa.

Người có quyền năng và ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới là Cơ-đốc nhân biết cách cầu nguyện và được Chúa nhậm lời.

Để có thể cầu nguyện theo cách này chúng ta phải có sự giúp đỡ của Thánh Linh. Chúng ta phải cẩn thận vâng theo các sự chỉ dẫn của Lời Chúa, vốn được nêu lên trong bài học này.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Giăng 15:7**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

1. Hạng người nào Đức Chúa Trời đang tìm kiếm? (Giăng 4:23,24)

.....

2. Lời cầu nguyện của ai khiến Chúa vui lòng? (Châm 15:8)

.....

3. Loại cầu nguyện nào tạo ra những kết quả lớn? (Gia 5:16)

.....

4. Nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta phải làm 2 điều gì? (Giăng 9:31)

(1)..... (2) .....

5. Nhờ điều gì mà chúng ta có thể dạn dĩ bước vào sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời? (Hêb 10:19)

.....

6. Chúng ta phải bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời với hai điều gì? (Thi 100:4)

(1).....(2).....

7. Cơ-đốc nhân phải làm gì thay vì lo lắng? (Phi 4:6)

.....

8. Chúng ta phải cầu nguyện trong danh ai và với động cơ nào? (Giăng 14:13).

.....

9. Hai điều kiện chúng ta cần đáp ứng để cầu xin bất cứ điều gì từ Chúa? (Giăng 15:7)

(1) .....

(2) .....

10. Viết ra bốn điều, được tìm thấy trong những câu sau đây, sẽ cản trở sự đáp lời của Chúa cho lời cầu nguyện của chúng ta.

(1) (Thi thiên 66:18) # .....

(2) (Gia-cơ 1:6-7) .....

(3) (Gia-cơ 4:3) .....

(4) (1 Phi-e-rơ 3:7) .....

11. Để vượt qua được thế lực của Sa-tan, đôi khi chúng ta phải làm gì khi chúng ta cầu nguyện? (Mác 9:29) .....

.....

12. Để nhận được những điều mà chúng ta mong muốn, chúng ta phải làm gì khi chúng ta cầu nguyện? (Mác 11:24) .....

.....

13. Nếu chúng ta có bất cứ điều gì bất bình với người khác khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải làm gì trước tiên? (Mác 11:25) .....

.....

14. Nếu chúng ta tha thứ cho người khác khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta như thế nào? (Mác 11:25).....

.....

15. Nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, thì Đức Chúa Trời sẽ đối xử với chúng ta như thế nào? (Mác 11:26).....

.....

16. Nếu chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể được vững tin với hai điều gì? (I Giăng 5:14-15)

(1) .....

(2) .....

17. Đa-vít nói ông bắt đầu mỗi ngày như thế nào? (Thi thiên 5:3) #

.....

18. Ba lần nào trong ngày Đa-vít quyết định cầu nguyện? (Thi thiên 55:17) #

(1) ..... (2). .....

(3) .....

19. Ngoài thời giờ cầu nguyện thường lệ, chúng ta nên cầu nguyện thường xuyên như thế nào? (Ê-phê-sô 6:18) (1 Tê-sa-lô 5:17)

.....

20. Khi chúng ta yếu đuối và không biết làm thế nào để cầu nguyện cho đúng, ai giúp chúng ta cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời? (Rô-ma 8:26-27)

.....

21. Chúng ta phải làm những bước nào trong sự cầu nguyện riêng tư? (Ma-thi-ơ 6: 6) .....

.....

22. Chúa Giê-xu phán cầu nguyện như thế nào thì sẽ được ban thưởng? (Ma-thi-ơ 6: 6)

.....

23. Nếu chúng ta gặp gỡ những tín hữu khác để cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, Chúa hứa ban cho chúng ta lời hứa nào? (Ma-thi-ơ 18:20).....

.....

24. Thái độ của chúng ta đối với những tín hữu khác khi chúng ta cầu nguyện là gì? (Ma-thi-ơ 18:19) .....

.....

25. Trước hết chúng ta nên cầu nguyện cho ai? (I Ti-mô-thê 2:1-2)

.....

26. Vị trí nào của thân thể Phao-lô đề nghị cần hành động khi cầu nguyện? (I Ti-mô-thê 2:8)

.....

27. Hai thái độ thuộc linh sai lầm nào chúng ta phải cảnh giác khi chúng ta cầu nguyện? (1 Ti-mô-thê 2:8)

(1) .....(2) .....

28. Kết quả của việc lờ cầu nguyện chúng ta được nhậm là gì? (Giăng 16:24)

.....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Giăng 15:7**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC NÀY.**



**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC 7**

<b>Số câu hỏi</b>	<b>Câu trả lời</b>	<b>Điểm</b>
1	Người thờ phượng thật là người thờ phượng Chúa trong tâm linh và lẽ thật.	2
2	Lời cầu nguyện của người công bình	1
3	Lời cầu nguyện sốt sắng, nhiệt thành của người công bình*	2
4	Thờ phượng Chúa Làm theo ý muốn Ngài	1 1
5	Qua dòng huyết của Chúa Giê-xu.	1
6	Tạ ơn Ngợi khen	1 1
7	Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn và trình dâng những nhu cầu của anh chị em cho Đức Chúa Trời.	3
8	Trong danh Chúa Giê-xu, để Đức Chúa Cha được tôn vinh*	2
9	Nếu chúng ta ở trong (sống trong) Chúa Giê-xu. Nếu Lời Ngài ở trong (sống trong) chúng ta	
10	Nếu chúng ta chất chứa tội lỗi trong lòng mình Nếu chúng ta nghi ngờ và không cầu xin trong đức tin * Nếu chúng ta cầu xin với động cơ, thái độ sai trật vì dục vọng riêng Xung đột trong mối quan hệ vợ chồng	1 1 1 1
11	Kiêng ăn	1
12	Tin rằng chúng ta nhận được (đang khi cầu nguyện)	1
13	Chúng ta phải tha thứ cho họ	1
14	Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta	1
15	Chúa sẽ không tha thứ cho chúng ta	1
16	Chúa sẽ nghe chúng ta Chúng ta có được điều chúng ta cầu xin	1 1
17	Trình bày duyên cớ ông trước mặt Chúa và trông đợi Ngài	2
18	Buổi tối Buổi sáng Buổi trưa	1 1 1

19	Luôn luôn, không thôi	1
20	Đức Thánh Linh	1
21	Vào phòng riêng, đóng cửa lại và cầu nguyện trong chỗ kín nhiệm	1
22	Cha Thiên Thượng sẽ ban thưởng cách công khai	1
23	Chúa Giê-xu hiện diện tại đó với chúng ta	1
24	Chúng ta phải đồng ý với họ liên quan đến điều chúng ta cầu xin	2
25	Cho các vua và các lãnh đạo	1
26	Đưa tay lên	1
27	Giận dữ Nghĩ ngờ	1 1
28	Vui mừng – tràn ngập sự vui mừng	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 49

25 câu trả lời đúng = 50%

34 câu trả lời đúng = 70%

39 câu trả lời đúng = 80%

**GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC BẢY**

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

Đức Chúa Trời sẵn lòng và có thể trả lời những lời cầu nguyện. Toàn bộ Kinh Thánh - đặc biệt là Tân Ước - cho thấy điều này là sự thật. (Xem Ma-thi-ơ 7:7-8) Thật ra, Đức Chúa Trời còn mong muốn nhậm lời cầu nguyện hơn cả bản thân người cầu nguyện. Nhưng, để nhận được câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta phải đáp ứng các điều kiện của Đức Chúa Trời. Hầu hết các câu trả lời trong bài học này đều giải quyết các điều kiện này. Đây là một bản tóm tắt:

**5, 8, 23.** Là những tội nhân, chúng ta chỉ có thể đến với Đức Chúa Trời qua sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta nhờ Chúa Giê-xu, Đấng nói thay cho chúng ta trước mặt Cha Ngài. Khi chấp nhận lẽ thật này, chúng ta sẽ đến với Đức Chúa Trời qua danh và huyết của Chúa Giê-xu.

**1, 4 (1), 6, 7** Cách tiếp cận đúng: thờ phượng, tạ ơn, ngợi khen.

**1, 2, 3, 4 (2), 9 (1).** Phẩm chất đúng đắn: chân thật, ngay thẳng, công bình\*, vâng lời (tất cả những phẩm chất này chỉ có thể có được khi chúng ta ở trong Đấng Christ).

**8, 10 (3). 10 (4), 13, 14, 15, 24, 27 (1).** Động cơ đúng: vì vinh quang của Đức Chúa Trời, không phải để thỏa mãn dục vọng của chúng ta. Cũng như cần có mối quan hệ đúng đắn với người khác, đặc biệt là những người thân thiết nhất với chúng ta.

**9 (2), 16, 25.** Cầu nguyện theo ý muốn Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong Lời của Ngài.

**10 (2), 12, 16 (2), 27 (2).** Công bố lời đức tin\* về câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta tại thời điểm mà chúng ta cầu nguyện. "Kìa, hiện nay là thì thuận tiện." (II Cô-rinh-tô 6:2).

**17, 18, 19.** Thường xuyên và kiên trì-đừng bỏ cuộc. (So sánh với Lu-ca 18:1.)

**3, 11, 21, 26.** Sốt sắng, tự bỏ mình đi, cam kết. (Tận hiến chính mình trong sự cầu nguyện với tấm lòng hạ mình, ở riêng với Chúa.)

**20.** Trong tất cả những điều này, chúng ta không chỉ dựa vào ý chí, sức mạnh và sự hiểu biết của mình mà. Chúng ta phải có sự giúp đỡ siêu nhiên của Đức Thánh Linh.

**22, 28.** Phần thưởng cho sự cầu nguyện đúng đắn.

**BÀI HỌC TÁM>>****Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Để Chữa Lành Thân Thể Chúng Ta (Phần 1)****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Khi con người quay lưng lại với Đức Chúa Trời trong sự bất tuân, con người mất đi phước hạnh và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Con người bị rửa sả và phục dưới quyền của ma quỷ. Từ đó, ma quỷ có thể mang đến đau đớn, yếu đuối và bệnh tật cho cơ thể con người.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót của Ngài vẫn muốn ban phước cho con người. Đức Chúa Trời vẫn muốn cứu con người khỏi tội lỗi của mình và khỏi bệnh tật. Chúa Giê-xu Christ đã mang tội lỗi của chúng ta, cũng như những bệnh tật của chúng ta khi Ngài chết cho chúng ta trên cây thập tự. Đây là tin mừng cứu rỗi\*.

Vì thế-bởi đức tin\* trong Chúa Giê-xu - bây giờ chúng ta có thể nhận được sự chữa lành cho thân thể chúng ta, cũng như sự tha thứ và bình an cho linh hồn chúng ta.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: 1 Phi-e-rơ 2:24**

Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. AI MANG ĐẾN BỆNH TẬT VÀ AI ĐEM ĐẾN SỰ KHỎE MẠNH?

1. Ai là kẻ đầu tiên lừa dối con người và cám dỗ con người để không vâng lời Đức Chúa Trời? (Sáng thế ký 3:1-13) # (1 Giăng 3:8) (Khải huyền 12:9) .....

2. Tại sao đau đớn, bệnh tật, và cái chết đến với con người? (Sáng thế ký 3:14-19) # .....

3. Ai mang bệnh tật đến trên Gióp? (Gióp 2:7) # .....

4. Ai đã mang bệnh tật đến cho người phụ nữ trong Lu-ca 13:11, 16, và bà ấy bị cầm buộc như thế nào? .....

5. Ai áp chế \* con người bằng bệnh tật? (Công vụ 10:38) .....

6. Đức Chúa Trời hứa sẽ làm gì cho dân Ngài, là những người vâng phục Ngài? (Xuất hành 15:26) # .....

7. Hai điều mà Đức Chúa Trời hứa làm cho dân sự của Ngài, những người hầu việc Ngài là gì? (Xuất hành 23:25) #

(1) .....

(2) .....

8. Các bệnh tật thuộc về dân sự của Đức Chúa Trời hay kẻ thù của họ là gì? (Phục truyền Luật lệ Ký 7:15) # .....

9. Hai điều Đa-vít nói Chúa đã làm cho ông là gì? (Thi thiên 103:3) #

(1) .....

(2) .....

10. Ba điều mà sứ đồ Giăng cầu chúc cho những người bạn Cơ-đốc của mình là gì? (3 Giăng 2)

(1) .....

(2) .....

(3) .....

11. Có bao nhiêu lời hứa của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể công bố bằng cách nói “vâng” và “amen” trong Chúa Giê-xu? (2Cor.1: 19-20) .....

.....

12. Chúa Giê-xu đã hiện ra (Ngài đến thế gian) vì mục đích gì? (I Giăng 3:8) .

.....

13. Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Giê-xu bằng Đức Thánh Linh vì mục đích gì? (Công-vụ 10:38).....

.....

14. Đấng Christ Jesus đến để làm gì theo ý ai? (Giăng 5:30) (Giăng 6:38)

.....

15. Ai hậu thuẫn cho các phép lạ của Chúa Giê-xu? (Giăng 10:37-38)

(Giăng 14:10) .....

.....

16. Có bao nhiêu người đến với Chúa Giê-xu được chữa lành? (Ma-thi-ơ 8:16) (Ma-thi-ơ 12:15) (Ma-thi-ơ 14: 35-36) (Luca 4:40) (Luca 6:19)

.....

17. Chúa Giê-xu chữa lành bao nhiêu loại bệnh tật? (Ma-thi-ơ 4:23-24) (Ma-thi-ơ 9:35)

.....

18. Khi nào Chúa Giê-xu không chữa lành cho nhiều người, lý do là gì? (Ma-thi-ơ 13:58) (Mác 6:5-6) .....

19. Đức Chúa Trời có thay đổi không? (Ma-la-chi 3:6) # (Gia-cơ 1:17) .....

.....

20. Đức Chúa Giê-xu Christ có đổi thay không? (Hê-bơ-rơ 13:8) .....

.....

**B. MỤC ĐÍCH SỰ CHẾT CỦA Đấng CHRIST TRÊN THẬP TỰ GIÁ.**

21. Hãy nhắc đến 3 điều Đấng Christ gánh thay cho chúng ta (Mat 8:17; 1 Phi 2:24).

(1).....

(2).....

(3).....

22. Ba kết quả gì chúng ta có được trong đời sống chúng ta? (1 Phi 2:24)

(1).....

(2).....

(3).....

23. Ai đã bị trở nên sự rửa sả thể cho chúng ta? (Gal 3:13).....

.....

24. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi điều gì? (Gal 3:13).....

.....

25. Có bao nhiêu loại bệnh tật bao gồm trong sự rửa sả của Luật pháp? (Phục 28:15,21,22,27,28,35,59-61) # .....

.....

26. Đức Chúa Trời dạy chúng ta chọn điều gì - phước hạnh hay rửa sả? (Phục 30:19)#

.....

**Câu Gốc Học Thuộc Lòng: I Phierơ 2:24**

**Hãy viết thuộc lòng câu Kinh Thánh này.**

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC 8**

<b>Số câu hỏi</b>	<b>Câu trả lời</b>	<b>Điểm</b>
1	Con rắn - Ma quỷ - Sa-tan	1
2	Vì có loài người không vâng lời Đức Chúa Trời	1
3	Satan - Ma quỷ	1
4	Sa-tan trói buộc bà này với linh tật nguyên	2
5	Ma quỷ	1
6	Không cho phép bệnh tật nào của Ai cập lây vào họ - chữa lành họ	2
7	(1) Ban phước cho thức ăn và nước uống của họ (2) Cắt bệnh tật khỏi họ	1 1
8	Thuộc về kẻ thù của dân sự Chúa	1
9	(1) Chúa đã tha mọi tội lỗi của ông (2) Chúa đã chữa lành mọi bệnh tật của ông	1 1
10	(1) Được thịnh vượng trong mọi sự (2) Được mạnh khỏe phần xác (3) Linh hồn được thịnh vượng	1 1 1
11	Tất cả các lời hứa của Đức Chúa Trời	1
12	Phá hủy công việc của ma quỷ	1
13	Làm việc thiện lành và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế*	2
14	Ý chỉ của Đức Chúa Cha	1
15	Đức Chúa Cha	1
16	Tất cả mọi người	1
17	Mọi loại bệnh tật	1
18	Sự vô tín của họ	1
19	Không bao giờ	1
20	Không bao giờ	1
21	(1) Tật nguyên (2) Bệnh hoạn (3) Tội lỗi	1 1 1



22	(1) Chúng ta có thể chết đối với tội lỗi (2) Chúng ta có thể sống cho sự công bình (3) Bởi những lần đôn của Ngài (Đấng Chirst) chúng ta được lành bệnh	1 1 1
23	Chúa Giê-xu	1
24	Sự rửa sả của luật pháp	1
25	Mọi loại bệnh tật	1
26	Phước hạnh	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc. 4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 41

20 câu trả lời đúng = 50%

28 câu trả lời đúng = 70%

32 câu trả lời đúng = 80%

## GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG - BÀI HỌC TÁM

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1-2.** Sáng thế ký đoạn 3 nói rõ nguyên nhân gốc rễ của mọi nỗi đau khổ của nhân loại và qui nguyên nhân cho ma quỷ. Chính Chúa Giê-xu đã phán về ma quỷ: “Từ ban đầu nó là kẻ giết người” (Giăng 8:44).

**3-5.** Nếu truy nguyên tất cả bệnh tật trở về với căn nguyên của nó, thì ma quỷ là tác giả duy nhất của bệnh tật. Đó là phần “công việc của ma quỷ”.

**6.** Một cách dịch khác phần Kinh Thánh trong Xuất 15:26 là: “Ta là Đức Giê-hô-va, bác sĩ của ngươi.”

**9.** Lưu ý sự lặp lại của chữ “mọi” Thi thiên 103:3 # nói, “mọi tội lỗi con” và “mọi bệnh tật con.”

**10.** Lưu ý Gai út, một người được Giăng viết thư, là một tín hữu gương mẫu, “yêu mến lẽ thật” và “làm theo lẽ thật”, và làm trọn phận sự của một Cơ-đốc nhân (3 Giăng 3-5).

**11.** Câu 2 Côr. 1:20 bác bỏ học thuyết cho rằng lời hứa chữa lành thân thể không dành cho Cơ-đốc nhân ngày nay. “TẤT CẢ” mọi lời hứa của Đức Chúa Trời là (HIỆN NAY) dành cho “CHÚNG TA” (= mọi Cơ-đốc nhân). Điều đó có nghĩa là: “Mọi lời hứa thích hợp với hoàn cảnh của tôi và đáp ứng nhu cầu của tôi đều dành cho tôi ngày hôm nay.”

**13.** Cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đều tích cực hiện diện trong chức vụ chữa lành. ĐỨC CHA xúc dầu cho ĐỨC CON bằng THÁNH LINH. Kết quả: Chữa lành cho mọi người.

**14-15.** Đấng Christ là sự biểu lộ trọn vẹn của Ý Cha. Điều này áp dụng cho sự chữa lành, cũng như tất cả mọi việc Đấng Christ đã làm.

**18.** Bất cứ người nào đến cùng Chúa Giê-xu để được chữa lành đều được chữa lành. Đó là những gì các sách Phúc Âm cho chúng ta thấy trong mọi trường hợp.

**19-20.** Lẽ thật không thay đổi của Phúc Âm được căn cứ trên bản chất không thay đổi của chính Đức Chúa Trời.

**21.** Cả Ma-thi-ơ và Phi-e-rơ đều trưng dẫn Ê-sai 53:4-5. Dịch nguyên văn của Ês. 53:4 : “Chắc chắn, Ngài đã gánh bệnh tật của

chúng ta và mang sự đau đớn của chúng ta”. “Ngài” chỉ về Đấng Christ. Chữ dịch là “chữa lành ” trong 1 Phi 2:24 trong tiếng Hy-lạp là gốc từ của từ “bác sĩ”. Thật, Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành chúng ta.

**24.** “Sự rửa sả của Luật pháp” có nghĩa là sự rửa sả kết quả do sự vi phạm luật pháp mà ra. Sự rửa sả này được mô tả đầy đủ trong Phục 28:15-68. Nó bao gồm mọi hình thức bệnh tật.

**26.** Đức Chúa Trời đưa ra hai cặp đối nghịch nhau. Sự sống hoặc sự chết; phước lành hoặc rửa sả. Chọn điều nào là tùy nơi con người.

**BÀI HỌC CHÍN >>****Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời Để Chữa Lành Thân Thể Chúng Ta (Phần 2)****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Sự chữa lành thân thể chúng ta đến từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nhận được sự chữa lành khi chúng ta:

- Nghe Lời của Đức Chúa Trời
- Tin Ngôi Lời của Đức Chúa Trời
- Có đức tin\* và cho phép Thánh Linh của Đức Chúa Trời đầy đầy cơ thể của chúng ta bằng sự sống phục sinh\* của Đức Chúa Giê-xu Christ.

Hơn nữa, chúng ta cũng có thể đem đến sự chữa lành và giải cứu\* cho người khác trong danh Chúa Giê-xu. Sự giải cứu\* liên hệ đến việc một người được giải phóng khỏi các uế linh. Có hai cách chính để đem đến sự chữa lành và giải cứu\* cho người khác. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách:

- Đặt tay lên người bệnh và cầu nguyện cho họ
- Mời những trưởng lão trong Hội Thánh đến để xức dầu cho người bệnh trong danh của Chúa Giê-xu

Nếu chúng ta hành động trong đức tin\* theo cách này, Đức Chúa Trời sẽ cùng làm việc với chúng ta và xác nhận lẽ thật của Lời Ngài bằng phép lạ chữa lành và giải cứu\*.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Mác 16:17-18**

- Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### C. BA PHƯƠNG TIỆN ĐEM ĐẾN SỰ CHỮA LÀNH:

(1) Lời của Đức Chúa Trời (2) Thánh Linh của Đức Chúa Trời (3) Đức tin\* của chúng ta

27. Đức Chúa Trời sai điều gì đến để chữa lành và giải cứu\* chúng ta? (Thi thiên 107:20) #

.....

28. Hai phúc lợi mà lời Chúa đem lại cho con cái của Ngài là gì? (Châm-ngôn 4: 20-22) #

(1) ..... (2) .....

29. Nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong chúng ta, thì Ngài sẽ làm gì cho thân thể hay chết của chúng ta? (Rô-ma 8:11) .....

.....

30. Đức Chúa Trời muốn đem lại (biểu lộ) điều gì trong thân thể hay chết của chúng ta? (2Cor 4:10-11) .....

.....

31. Chúa Giê-xu tìm kiếm điều gì nơi những người đến với Ngài để được chữa lành? (Ma-thi-ơ 9:28-29) (Mác 2:5) (Mác 9:23) (Luca 8:50)

.....

32. Phi-e-rơ giải thích việc chữa lành một người què như thế nào? (Công-vụ 3:16)

.....

33. Phao-lô thấy gì trong người què ở Lít-tơ mà điều này khiến cho anh ta được lành? (Công-vụ 14:8-10) .....

.....

34. Đức Tin\* đến với chúng ta như thế nào? (Rô-ma 10:17) .....

.....

### D. THẨM QUYỀN ĐƯỢC BAN CHO CÁC TÍN HỮU

35. Nêu tên hai loại quyền năng mà Chúa Giê-xu Christ đã ban cho các môn đồ. (Ma-thi-ơ 10:1).

(1) .....

(2) .....

36. Liệt kê bốn điều mà Chúa Giê-xu Christ đã truyền cho các môn đệ Ngài làm. (Ma-thi-ơ 10:8)

(1) ..... (2) .....

(3) ..... (4) .....

37. Khi các môn đồ không chữa lành được bệnh động kinh, Chúa Giê-xu đã đưa ra hai lý do nào? (Ma-thi-ơ 17:20-21) (Mác 9:29)

(1) .....

(2) .....

38. Chúa Giê-xu nói rằng một người tin nơi Ngài sẽ có thể làm được hai điều. Đó là hai điều nào? (Giăng 14:12)

(1) .....

(2) .....

39. Những người tin có thể làm gì cho người bệnh nhân danh Chúa Giê-xu? (Mác 16:17-18) .....

.....

40. Điều gì sẽ xảy ra với những người bệnh này? (Mác 16:18)

.....

41. Tín hữu nên làm gì khi mắc bệnh? (Gia-cơ 5:14).

.....

42. Hai điều gì những trưởng lão trong Hội Thánh nên làm cho người tín hữu bị bệnh? (Gia-cơ 5:14).

(1) .....

(2) .....

43. Chúa sẽ làm hai điều gì cho một tín hữu bị bệnh? (Gia-cơ 5:15).

(1) .....

(2) .....

44. Loại cầu nguyện nào sẽ cứu được người bệnh? (Gia-cơ 5:15).

.....

45. Hai điều nào các môn đồ đã cầu xin Đức Chúa Trời làm trong danh của Chúa Giê-xu? (Công vụ 4:29-30)

(1) .....

(2) .....

46. Khi các môn đồ đi ra và rao giảng, hai điều mà Chúa làm cho họ là gì? (Mác 16:20)

(1) .....

(2) .....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Mác 16:17-18**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC 9**

<b>Số câu hỏi</b>	<b>Câu trả lời</b>	<b>Điểm</b>
27	Lời Đức Chúa Trời	1
28	Sự sống Sức khỏe cho toàn thân thể	1 1
29	Sẽ đem lại sự sống cho thân thể hay chết của chúng ta	1
30	Sự sống của Chúa Giê-xu	1
31	Đức tin*	1
32	Đức tin* nơi Chúa Giê-xu đã chữa lành ông ta	1
33	Người què có đức tin* để được chữa lành	2
34	Qua việc lắng nghe lời Đức Chúa Trời	2
35	Quyền năng trên các uế linh để đuổi chúng đi Quyền năng để chữa lành tất cả mọi bệnh tật và đau ốm	2 2
36	Để chữa lành người bệnh Để làm sạch kẻ phung Để khiến kẻ chết sống lại Để đuổi các quỷ	1 1 1 1
37	Vì sự vô tín của họ Vì loại quỷ này chỉ ra qua sự cầu nguyện và kiêng ăn	1 1
38	Việc Chúa làm, Việc lớn hơn nữa	1 1
39	Các tín hữu có thể đặt tay trên người bệnh trong danh Chúa Giê-xu.	1
40	Người bệnh sẽ được lành	1
41	Họ nên mời các trưởng lão Hội Thánh đến	1
42	Cầu nguyện cho người ấy Xức dầu cho người ấy trong danh Chúa Giê-xu	1 1
43	Đỡ kẻ ấy dậy Nếu kẻ ấy có tội cũng sẽ được tha	1 1
44	Lời cầu nguyện bởi đức tin*	1



45	Xin cho họ lòng dạn dĩ	1
	Xin các dấu kỳ và phép lạ được thực hiện	1
46	Chúa cùng làm việc với họ	1
	Chúa xác nhận lời Ngài bằng các dấu lạ	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

8

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 43

22 câu trả lời đúng = 50%

31 câu trả lời đúng = 70%

35 câu trả lời đúng = 80%

## GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG - BÀI HỌC CHÍN

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**27-34.** Thi Thiên 33:6 # nói rằng Đức Chúa Trời đã dùng Lời và hơi thở của Ngài để tạo ra các tầng trời. Nói đến hơi thở của Đức Chúa Trời cũng giống như nói đến Thánh Linh Chúa. Tất cả sự sáng tạo đến bởi Lời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời kết hợp với nhau. Điều tương tự cũng đúng với công tác tái tạo chữa lành của Đức Chúa Trời. Điều này được thực hiện bởi Lời của Ngài và Thánh Linh của Ngài kết hợp với nhau. Chúng ta nhận lãnh công tác chữa lành này nhờ đức tin của chúng ta\*.

**28.** Châm ngôn 4:20-22. Những câu này là “lọ thuốc” tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Để được chữa lành, bạn phải dùng thuốc của Đức Chúa Trời theo đúng quy định. Làm theo bốn hướng dẫn của Ngài: (1) Hãy chú ý đến lời của Đức Chúa Trời; (2) “ngiên tai” có nghĩa là khiêm nhường và chịu học hỏi; (3) giữ lời Chúa trước mắt mình; (4) giữ lời Chúa trong lòng.

Chúng ta đem thuốc chữa bệnh của Đức Chúa Trời vào bên trong chúng ta qua tâm trí, tai, mắt, và tấm lòng chúng ta.

**30.** Đức Chúa Trời muốn sự sống phục sinh\* sự sống của Chúa Giê-xu được “biểu lộ” (công khai) trong “thân thể hay chết” của chúng ta (II Cô-rinh-tô 4:10-11). Qua Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời ban sự chữa lành, sức khoẻ và sức mạnh cho thân thể chúng ta trong cuộc sống hiện tại.

**34.** Rô-ma 10:17. Thứ nhất, Lời của Đức Chúa Trời tạo ra “sự nghe”. Kế đến, qua “sự nghe” chúng ta phát triển “đức tin\*”. Quá trình nghe được mô tả trong bốn giai đoạn trong Châm ngôn 4:20-21.

**35-36.** Hãy suy nghĩ về điều này: Khi các môn đồ được sai đi rao giảng, họ luôn mong đợi việc chữa lành và giải cứu mọi người khỏi ma quỷ. So sánh Ma-thi-ơ 10:8 với Ma-thi-ơ 28:20: “Hãy dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho người; Và này Ta luôn ở với các con, cho đến tận thế.” “Tận thế” là thời hiện tại. Chúa Giê-xu truyền rằng cùng một chức vụ như vậy tiếp tục không thay đổi cho mỗi thế hệ của môn đồ Ngài mãi đến hiện tại. Điều đó bao gồm chúng ta ngày hôm nay, trong cương vị là môn đồ Chúa Giê-xu.

**37.** (2) Chính Chúa Giê-xu đã thực hành kiêng ăn. Ngài mong các môn đồ của Ngài noi theo gương của Ngài. (Xem Ma-thi-ơ 6:16-18). Tuy nhiên, các môn đồ đã không thực hành điều này khi Chúa Giê-xu (chứ rỗi) còn ở lại với họ trên trần gian. (Xem Mác 2:18-20.)

**38.** Chức vụ của Chúa Giê-xu là khuôn mẫu cho tất cả các chức vụ của Cơ-đốc nhân. Sau khi trở về cùng Cha, Chúa Giê-xu đã ban Đức Thánh Linh cho các tín hữu để thực hiện các công tác mà Chúa Giê-xu đã hứa.

**39.** Các lời hứa của Mác 16:17-18 áp dụng chung cho tất cả các tín hữu - nghĩa là cho “những người tin.”

**39-44.** Để biết thêm về chủ đề này, hãy xem phần Phép Đặt Tay trong cuốn sách của tôi, Sổ tay của tín hữu đầy dẫy Thánh Linh.

**41.** Trách nhiệm của chúng ta kêu gọi các trưởng lão của Hội Thánh đến nếu chúng ta bị bệnh.

**45.** Công vụ 4:30 vẫn là một khuôn mẫu cầu nguyện cho Hội Thánh Cơ-đốc.

**BÀI HỌC MƯỜI >>****Chứng Đạo và Chinh Phục Linh Hồn****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Bởi sự chết chuộc tội của Ngài trên thập giá, Chúa Giê-xu đã làm sự cứu rỗi\* sẵn ban cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nhưng để nhận được sự cứu rỗi\*, mỗi người phải nghe Lời của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu Christ.

Mọi người được cứu phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sau đó, họ phải nương dựa vào năng quyền của Đức Thánh Linh để làm chứng cho người khác về Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu điều này được thực hiện một cách chân thành bởi mỗi tín hữu, lời chứng của Đấng Christ sẽ không dừng lại cho đến khi mọi nơi trên trái đất đều được chinh phục và mọi quốc gia đều được nghe. Đây là kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Đây là cách tuyệt vời để tất cả tín hữu có thể làm việc cùng nhau. Chúng ta có thể làm việc cùng nhau để chuẩn bị con đường cho sự trở lại của Chúa Giê-xu. Các tín hữu trung tín trong việc làm chứng sẽ nhận được phần thưởng từ chính Chúa Giê-xu Christ. Ở trên trời họ sẽ vui mừng khi thấy những linh hồn được cứu qua lời chứng của họ. Những tín hữu không trung tín sẽ phải khai trình trước mặt Đức Chúa Trời về những linh hồn hư mất mà họ không làm chứng.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Công vụ 1:8**

Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Tập

1. Chúa Giê-xu đã nói gì với các môn đồ của Ngài rằng họ phải trở thành điều gì cho Ngài? (Công-vụ 1:8) .....

.....

2. Đức Chúa Giê-xu đã nói rằng các môn đệ Ngài sẽ làm chứng nhân cho Ngài mãi đến tận nơi nào? (Công-vụ 1: 8) .....

3. Chúng ta phải làm chứng cho những ai trước khi sự cuối cùng sẽ đến? (Ma-thi-ơ 24:14)

.....

4. Ba điều gì liên quan đến Chúa Giê-xu, mà Phi-e-rơ nói rằng ông và các môn đệ khác là những chứng nhân cho những điều đó? (Công-vụ 10:39-41)

(1) ..... (2). .....

(3) .....

5. Đức Chúa Trời đã nói với Phao-lô rằng ông sẽ làm gì cho Đấng Christ? (Công-vụ 22:15)

.....

6. Phao-lô tiếp tục làm gì từ ngày mà ông ấy biết đến Chúa Giê-xu? (Công vụ 26:22) .....

.....

7. Chứng nhân chân thật sẽ làm được gì với lời chứng của mình? (Châm-ngôn 14:25) #

.....

8. Một Cơ-đốc nhân khôn ngoan tìm kiếm điều gì? (Châm-ngôn 3:5) #

.....

9. Sau khi Anh-rê gặp Chúa Giê-xu, ông đem ai đến cùng Chúa Giê-xu? (Giăng 1:35-42)

.....

10. Sau khi Chúa Giê-xu gặp Phi-lip, người mà Phi-lip đem đến cùng Chúa Giê-xu là ai? (Giăng 1:43-47).....

.....

11. Khi những người Pha-ri-si chất vấn người mù từ lúc sanh ra, ông đã trả lời như thế nào từ kinh nghiệm của mình? (Giăng 9:25) .....

.....  
 12. Hai lẽ thật chúng ta nên nói và làm chứng cho người khác là gì? (I Sử ký 16:8-9) #

(1) ..... (2) .....

13. Khi người ta chống đối lời chứng của Phao-lô tại Cô-rinh-tô, Đức Chúa Trời đã nói gì với Phao-lô? (Công vụ 18:9) .....

14. Tinh thần nào Phao-lô nói với Ti-mô-thê rằng nó không phải từ Đức Chúa Trời? (2 Ti-mô-thê 1:7)

.....  
 15. Sự con người đem lại điều gì? (Châm-ngôn 29:25) # .....

.....  
 16. Phao-lô đã giáo huấn Ti-mô-thê như thế nào về chứng cứ của Chúa Giê-xu? (2 Ti-mô-thê 1:8) .....

17. Khi Phi-e-rơ và Giăng được truyền lệnh không được nói về Chúa Giê-xu, họ đã đưa hai câu trả lời ra sao?

(1) (Công-vụ 4:20) .....

(2) (Công-vụ 5:29) .....

18. Khi các môn đồ khác nghe Phi-e-rơ và Giăng bị cấm không được nói về Chúa Giê-xu, tất cả họ đã làm gì? (Công-vụ 4:24).....

.....  
 19. Sau khi các môn đồ cầu nguyện và được đầy dẫy Thánh Linh, họ đã làm gì? (Công-vụ 4:31) .....

20. Vị trí đặc biệt nào mà Đức Chúa Trời giao cho Ê-xê-chi-ên trước mặt dân sự của ông? (Ê-xê-chi-ên 3:17)#.....

21. Đức Chúa Trời nói với Ê-xê-chi-ên rằng điều gì sẽ xảy ra với ông nếu ông không đưa ra lời cảnh báo cho những kẻ có tội? (Ê-xê-chi-ên 3:18) # .....

.....  
 22. Hai điều gì Phao-lô làm chứng cho mọi người tại Ê-phê-sô? (Công-vụ 20:21)

(1) .....

(2) .....

23. Tại sao Phao-lô nói rằng ông vô tội trước máu của mọi người tại Ê-phê-sô? (Công-vụ 20:26-27) .....

24. Phần thưởng cuối cùng dành cho tất cả các nhân chứng trung thành của Đấng Christ là gì? (2 Ti-mô-thê 4:8) .....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Công vụ 1:8**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM CHUẨN – BÀI HỌC 10**

Số câu hỏi	Câu trả lời	Điểm
1	Chứng nhân	1
2	Tận cùng trái đất	1
3	Cả thế giới -mọi dân tộc	1
4	Mọi điều Ngài làm Sự chết của Ngài Sự sống lại* của Ngài	1 1 1
5	Trở thành chứng nhân của Ngài cho mọi người về những điều mình đã thấy và nghe	3
6	Làm chứng cho người lớn kẻ nhỏ, không nói gì khác hơn là điều các nhà tiên tri và Môi-se đã báo trước phải xảy ra	3
7	Giải cứu* các linh hồn	1
8	Chinh phục các linh hồn	1
9	Chính anh trai của mình, Si-môn	1
10	Na-tha-na-ên	1
11	Tôi chỉ biết một điều: Trước đây tôi bị mù nhưng nay được sáng mắt	2
12	Công việc của Đức Chúa Trời Những việc nhiệm mầu của Ngài	1 1
13	Đừng sợ nhưng hãy nói	2
14	Tinh thần nhút nhát	1
15	Một cái bẫy	1
16	Đừng hổ thẹn về lời chứng về Chúa chúng ta	2
17	Chúng tôi không thể không nói về điều chúng tôi đã thấy và nghe. Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta.	2 1
18	Họ đồng một lòng cất tiếng cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời	1
19	Họ dạn dĩ công bố Lời Đức Chúa Trời	1
20	Người canh gác	1
21	Chúa sẽ đòi ông đền nợ máu của họ	2
22	Ăn năn* về cùng Đức Chúa Trời Đức tin* nơi Chúa Giê-xu	1 1



23	Vì tôi đã công bố toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời cho anh em, không giữ lại điều gì.	2
24	Mão miệng công chính*	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc. 4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 44

22 câu trả lời đúng = 50%

31 câu trả lời đúng = 70%

35 câu trả lời đúng = 80%

## GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG - BÀI HỌC MƯỜI

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1.** Tín hữu được Chúa định làm chứng nhân cho Ngài, chứ không phải liên hệ chủ yếu đến giáo lý, hệ phái, hoặc kinh nghiệm. Chúa Giê-xu phán rằng: “Khi Ta được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta.” (Giăng 12:32). Lời chứng của tín hữu phải tôn vinh Chúa Giê-xu. Để làm điều này hiệu quả, chúng ta phải được hướng dẫn và ban năng quyền bởi Đức Thánh Linh.

**4.** So sánh Công vụ 1:21-22 và 4:33. Sự kiện trọng tâm của tất cả lời chứng của chúng ta về Đấng Christ là sự phục sinh\* của Ngài từ cõi chết.

**5-6.** Chứng ngôn của Phao-lô là một mẫu mực cho tất cả tín hữu. Nó dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Nó hướng về Đức Chúa Giê-xu Christ. Nó dựa trên lời Kinh Thánh.

**7-8.** Lời chứng cá nhân trung tín của một người là cách hiệu quả nhất để chinh phục linh hồn khác cho Chúa.

**9-10.** Phi-e-rơ trở thành người lãnh đạo giữa vòng các sứ đồ và nhà truyền giảng bậc thầy. Nhưng chính người anh của ông là Anh-rê, là người đầu tiên đến với Chúa Giê-xu và đưa Phi-e-rơ đến cùng Ngài. Sau đó, Phi-líp cũng đưa Na-tha-na-ên đến cùng Chúa cùng một cách như vậy. Vậy nên, khuôn mẫu chinh phục người hư mất đã được thiết lập bởi chính các sứ đồ.

**11.** Có người nói rằng: “Một người từng trải luôn thắng hơn người chỉ biết tranh cãi.” Điều này có nghĩa là kinh nghiệm cá nhân có giá trị hơn chỉ là nói suông.

**12.** Ngôn từ của một Cơ-đốc nhân nên là ngôn từ của sự tích cực và tôn vinh\* Đức Chúa Trời. Bằng cách này, người ấy gây dựng đức tin\* của mình và của người khác.

**13-16, 19.** “Tinh thần nhút nhát” mà Phao-lô đã viết trong 2 Ti-mô-thê 1:7 ngăn trở khả năng của bạn làm chứng để người khác tin Chúa. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng tinh thần này không đến từ Đức Chúa Trời. Một tín hữu không nên để cho sự sợ hãi trói buộc cuộc đời mình. Phương cách giải quyết điều này là phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

**17 (2).** Sự lựa chọn giữa việc vâng lời Đức Chúa Trời và vâng lời người ta thường rất rõ ràng. Câu trả lời của Phi-e-rơ và Giăng vẫn giá trị đến ngày hôm nay.

**18.** Cầu nguyện là vũ khí lớn lao của các tín hữu để thắng hơn bất cứ điều gì ngăn trở sự làm chứng của họ.

**20-23.** Khi chúng ta có cơ hội làm chứng cho những người trong cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta lại không làm chứng thì Đức Chúa Trời sẽ bắt tội chúng ta về điều đó. Ê-xê-chi-ên trong Cựu Ước và Phao-lô trong Tân Ước hiểu điều này. Đức Chúa Trời yêu cầu Phao-lô không giữ lại bất kỳ điều gì. Đức Chúa Trời muốn Phao-lô công khai nói ra “toàn bộ sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời” (Công-vụ 20:27). Đức Chúa Trời vẫn đòi hỏi điều đó với tín hữu ngày nay.

**BÀI HỌC MƯỜI MỘT>>****Kế Hoạch Của Đức Chúa Trời  
Cho Sự Thịnh Vượng****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Qua Kinh Thánh, Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước và làm thịnh vượng những người tin cậy và phục vụ Ngài. Để nhận được sự ban phước về tài chánh và vật chất của Đức Chúa Trời, chúng ta phải học cách vâng theo nguyên tắc đức tin\* của Đức Chúa Trời: “Hãy cho, và các con sẽ được cho lại.” (Lu-ca 6:38).

Chúng ta bắt đầu bằng cách dâng lại cho Đức Chúa Trời. Hãy dâng một phần mười đầu tiên của tất cả những gì chúng ta nhận được, tiền bạc hoặc những gì chúng ta làm ra. Một phần mười đầu tiên, dành riêng cho Đức Chúa Trời, được gọi là “phần mười” của chúng ta. Vượt hơn số một phần mười này, là “các của dâng” chúng ta dâng lên Đức Chúa Trời, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta làm điều này bởi đức tin\*, Đức Chúa Trời ban phước dư dật cho chúng ta và cung ứng mọi nhu cầu của chúng ta.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Ma-thi-ơ 6:33**

Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. NHỮNG TẤM GƯƠNG VỀ ĐẦY TỚ CHÚA LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC THỊNH VƯỢNG

1. Khi Đức Chúa Trời ban cho Áp-ra-ham chiến thắng trong trận chiến, Áp-ra-ham đã trả lại điều gì cho thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, Mên-chi-xê-đéc? (Sáng thế Ký 14:19-20) #

.....

2. Đức Chúa Trời đã hậu đãi Áp-ra-ham như thế nào? (Sáng 24:1) #

.....

3. Bốn điều nào Gia-cốp muốn Đức Chúa Trời làm cho ông? (Sáng-thế ký 28:20) #

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

4. Gia-cốp đã hứa dâng gì cho Đức Chúa Trời? (Sáng-thế ký 28:22) #

.....

5. Đức Chúa Trời hậu đãi Gia-cốp ra sao? (Sáng-thế ký 33:11) #

.....

6. Giô-sép là loại người như thế nào? (Sáng-thế ký 39:2) #

.....

7. Lý do để Giô-sép được thịnh vượng là gì? (Sáng-thế ký 39:2, 23) #

.....

8. Ba điều gì Đức Chúa Trời truyền cho Giô-suê làm liên quan đến luật pháp của Ngài? (Giô-suê 1:8) #

(1) .....

(2) .....

(3) .....

9. Đức Chúa Trời hứa với Giô-suê điều gì nếu ông làm theo ba điều này? (Giô-suê 1:8) # .

.....  
 10. Đa-vít đã hứa gì với Sa-lô-môn nếu ông vâng giữ tất cả các quy tắc và luật pháp của Đức Chúa Trời? (1 Sử ký 22:13) #

.....  
 11. Chùng nào Ô-xia còn tìm cầu Chúa, Đức Chúa Trời làm gì cho ông? (2 Sử ký 26:5) # .

.....  
 12. Khi Ê-xê-chia tìm cầu và phụng sự Đức Chúa Trời hết lòng, điều gì đã xảy ra cho ông ấy? (2 Sử ký 31:21, 32:30) # .....

### **B. ĐIỀU KIỆN VÀ LỜI HỨA VỀ SỰ THỊNH VƯỢNG**

13. Liên hệ đến một loại người, Đức Chúa Trời phán rằng “bất cứ điều gì người ấy làm đều sẽ thịnh vượng.” (Thi thiên 1:3) #.

(a) Liệt kê ba điều nào mà một người như vậy không được làm. (Thi thiên 1:1)

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(b) Bây giờ liệt kê hai điều mà một người như vậy phải làm. (Thi thiên 1:2)

(1) .....

(2) .....

14. Qua hai cách nào mà Đức Chúa Trời nói dân Y-sơ-ra-ên đã ăn cướp của Ngài? (Ma-la-chi 3:8) #

(1) ..... (2) .....

15. Điều gì đã xảy ra cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ ăn cướp của Đức Chúa Trời? (Ma-la-chi 3:9) #

.....  
 16. Đức Chúa Trời đã nói với dân Y-sơ-ra-ên thử Ngài như thế nào? (Ma-la-chi 3:10) # .

.....

17. Đức Chúa Trời hứa với dân Y-sơ-ra-ên rằng Ngài sẽ làm gì cho họ? (Ma-la-chi 3:10) #

.....  
.....

18. Hai điều Chúa Giê-xu bảo tín hữu phải tìm kiếm trước những điều khác? (Ma-thi-ơ 6:33).

(1) ..... (2) .....

19. Đấng Christ hứa hẹn sau đó Ngài sẽ làm gì? (Ma-thi-ơ 6:33).

.....  
.....

20. Khi chúng ta cho, người ta sẽ đong lại cho chúng ta cỡ nào? (Lu-ca 6:38)

.....  
.....

21. Theo tiêu chuẩn nào mà Phao-lô nói với mỗi tín hữu dùng để lượng giá số tiền mà họ để riêng ra cho Đức Chúa Trời? (I Cô-rinh-tô 16:2) .....

.....  
.....

22. Đức Chúa Giê-xu đã trở nên nghèo khó với mục đích gì? (2Cor 8:9)

.....  
.....

23. Đức Chúa Trời yêu thương loại người nào? (2Cor 9:7)

.....  
.....

24. Nếu chúng ta muốn gặt nhiều, chúng ta phải làm gì trước tiên? (2Cor 9:6)

.....  
.....

25. Nếu ân điển của Đức Chúa Trời dư dật đối với chúng ta, thì hai kết quả nào sẽ kèm theo? (2Cor 9:8)

(1) .....

(2) .....

26. Với loại người nào Đức Chúa Trời sẽ chẳng giữ lại điều tốt lành nào? (Thi thiên 84:11) #

.....  
27. Những người như thế nào sẽ không thiếu thốn của tốt gì? (Thi-thiên 34:10) #

.....  
.....  
28. Chúa làm vui lòng trong điều gì? (Thi-thiên 35:27) #

.....  
**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Ma-thi-ơ 6:33**

**Viết ra câu Kinh Thánh bạn đã học thuộc lòng.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ TRẢ LỜI XONG TẤT CẢ NHỮNG CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC NÀY.**



**CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ – BÀI HỌC 11**

Số câu hỏi	Câu trả lời	Điểm
1	Dâng một phần mười về tất cả	1
2	Đức Chúa Trời đã ban phước cho Áp-ra-ham trong mọi sự	1
3	(1) Ở cùng ông (2) Giữ gìn ông trong lúc đi đường (3) Cho bánh ăn, áo mặc	1
4	Một phần mười mọi của cải Ngài sẽ cho ông	1
5	Đức Chúa Trời ban đầy dẫy ân huệ cho Gia-cốp	1
6	Người thành công	1
7	Đức Chúa Trời ở cùng ông và khiến cho mọi việc ông làm đều được thịnh vượng	1
8	(1) Quyền sách luật pháp chớ xa miệng ông (2) Ông phải suy gẫm ngày và đêm (3) Ông phải làm theo mọi điều đã chép ở trong	1
9	Ngài sẽ cho ông đường lối của ông được thịnh vượng và ông sẽ có thành công tốt đẹp	2
10	Con sẽ được thịnh vượng	1
11	Đức Chúa Trời khiến cho ông được thịnh vượng	1
12	Ông được thịnh vượng trong mọi việc	1
13a.	(1) CHẴNG đi theo mưu kế kẻ dữ (2) CHẴNG đứng trong đường tội nhân (3) CHẴNG ngồi chỗ của kẻ nhạo báng	1 1 1
13b.	(1) PHẢI vui vẻ về luật pháp của Đức Chúa Trời (2) PHẢI suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm	1 1
14	(1) Trong các phần mười (2) Trong các của dâng	1 1
15	Cả nước bị rửa sạch	1
16	Đem hết thảy phần mười vào kho	1
17	Mở cửa sổ từ trên trời đổ phước xuống đến nỗi không đủ chỗ chứa	2
18	(1) Nước Đức Chúa Trời (2) Sự công bình của Ngài	1 1
19	Ta sẽ cho thêm các người mọi điều ấy nữa	1

20	Chúng ta cho mực nào chúng ta nhận lại mực ấy	1
21	Theo mức Đức Chúa Trời ban cho	1
22	Đề qua sự nghèo của Ngài, chúng ta được trở nên giàu có	2
23	Kẻ dưng hiến cách vui lòng	1
24	Chúng ta phải gieo nhiều	1
25	(1) Chúng ta sẽ luôn luôn có đủ điều cần dùng trong mọi sự (2) Chúng ta sẽ có dư dật để làm mọi việc lành	1
26	Người ăn ở ngay thẳng	1
27	Người tìm kiếm Chúa	1
28	Vui ban cho tôi tớ Ngài sự thịnh vượng	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 47

24 câu trả lời đúng = 50%

33 câu trả lời đúng = 70%

38 câu trả lời đúng = 80%

**GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI MỘT**

*(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).*

**1-5.** Hãy nhớ rằng sự thực hành “dâng phần mười” không phải bắt đầu với Luật Pháp Môi-se. Người đầu tiên được chép trong Kinh Thánh dâng phần mười là Áp-ra-ham. Trong Rô-ma 4:11-12, Áp-ra-ham được gọi là “cha của tất cả những kẻ tin...noi theo dấu đức tin\* của Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta”. Những tín hữu dâng phần mười cho Chúa ngày nay chắc chắn là “đang noi theo dấu đức tin\* của Áp-ra-ham”.

Cũng xin nhớ rằng Áp-ra-ham dâng phần mười cho thầy tế lễ Mên-chi-xê-đéc. Trong Hê-bơ-rơ đoạn 5-7 chỉ ra rằng Đấng Christ là “Thầy tế lễ Thượng Phẩm theo ban Mên-chi-xê-đéc”. Trong địa vị này, Ngài vẫn còn nhận phần mười của những người tin Ngài.

Cả Áp-ra-ham lẫn Gia-cốp đều đã kinh nghiệm những phước hạnh vật chất Chúa ban như là kết quả của việc họ dâng phần mười. Trong Sáng 32:10, Gia-cốp nói: “Lúc trước khi qua sông Giôđanh tôi chỉ có cây gậy, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này.” Khi Gia-cốp khởi sự dâng phần mười cho Đức Chúa Trời, ông không có gì cả ngoài cây gậy trong tay. Hai mươi năm sau ông đã là tộc trưởng giàu có, thịnh vượng.

**6-7.** Những hoàn cảnh bên ngoài không thể ngăn cản Đức Chúa Trời giữ lời hứa của Ngài. Ngay cả ở trong tù Giô-sép vẫn thịnh vượng. Khi lên làm Thủ tướng Ai-cập, ông càng thịnh vượng hơn nữa. Sự thịnh vượng của Giô-sép là kết quả của phẩm hạnh của ông và mối quan hệ tốt của ông với Đức Chúa Trời.

**8-9.** Giô-suê được kêu gọi để dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời vào “Đất Hứa”. Ngày nay các Cơ-đốc nhân được gọi bước vào “miền đất của những lời hứa”. Trước đây cũng như nay, điều kiện thành công vẫn y nguyên. Hãy đặc biệt lưu ý đến tầm quan trọng của sự suy gẫm\* đúng đắn. Hãy so sánh câu trả lời này với câu hỏi 13b (2).

**10-12.** Từ Đa-vít đến khi dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày qua Ba-by-lôn, Đức Chúa Trời đã ban sự thịnh vượng cho mỗi một vị vua của Giu-đa những người vâng theo luật pháp và trung tín phục vụ trong đền thờ.

**13.** Hãy nhớ rằng Thi thiên 1:1-3 # được viết cho mỗi tín hữu là những người sống theo những lời này.

**14-15.** Khi dân sự Chúa không trung tín dâng phần mười cho Đức Chúa Trời, điều này có thể đem lại sự rửa sạch cho cả một dân tộc. Nguyên tắc này vẫn áp dụng ngày nay cho mọi quốc gia, chứ không chỉ cho người Y-sơ-ra-ên cổ đại.

**16.21.** Cơ sở duy nhất của sự công bình được Đức Chúa Trời chấp nhận là ĐỨC TIN\*. “Điều gì không bởi đức tin là tội lỗi” (Rô-ma 14:23). Hãy so sánh với Hê-bơ-rơ 11:6. Nguyên tắc áp dụng và vấn đề tài chánh cũng như các phương diện khác của đời sống chúng ta.

**22.** Theo Kinh Thánh, sự nghèo khó là một sự rửa sạch. Phục 28:15-68 liệt kê ra tất cả những sự rửa sạch do hậu quả của sự vi phạm luật pháp của Chúa đem lại. Trong câu 48 có bao gồm: “Người sẽ phục vụ kẻ thù của người...đói khát, trần truồng... thiếu thốn mọi thứ”. Đây là sự nghèo thiếu tuyệt đối. Tại thập tự giá Chúa Giê-xu đã gánh lấy hết mọi sự rửa sạch này (xem Ga-la-ti 3:13-14). Ngài đói; khát, trần-truồng, thiếu thốn mọi thứ, Ngài chịu vậy để các tín hữu có thể nhận được sự cung cấp phong phú từ Đức Chúa Trời về mọi nhu cầu (xem Phil 4:19).

**23.** Dâng hiến “cách vui lòng” (2 Cor 9:7) nghĩa là “vui nhận”

**24.** Các Cơ-đốc nhân phải dâng hiến theo như cách mà một người nông dân gieo hạt giống - một cách cẩn thận, một cách khôn ngoan trong các lĩnh vực để đem lợi ích tốt nhất về cho Nước Chúa.

**26-28.** Sự thịnh vượng là ý muốn của Chúa dành cho dân sự Chúa, những người vâng lời Ngài.

## Phần Đánh Giá Tiến Độ Thứ Hai

### XIN CHÚC MỪNG BẠN MỘT LẦN NỮA!

Bạn đã hoàn thành mười một bài học đầu tiên - đó là hơn một nửa tổng số khóa học.

Sáu bài học đầu tiên tập trung vào sứ điệp cứu rỗi và đặt nền móng cho đời sống tấn tới của bạn trong Đấng Christ. Bạn đã học biết về ý nghĩa của việc chịu phép báp-têm bằng nước và ý nghĩa của việc nhận lãnh báp-têm trong Đức Thánh Linh.

Trong năm bài học vừa hoàn thành, bạn đã bắt đầu bước vào một cuộc đời sâu nhiệm hơn trong Đấng Christ. Qua những bài học này, bạn được giới thiệu đến các chủ đề thờ phượng, cầu nguyện, và chứng đạo. Bạn cũng đã được trực tiếp đưa đến với nguồn cung ứng của Đức Chúa Trời cho cả nhu cầu vật chất và nhu cầu tài chính của bạn.

Hãy suy nghĩ về điều này! Bây giờ bạn đã có câu trả lời, không chỉ vì những nhu cầu sâu xa nhất của bạn, mà còn cho biết bao người khác đang phải vật lộn và đau khổ như bạn. Bạn bây giờ không còn là một phần của nan đề; Bạn bây giờ là một phần của giải pháp! Bạn có thể là ánh sáng cho những người xung quanh bạn còn đang trong bóng tối. Bạn được chuyển từ các nguyên tắc cơ bản sang chỗ có thể giới thiệu với người khác về Đấng Christ và cho họ biết về những trải nghiệm của bạn.

Thật là một trách nhiệm to lớn! Tự thân bạn, bạn không bao giờ có thể đáp ứng được một thách thức như vậy. Nhưng Đức Chúa Trời đã không để điều đó cho bạn một mình xoay sở. Ngài đã cung ứng đầy đủ cho bạn để sống một đời sống đầy ân sủng và vinh quang của Ngài trong mọi tình huống.

Vào thời điểm này, bạn đã tìm kiếm Kinh Thánh và tìm ra câu trả lời cho 170 câu hỏi cụ thể. Bây giờ bạn cũng đã cam kết ghi nhớ mười sáu câu Kinh Thánh. Sự hiểu biết của bạn về Kinh Thánh đang tăng trưởng vượt bậc!

Khi bạn chuyển sang năm bài học tiếp theo, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy ý nghĩa của Y-sơ-ra-ên trong Kinh Thánh. Kế hoạch của Đức Chúa Trời cho dân Ngài là gì? Bạn sẽ thấy những lời tiên tri của Cựu Ước đã được ứng nghiệm như thế nào trong Tân Ước. Và bạn sẽ thấy những điều đã làm cho chức vụ của Chúa Giê-xu và Môi-se khá giống nhau.

## Phần Ôn Tập Thứ Hai

Trước khi bước vào những phần bài học tiếp theo, hãy kiểm tra xem bạn đã hiểu đầy đủ tất cả các tài liệu từ bài học 7 đến 11. Khi bạn đã nắm bắt được ý nghĩa của các bài học, bạn sẽ thích thú để tiếp tục các bài học tiếp theo.

Phương pháp tiếp theo trong bài đánh giá thứ hai này tương tự như phương pháp thứ nhất.

**Trước hết**, hãy đọc cẩn thận qua tất cả các câu hỏi trong 5 bài học trước, cùng với các câu trả lời chính xác tương ứng. Kiểm tra xem bây giờ bạn đã biết và hiểu câu trả lời chính xác cho từng câu hỏi chưa.

**Thứ hai**, xem lại tất cả các câu Kinh Thánh trong năm bài học gần nhất mà bạn đã học được trong phần câu Kinh Thánh cần ghi nhớ.

**Thứ ba**, hãy đọc cẩn thận các câu hỏi sau và cân nhắc xem bạn sẽ trả lời chúng như thế nào. Mỗi câu hỏi đều ít nhiều liên quan đến tài liệu bạn đã được học.

1. Bạn có thể đưa ra một số lý do phù hợp với Kinh Thánh nào để tin rằng Đức Chúa Trời vẫn chữa lành cho những người tin cậy Ngài ngày hôm nay?

2. Đức Chúa Trời sử dụng ba phương cách chữa lành nào? Làm thế nào bạn có thể tận dụng những điều này?

3. Viết ra một lời chứng ngắn gọn về việc Chúa đã chạm đến cuộc đời bạn như thế nào để chia sẻ với người khác.

4. Mô tả một cách ngắn gọn về loại người mà Đức Chúa Trời hứa rằng: “Bất cứ điều gì người ấy làm đều sẽ thịnh vượng.” (Thi thiên 1:3) #.

**Cuối cùng**, hãy viết ra một tờ giấy riêng để trả lời các câu hỏi trên.

\* \* \* \* \*

Không tính điểm cho phần đánh giá thứ hai này. Mục đích của nó là giúp bạn nắm vững tất cả những gì bạn đã khám phá. Khi bạn hài lòng rằng bạn đã đạt được điều này, hãy bước qua bài học 12.

**BÀI HỌC MƯỜI HAI>>****Kế Hoạch Đặc Biệt Của Đức Chúa Trời****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Khoảng 1900 năm Trước Chúa, Đức Chúa Trời đã chọn một người tên là Áp-ram (sau này đổi tên thành Áp-ra-ham) để trở thành cha của mọi dân tộc, Ngài đã hoạch định cho ông một danh phận đặc biệt. Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham trong đó Ngài hứa rằng qua dòng dõi của ông, tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ được ban phước. Đức Chúa Trời đã khẳng định giao ước này với con của Áp-ra-ham là Y-sác và cháu của ông là Gia-cốp (người được đổi tên thành Y-sơ-ra-ên).

Bốn trăm ba mươi năm sau, qua Môi-se, Đức Chúa Trời lập một giao ước nữa với dòng dõi của Gia-cốp, dân Y-sơ-ra-ên, trong đó Ngài ban cho họ một bộ luật hoàn chỉnh và một hình ảnh đầy đủ về thiên mệnh của họ. Sau đó, Đức Chúa Trời sai các tiên tri đến với dân Y-sơ-ra-ên, những người tiên đoán vận mệnh của họ sẽ ra sao.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6#**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. KHÁM PHÁ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO ÁP-RA-HAM

1. Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng qua ông Ngài sẽ ban phước cho bao nhiêu người? (Sáng 12:3)

.....  
 .....

2. Dựa trên điều gì mà Đức Chúa Trời thừa nhận rằng Áp-ra-ham là người công bình? (Sáng 15:6)

.....  
 .....

3. Đức Chúa Trời hứa sẽ làm cho Áp-ra-ham trở thành cha của bao nhiêu người? (Sáng 17: 4-5)

.....  
 .....

4. Đức Chúa Trời lập giao ước đòi đòi với ai? (Sáng 17:7)

.....  
 .....

5. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Áp-ra-ham những gì trong giao ước này? (Sáng 17:7)

.....  
 .....

6. Hai con cháu nào của Áp-ra-ham cũng có tên trong giao ước này? (Xuất 6:3-4; Lê 26:42)

.....  
 .....

7. Đức Chúa Trời ban cho Gia-cốp một cái tên mới đó là gì? (Sáng 35:10)

.....  
 .....



8. Hai hình ảnh nào mà Đức Chúa Trời đã sử dụng để chỉ cho Áp-ra-ham thấy được dòng dõi của ông rất đông không thể đếm xuể? (Sáng 22:17)

(1) ..... (2) .....

9. Đức Chúa Trời hứa với Áp-ra-ham rằng sẽ có bao nhiêu người được phước nhờ dòng dõi của ông? (Sáng 22:18)

.....  
.....

10. Tại sao Đức Chúa Trời hứa điều này với Áp-ra-ham? (Sáng 22:18)

.....  
.....

11. Đức Chúa Trời đòi hỏi Áp-ra-ham phải làm điều gì đối với con cái của ông và tất cả những người trong gia đình của ông để nhận được những gì Đức Chúa Trời đã hứa cho ông? (Sáng 18:19)

.....  
.....

**B. KHÁM PHÁ MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI DÀNH CHO MÔI-SE**

12. Hai mạng lệnh đầu tiên mà Đức Chúa Trời truyền cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ đến núi Si-nai đó là gì? (Xuất 19:5)

(1) ..... (2) .....

13. Ba điều Đức Chúa Trời hứa với dân Y-sơ-ra-ên khi họ làm trọn những mạng lệnh này đó là gì? (Xuất 19:5-6)

(1).....

(2).....

(3).....

14. Cùng một mạng lệnh như thế, Đức Chúa Trời đã hứa thêm với dân Y-sơ-ra-ên điều gì? (Phục 28:1)

.....  
.....

15. Kể ra hai điều sẽ tác động đến thái độ của các dân tộc khác đối với dân Y-sơ-ra-ên? (Phục 28:10)#

(1) .....

(2) .....

16. Dân Y-sơ-ra-ên nhận được điều gì nếu họ gìn giữ giao ước của Đức Chúa Trời? (Phục 29: 9)#

.....  
 .....

**C. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC BÀY TỎ QUA THI THIÊN VÀ CÁC TIÊN TRI**

17. Qua hai phương cách nào mà ân điển và phước lành của Đức Chúa Trời trên Y-sơ-ra-ên sẽ ảnh hưởng đến với các dân các nước trên thế giới? (Thi thiên 67: 1-2) #

(1) .....

(2) .....

18. Đức Chúa Trời hứa sẽ đặt Thánh Linh của Ngài lên trên các đầy tớ được tuyển chọn của Ngài. Các đầy tớ này sẽ làm gì cho các dân ngoại? (Ê-sai 42:1)

.....  
 .....

19. Hãy cho biết 2 điều mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho người đầy tớ này làm cho dân Y-sơ-ra-ên và dân ngoại. (Ê-sai 42:6)#

(1) .....

(2) .....

20. Đức Chúa Trời đã tuyển chọn dân Y-sơ-ra-ên để làm 2 điều gì cho Ngài? (Êsai 43:10)#

(1) ..... (2) .....

21. Kể ra 3 điều mà Đức Chúa Trời muốn dân Y-sơ-ra-ên đáp ứng lại với sự mặc khải của Ngài về chính Ngài. (Ê-sai 43:10b)

(1) ..... (2) ..

(3) .....

Các sách tiên tri đưa ra một bức tranh về thời kỳ tương lai khi các mục đích của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên được hoàn tất. Những câu hỏi

sau có liên hệ đến thời kỳ này.

22. Nhiều người sẽ đi lên núi của Đức Giê-hô-va với 2 mục đích nào? (Ê-sai 2:2-3)#

(1) .....

(2) .....

23. Hai điều sẽ ra từ Si-ôn và Giê-ru-sa-lem là gì? (Ê-sai 2:3)

(1) ..... (2) .....

24. Khi các dân trên đất bị sự tối tăm bao phủ, Chúa sẽ làm gì cho Si-ôn? (Ê-sai 60:2)#

.....  
.....

25. Các dân tộc và các vua của họ sẽ đáp ứng như thế nào? (Ê-sai 60:3)#

.....  
.....

26. Khi những vùng đất của dân Y-sơ-ra-ên được phục hồi và xây dựng lại, hai danh hiệu được trao cho người Do-Thái đó là gì? (Ê-sai 61:4-6)#

(1) ..... (2) .....

27. Nhiều dân tộc và nhiều nước mạnh đến thành Giê-ru-sa-lem với 2 mục đích gì? (Xa-cha-ri 8:22)#

(1) ..... (2) .....

28. Nhiều người từ các nước khác sẽ nói gì với một người Giu-đa? (Xa-cha-ri 8:23) #

.....  
.....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Xuất 19:5-6**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....  
.....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG NÀY CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ - BÀI HỌC 12**

Câu Hỏi	Câu Trả Lời	Số Điểm
1	Các chi tộc nơi thế gian	1
2	Đức tin của Áp-ra-ham (Tin nơi Đức Chúa Trời)	1
3	Nhiều dân tộc	1
4	Áp-ra-ham cùng với hậu tự của ông	1
5	Để làm Đức Chúa Trời của ông và dòng dõi ông	1
6	Y-sác và Gia-cốp	1
7	Y-sơ-ra-ên	1
8	(1) Sao trên trời (2) Cát bờ biển	1 1
9	Tất cả các dân ở thế gian	1
10	Bởi vì Áp-ra-ham vâng lời Chúa phán dặn	1
11	Dạy họ giữ đường lối (đạo) của Chúa, làm điều công bình và ngay thẳng	2
12	(1) Vâng lời Chúa (2) Giữ giao ước của Chúa	1 1
13	(1) Trong muôn dân, các người sẽ thuộc riêng về Ta (người giá trị đặc biệt đối với Chúa) (2) Các người sẽ thành 1 nước thầy tế lễ (3) Các người sẽ thành 1 dân tộc thánh cho Ta	1 1 1
14	Làm cho họ trở hơn mọi dân trên đất	1
15	(1) Họ sẽ thấy rằng Y-sơ-ra-ên được gọi theo Danh Đức Giê-hô-va (2) Họ sẽ sợ Y-sơ-ra-ên	1 1
16	Thịnh vượng, thành công trong mọi việc mình làm	1
17	(1) Đường lối Chúa được biết trên đất (2) Sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước	1 1
18	Họ sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại	1
19	(1) Làm giao ước cho dân Y-sơ-ra-ên (2) Làm sự sáng cho các dân ngoại	1 1
20	(1) Chứng nhân của Chúa (2) Đầy tớ của Chúa	1 1

21	(1) Biết	1
	(2) Tin	1
	(3) Hiểu	1
22	(1) Ngài sẽ dạy họ về đường lối Ngài	1
	(2) Họ sẽ đi trong các nẻo Ngài	1
23	(1) Luật pháp	1
	(2) Lời của Đức Chúa Trời	1
24	Ngài sẽ đẩy lên trên họ và vinh quang Ngài tỏa rạng trên họ	2
25	Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng người Các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên người	2
26	(1) Thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va	1
	(2) Chức dịch của Đức Chúa Trời (người hầu việc)	1
27	(1) Tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân	1
	(2) Nài xin ơn của Đức Giê-hô-va	1
28	Chúng ta sẽ đi cùng các người, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các người	2

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

8

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 47

27 câu trả lời đúng = 50%

38 câu trả lời đúng = 70%

43 câu trả lời đúng = 80%

## **GIẢI THÍCH NHỮNG CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI HAI**

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1.** Ngay từ đầu, mục đích của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả mọi dân tộc trên đất.

**2.** Nền tảng cho mối quan hệ giữa Áp-ra-ham với Đức Chúa Trời là đức tin của ông.

**3.** Áp-ram có nghĩa là “cha cao quý”; Áp-ra-ham có nghĩa là “cha của nhiều dân tộc”. Ngay từ đầu, kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho cả dòng dõi của Áp-ra-ham lẫn mọi dân tộc từ mọi quốc gia trên khắp thế giới.

**4-5.** Giao ước là sự cam kết trọng thể nhất mà Đức Chúa Trời đã lập nên. Mọi mối quan hệ vĩnh cửu với Đức Chúa Trời phải dựa trên một giao ước. (Xem Thi 50:5)#

**6-7.** Giao ước đầu tiên của Đức Chúa Trời được lập với Y-sác (không phải Ích-ma-ên); Rồi đến Gia-cóp (đổi tên là Y-sơ-ra-ên); Rồi đến dân tộc có nguồn gốc từ Gia-cóp mà ra tên là Y-sơ-ra-ên.

**8-9.** Đức Chúa Trời nhấn mạnh rằng số người được ban phước qua Áp-ra-ham lớn hơn nhiều so với những gì ông có thể hình dung hoặc dự tính được.

**10.** Đức tin của Áp-ra-ham đã được bày tỏ qua sự vâng phục của ông – ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc hy sinh con trai của ông.

**11.** Cách mà Áp-ra-ham dạy dỗ và kỷ luật gia đình của ông cũng là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời dành cho tất cả những người làm cha. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời đã chọn ông.

**12.** Chìa khóa để nhận được tất cả ơn phước của Đức Chúa Trời là vâng Lời Ngài. (So sánh với Xuất 15:26# và Phục 28:1-2). #

**13.** Ba lời hứa này nói lên toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên.

**14-15.** Đức Chúa Trời mong muốn Y-sơ-ra-ên trở nên một nước lãnh đạo và một khuôn mẫu cho tất cả các nước khác.

**16.** Xem ghi chú trong câu hỏi 12.

**17.** Đức Chúa Trời dự định rằng các phước lành mà Ngài sẽ ban cho Y-sơ-ra-ên sẽ tuôn chảy từ họ qua tất cả các quốc gia khác.

**18-19.** Cuối cùng, mục đích của Đức Chúa Trời dành cho dân Y-sơ-ra-ên sẽ được hoàn thành qua người đầy tớ được chọn được miêu tả ở đây.

**20.** Xem ghi chú cho câu hỏi 14-15 và 18-19.

**21.** Dân Y-sơ-ra-ên cần phải đáp ứng 3 yếu tố này để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời dành cho họ.

**22-23.** Đức Chúa Trời dự định Giê-ru-sa-lem là một trung tâm dạy dỗ những điều thuộc linh cho mọi dân tộc trên thế giới.

**24-25.** Thời kỳ này sẽ kết thúc giai đoạn đau khổ và tăm tối trên toàn thế giới, trước tiên, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ vinh quang của Ngài cho Si-ôn, rồi từ Si-ôn qua các dân tộc và các bậc cầm quyền của họ.

**26.** Sự phục hồi đất nước Y-sơ-ra-ên sẽ hoàn thành mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời, được ghi trong Xuất 19:6.#

**27-28.** Xem phần ghi chú trong các câu hỏi 22-23.

**BÀI HỌC MƯỜI BA>>****Sự Sa Ngã và Sự Cứu Chuộc****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Qua Môi-se, Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, trong giao ước đó có hai mặt đối lập. Nếu dân Y-sơ-ra-ên trung tín với giao ước của Chúa thì họ sẽ được ban phước vượt trên tất cả các dân tộc khác trên thế giới. Nhưng nếu họ không trung tín với giao ước đó thì Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự phán xét\* cho họ - mức độ nghiêm trọng: ngày càng tăng. Lịch sử cho thấy, dân Y-sơ-ra-ên đã chứng tỏ sự bất trung của mình nên mọi sự phán xét mà Đức Chúa Trời báo trước đã đến với họ.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cũng hứa rằng, trong những ngày sau rốt, có một Đấng Cứu Chuộc sẽ đến Si-ôn và dân Y-sơ-ra-ên sẽ nhận được sự tha thứ và sự thanh tẩy khỏi mọi tội lỗi của họ và họ sẽ trở thành một dân tộc thánh cho Chúa.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Êsai 43:25#**

□ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)



## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. SỰ THẤT BẠI CỦA DÂN Y-SƠ-RA-ÊN

1. Môi-se cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên như thế nào sau khi ông qua đời? (Phục 31:29)#

.....

2. Tại sao tai họa lại giáng trên dân Y-sơ-ra-ên trong những ngày sau rớt? (Phục 31:29)#

.....

3. Ba lần Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về một số thái độ phản đối của họ với Ngài. Đó là những thái độ nào? (Lê-vi 26:21, 23, 27)#

.....

4. Nếu dân Y-sơ-ra-ên khước từ những lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời, một loạt những hậu quả tồi tệ sẽ xảy đến cho họ. Hãy ghi ra những điều được mô tả trong các câu sau đây của Lê-vi-ký đoạn 26.

(1) Câu 25

(a) .....

(b) .....

(c) .....

(2) Câu 29

.....

(3) Câu 31

(a) .....

(b) .....

(c) .....

(4) Câu 32

(a) .....

(b) .....

(5) Câu 33

(a) .....

(b) .....

5. Trong số những tai họa được liệt kê trong các câu trả lời cho các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4 ở trên, có bao nhiêu tai họa thực sự xảy đến cho người Do Thái?

.....

6. Đa-ni-ên đã xưng nhận\* nhiều loại tội lỗi của dân tộc mình. Hãy liệt kê những tội lỗi đó? Đa 9:5

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

(5) .....

7. Dân Y-sơ-ra-ên không vâng lời Chúa như thế nào? (Đa-ni-ên 9:10)#

.....  
.....

8. Nếu Đa-ni-ên còn sống ngày hôm nay, có bao nhiêu tội lỗi trong số những tội lỗi như thế mà ông cần phải xưng nhận\* cho người Do Thái nữa?

.....

**B. SỰ CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI\***

9. Đức Chúa Trời cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên rằng họ sẽ bị đuổi ra khỏi xứ của họ, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ không làm 2 điều cho họ. Đó là 2 điều nào? (Lê 26:44)#

(1) .....

(2) .....

10. Điều gì mà khi Đức Chúa Trời nhớ đến nó sẽ khiến cho Ngài thương xót dân Y-sơ-ra-ên? (Lê 26:45)#

.....

11. Đa-vít đã cầu nguyện cho điều gì ra từ Si-ôn? (Thi 14:7)

.....

12. Vào thời điểm khi cơn giận của Đức Chúa Trời đã lánh khỏi, dân Y-sơ-ra-ên sẽ nói gì về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời? (Ê-sai 12:2)#

.....

13. Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên trong 2 hình thái nào? (Ê-sai 43:3) #

(1) .....

(2). .....

14. Có Đấng Cứu Rỗi nào khác không? (Ê-sai 43:11)#

.....

15. Đức Chúa Trời đã hứa gì liên quan đến sự quá phạm\* của dân Y-sơ-ra-ên? (Ê-sai 43:25)#

.....

16. Đức Chúa Trời đã hứa gì liên quan đến tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên? (Ê-sai 43:25)#

.....

17. Đức Giê-hô-va phán: có một Đấng Cứu Chuộc sẽ đến với những ai ở Si-ôn? (Ê-sai 59:20)#

.....

18. Điều gì sẽ đến với Si-ôn? (Êsai 62:11)#

.....

19. Điều gì sẽ ở cùng Si-ôn? (Êsai 62:11) #

.....

20. Điều gì đi phía trước Si-ôn? (Êsai 62:11) #

.....

21. Trong ngày Đức Chúa Trời phục hồi lại Y-sơ-ra-ên, Ngài sẽ xử lý tội lỗi của họ bằng hai cách nào? (Giê 33:7-8)#

(1) .....

(2). .....

22. Trong ngày Đức Chúa Trời đem Y-sơ-ra-ên về xứ mình, Ngài sẽ tỏ mình ra như thế nào cho các nước? (Ê-xê 39:27)#

.....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Êsai 43:25**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI TRONG BÀI HỌC NÀY**

**CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ - BÀI HỌC 13**

Số Câu hỏi	Câu trả lời	Điểm
1	Họ trở nên bại hoại và trở bỏ con đường Môi-se đã truyền dạy cho họ	2
2	Bởi vì họ làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận	2
3	Đi ngược lại với Chúa (Chống nghịch Chúa)	1
4	a. Gươm giáo	1
	b. Bệnh dịch hạch	1
	c. Nộp vào tay kẻ thù nghịch	1
	Họ sẽ ăn thịt con trai con gái của họ	1
	a. Thành ra vắng vẻ	1
	b. Nơi thánh quạnh hiu, bị phá hủy	1
	c. Chẳng dâng của tế lễ cho Chúa nữa	1
	b. Xứ ra đời bại	1
	c. Kẻ thù nghịch thấy xứ lấy làm lạ	1
	a. Tản lạc trong các dân	1
	b. Bị gươm đuổi theo sau	1
5	Tất cả	1
6	Phạm tội	1
	Làm sự trái ngược, tội lỗi	1
	Ăn ở hung dữ,	1
	Bạn nghịch	1
	Xây bỏ các giếng mối và luật lệ* của Chúa	1
7	Họ không bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy các đáng tiên tri để trước mặt họ	2
8	Tất cả	1
9	Chẳng bỏ họ	1
	Chẳng ghê tởm họ, chẳng tiêu diệt họ và chẳng bội giao ước Ngài đã lập cùng họ	2
10	Giao ước mà Ngài đã lập cùng tổ phụ họ mà Ngài đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô trước mặt các dân	2

11	Sự cứu rỗi đến cho dân Y-sơ-ra-ên	1
12	Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi	1
13	Đấng Thánh của họ Đấng Cứu Rỗi của họ	1 1
14	Không	1
15	Ngài sẽ bôi xóa sự phạm tội của họ	1
16	Ngài sẽ không nhớ đến tội lỗi của họ nữa	1
17	Những người phạm tội thuộc về nhà Gia-cóp.	1
18	Sự cứu rỗi	1
19	Phần thưởng của Ngài cho họ	1
20	Công việc của Ngài (Sự bù đắp)	1
21	Ngài sẽ xóa sạch mọi sự gian ác của họ Ngài sẽ tha thứ cho họ	1 1
22	Ngài tỏ ra thánh cho họ	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3

lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 48

24 câu trả lời đúng = 50%

34 câu trả lời đúng = 70%

38 câu trả lời đúng = 80%

## **GIẢI THÍCH NHỮNG CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI BA**

*(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).*

**1-2.** Ngay cả trước khi Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, Ngài cũng biết rằng họ sẽ phá vỡ nó. Ngài đã chuẩn bị một phương cách cứu họ bằng cách cho phép họ có thể nhận được sự tha thứ và phục hồi.

**3.** Gốc rễ của những hành động sai trái của dân Y-sơ-ra-ên đó là một thái độ sai trái: đi ngược lại với Đức Chúa Trời. Một bản dịch khác nói: “hành động thù nghịch (chống lại) Đức Chúa Trời” (Lê 26:21 NASB)#

**4-5.** Những hậu quả của sự gian ác này xuất hiện trên dân Y-sơ-ra-ên được ghi lại một phần trong Kinh Thánh và một phần trong các bài viết của Josephus. Sau này chúng vẫn tiếp diễn trong lịch sử.

**6-8.** Những tội lỗi được Đa-ni-ên xưng nhận\* có thể được tóm tắt bằng một từ: sự nổi loạn.

**9.** Đức Chúa Trời đã cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên rằng Ngài sẽ trừng phạt mọi tội lỗi của họ, nhưng Ngài cũng hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ họ vì họ là dân Ngài. (So sánh Giê 33:23-26)#

**10.** Mặc dù dân của Đức Chúa Trời bất tín, nhưng Đức Chúa Trời vẫn thành tín với giao ước của Ngài. (So sánh Thi 89:34)#

**11-14.** Giải pháp của Đức Chúa Trời cho sự thất bại của dân Y-sơ-ra-ên được tóm tắt chỉ bởi một từ: “sự cứu rỗi”. Chỉ duy Đức Chúa Trời mới có thể trở thành Đấng Cứu Thế mà không thỏa hiệp sự thánh khiết của Ngài.

**15-16.** Sự cứu rỗi\* của Đức Chúa Trời quá trọn vẹn đến nỗi Ngài đã xóa hết tội lỗi của chúng ta và Ngài không còn nhớ đến những tội lỗi của chúng ta nữa.

**17.** Đức Chúa Trời, bởi lòng thương xót của Ngài, đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên 1 Đấng Cứu Thế, nhưng dân Y-sơ-ra-ên phải đáp ứng bằng cách xoay bỏ khỏi sự quá phạm\* của họ.

**18-20.** Đấng Cứu Chuộc này đem lại ba điều cho họ: sự cứu rỗi\*, phần thưởng, và sự bù đắp.\*

**21.** Sự Cứu Rỗi\* bao gồm cả sự thanh tẩy và sự tha thứ.

**22.** Ngay từ đầu, mục đích của Đức Chúa Trời là làm cho dân Y-sơ-ra-ên trở thành nguồn phước cho các dân tộc khác và Ngài muốn tỏ ra sự thánh khiết của Ngài qua dân Y-sơ-ra-ên.

**BÀI HỌC MƯỜI BỐN>>****Chân Dung Chúa Giê-xu Christ (Phần 1)****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Đức Chúa Trời biết trước rằng dân Y-sơ-ra-ên sẽ sa ngã, vì vậy họ thất bại trong việc hoàn tất mục đích của Ngài cho họ. Tuy nhiên, bởi lòng thương xót của Ngài, Ngài đã hứa sẽ ban cho họ một Đấng Cứu Thế từ dòng dõi của Đa-vít. Cũng như Đa-vít, Đấng Cứu Chuộc này sẽ được xức dầu bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời và vì lý do này người ta sẽ được biết đến “Đấng Mê-si” (Đấng Được Xức Dầu). Trong Tân Ước, “Đấng Christ” đồng nghĩa với “Đấng Mê-si”. Sự hiện đến của Đấng Mê-si này là một chủ đề chính yếu của Cựu Ước. (Trong tiếng Hê-bơ-rơ, Cựu Ước được gọi là Tanach) Các tiên tri mô tả rất chính xác về việc Ngài đến như thế nào và Ngài sẽ làm những gì.

Trong thế kỷ thứ nhất, các nhà văn người Do thái đã tin những lời hứa này và mô tả về một người sẽ làm ứng nghiệm chúng và họ thừa nhận rằng đó chính là Đấng Mê-si. Các bài viết của họ được thu thập trong Tân Ước. Những câu hỏi trong bài học này một phần trong Cựu Ước và một phần trong Tân Ước.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Ma-la-chi 3:1#**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)



## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. GIA PHẢ CỦA ĐẮNG MÊ-SI

1. Đức Chúa Trời hứa cho ai một dòng dõi đặc biệt? (Sáng 22:15-18)#

.....

2. Đức Chúa Trời hứa điều gì với tất cả các dân tộc trên thế gian qua dòng dõi này? (Sáng 22:18)#

.....

3. Chúa Giê-xu có ra từ dòng dõi này không? (Ma-thi 1:1)

.....

4. Qua Chúa Giê-xu điều gì đến được với các dân ngoại\*? (Ga 3:13-14)

.....

5. Qua đứa con nào trong hai con trai của Áp-ra-ham mà dòng dõi của lời hứa đến? (Sáng 17:19, 21)#

.....

6. Chúa Giê-xu ra từ dòng dõi Y-sác phải không? (Ma-thi 1:2)

.....

7. Y-sác đã chúc phước cho đứa con trai nào các phước lành của Áp-ra-ham? (Sáng 28:1-4)#

.....

8. Các phước lành cũng được lan rộng cho dòng dõi của đứa con trai này phải không? (Sáng 28:4)

.....

9. Chúa Giê-xu xuất thân từ dòng dõi Gia-cóp phải không? (Lu 3:34)

.....

10. Vua (Đấng Mê-si) đến từ chi phái nào của Y-sơ-ra-ên? (Sáng 49:10)#

.....

11. Chúa Giê-xu đến từ chi phái nào? (Lu 3:33)

.....

12. Đấng Mê-si là dòng dõi của vị vua nào của dân Y-sơ-ra-ên? (Thi 89:35-36)#; (Ê-sai 9:6-7)#

.....

13. Chúa Giê-xu có phải là dòng dõi của vị vua này không? (Ma-thi-ơ 1:6-16)

.....

### **B. SỰ HIỆN ĐẾN CỦA Đấng MÊ-SI**

14. Đấng Mê-si được sinh ra ở đâu? (Mi 5:2)#

.....

15. Chúa Giê-xu được sinh ra ở đâu? (Ma-thi-ơ 2:1; Lu 2: 4-7)

.....

16. Điều gì độc đáo về sự ra đời của Đấng Mê-si? (Ê-sai 7:14)#

.....

17. Điều gì độc đáo về sự ra đời của Chúa Giê-xu? (Ma-thi-ơ 1:18, 22-23; Lu 1: 26-35)

.....

18. Tiên tri Đa-ni-ên có cho biết cách tính thời điểm Đấng Mê-si sẽ đến không? (Đa 9:25-26)#

.....

19. Từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem cho đến khi Đấng Mê-si đến thì mất khoảng bao lâu? (Dân 9:25)#

.....

20. Chúa Giê-xu có đến vào thời điểm mà Đa-ni-ên đã tiên đoán không?

.....

### **C. CHỨC VỤ CỦA Đấng MÊ-SI**

21. Có sứ giả nào dọn đường cho Đấng Mê-si không? (Ma-thi-ơ 3:1)#

.....

22. Nhiệm vụ của sứ giả này là gì? (Ma-la-chi 3:1)#

.....

23. Sứ giả nào dọn đường cho Chúa Giê-xu? (Ma-thi-ơ 3:1-3, 11:7-10)

.....

24. Nhiệm vụ của sứ giả này là gì? (Ma-thi-ơ 3:1-3, 11:7-10; Lu 1:76)

.....

25. Chúa đã đến với tư cách là sứ giả của điều gì? (Ma-la-chi 3:1)#

.....

26. Đức Chúa Trời có hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên một giao ước mới không? (Giê 31:31-34)#

.....

27. Giao ước đó có đem đến sự tha thứ hoàn toàn tội lỗi không? (Giê 31:34)#

.....

28. Đức Chúa Giê-xu đã đến để làm Đấng trung gian của giao ước mới phải không? (Hê 9:13-15)

.....

29. Giăng Báp-tít nhìn thấy điều gì từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Chúa Giê-xu? (Giăng 1:29-33)

.....

30. Ê-sai mô tả một người được Đức Thánh Linh xúc dầu. Hãy nêu bốn điều mà sự xúc dầu này khiến ông có thể làm những điều quyền phép. (Ê-sai 61:1, Lu 4:16-21)

(1) .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

31. Sau khi đọc những lời này trong nhà hội, Chúa Giê-xu đã nói gì về chính Ngài? (Lu 4:16-21)

.....

32. Đức Chúa Trời đã xúc dầu cho Đức Chúa Giê-xu, người Na-xa-rét bằng điều gì? (Công 10:38).

.....

33. Hãy kể ra hai điều mà sự xúc dầu này khiến Chúa Giê-xu làm được. (Công 10:38)

(1) .....

(2) .....

34. Ê-sai tiên đoán rằng Đức Chúa Trời sẽ đến để cứu dân Y-sơ-ra-ên và sẽ đem đến sự chữa lành cho bốn loại bệnh tật. Hãy liệt kê ra bốn loại này. (Ê-sai 35:4-6)#

(1) ..... (2) .....

(3) ..... (4) .....

35. Liệt kê bốn loại bệnh tật mà Chúa Giê-xu đã chữa lành. (Mác 8:22-25, 7:32-37; Giăng 5:5-9; Ma-thi-ơ 9:32-33)

(1) ..... (2) .....

(3) ..... (4) .....

36. Đấng Mê-si cưới con vật nào đến thành Giê-ru-sa-lem? (Xa-cha-ri 9:9)

.....

37. Chúa Giê-xu đã cưới con vật nào khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem trước sự chào đón của các môn đồ Ngài? (Ma-thi-ơ 21:6-11); (Mác 11:1-11)

.....

**Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ: Ma-la-chi 3:1#**

**Viết ra những câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI TRONG BÀI HỌC NÀY**

**CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ - BÀI HỌC 14**

Số câu hỏi	Câu trả lời	Điểm
1	Áp-ra-ham	1
2	Được ban phước	1
3	Có	1
4	Các phước lành dành cho Áp-ra-ham	1
5	Y-sác	1
6	Có	1
7	Gia-cốp	1
8	Có	1
9	Có	1
10	Giu-đa	1
11	Giu-đa	1
12	Đa-vít	1
13	Có	1
14	Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê	1
15	Thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê	1
16	Ngài được sinh bởi một nữ đồng trinh	1
17	Ngài được sinh bởi một nữ đồng trinh	1
18	Có	1
19	69 tuần (hay tổng cộng 483 năm lịch Do Thái)	1
20	Có	1
21	Có	1
22	Dọn đường cho Đấng Mê-si	1
23	Giăng Báp-tít	1
24	Dọn đường cho Chúa Giê-xu	1
25	Giao ước (Sứ giả của giao ước)	1
26	Có	1
27	Có	1
28	Có	1
29	Đức Thánh Linh	1

30	Giảng Tin Lành cho kẻ nghèo (kẻ khiêm nhường)	1
	Rịt những kẻ vỡ lòng	1
	Rao cho kẻ phu tù được tự do	1
	Kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục	1
31	Hôm nay Lời Kinh Thánh mà các người vừa nghe đã được ứng nghiệm	1
32	Bằng Đức Thánh Linh và quyền năng	1
33	Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức	1
	Ngài chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế	1
34	Mù	1
	Điếc	1
	Què	1
	Câm	1
35	Mù	1
	Điếc	1
	Què	1
	Câm	1
36	Con lừa	1
37	Con lừa	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 51

26 câu trả lời đúng = 50%

36 câu trả lời đúng = 70%

41 câu trả lời đúng = 80%

## **GIẢI THÍCH NHỮNG CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI BỐN**

*(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).*

**1-6.** Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham rằng qua Y-sác, Ngài sẽ ban cho ông một dòng dõi, nhờ đó mà các phước lành sẽ đến với tất cả các dân tộc nơi thế gian. Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si, ra từ dòng dõi Áp-ra-ham qua Y-sác, là dòng dõi mà qua đó lời hứa phước lành cho mọi dân tộc được ứng nghiệm. (Xem Ga-la-ti 3:16)

**7-9.** Dòng dõi của lời hứa là dòng dõi được ban phước từ Áp-ra-ham cho đến Gia-cốp. Do đó, Đấng Mê-si phải đến từ dòng dõi của dân Do Thái.

**10-13.** Đức Chúa Trời chỉ định vua dân Y-sơ-ra-ên phải ra từ chi phái Giu-đa. Điều này đã được ứng nghiệm trước tiên cho Đa-vít và sau đó là Chúa Giê-xu, Ngài xuất thân từ dòng dõi của Vua Đa-vít.

**1-13.** Không ai nghi ngờ về gia phả hoặc nguồn gốc từ dòng Đa-vít của Chúa Giê-xu khi Ngài còn ở trên đất. Tất cả hồ sơ gia phả của dân Y-sơ-ra-ên đều bị tiêu hủy khi ngôi đền thứ hai bị tàn phá vào năm 70 SC. Do đó không một ai sinh ra sau thời điểm đó có thể chứng thực được lời tuyên bố rằng Ngài là Đấng Mê-si. Trong gia phả theo Lu-ca chỉ nói về Chúa Giê-xu rằng Ngài là con của Giô-sép. (Xem Lu 3:23)

**14-15.** Vào lúc Chúa Giê-xu ra đời, các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái cho rằng Đấng Mê-si phải được sinh ra ở thành Bết-lê-hem xứ Giu-đa. (Xem Ma-thi-ơ 2:1-6)

**16-17.** Lưu ý: Sau đây là những lý do dịch từ “almah” (vừa có nghĩa là 1 thiếu nữ, vừa có nghĩa là 1 trinh nữ) trong đoạn này là “nữ đồng trinh” (Ê-sai 7:14)#

- (1) Các học giả người Do Thái theo bản Septuagint dịch là “parthenos”, theo tiếng Hy-lạp nghĩa là “virgin: nữ đồng trinh”
- (2) Không có lời tiên tri nào của Tanach đề cập đến cha của Đấng Mê-si, mà chỉ đề cập đến mẹ thôi. (xem Ê-sai 49:1,5; Thi 22:9)#
- (3) Từ “Almah” mô tả một thiếu nữ, chưa kết hôn, áp dụng một cách chính xác cho Ma-ry.
- (4) Trong Tanach từ “almah” chỉ được sử dụng để nói đến “a virgin: một người nữ đồng trinh” (xem Sáng 24:43; Xuất 2:8),#

(5) Người Do Thái dùng từ “bethulah” trong Giô-ên 1:8 để chỉ một phụ nữ đã có chồng. Hơn nữa, “bethulah” đôi khi được sử dụng để nói đến một dân tộc (xem Ê-sai 23:12, 47:1, Giê 18:13, 31: 4, 21).#

**18-20.** Trong Đa-ni-ên 9:25-26#, nói về Đấng Mê-si sẽ đến và sau đó bị sát hại sau 69 tuần lễ (nghĩa đen là “bảy năm”). Năm của người Do Thái tương đương 360 ngày, con số thực tế theo lịch của Tây Phương là khoảng 477 năm. Lệnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem dưới thời trị vì của Vua Artaxerxes Ba-Tư có lẽ đã được ban hành vào 445 TC. Điều này liên hệ đến năm 32 SC, thời điểm xuất hiện của một vị hoàng tử - Đấng Mê-si. Chúa Giê-xu thực hiện cuộc vào thành Giê-ru-sa-lem đắc thắng trong thời gian đó và ngay sau đó Ngài bị “sát hại”. “Có dân của vua hầu đến” là các quân đoàn La-Mã dưới tay Titus, người đã phá hủy thành Giê-ru-sa-lem vào năm 70 SC.

**25-28.** Lời hứa của giao ước mới trong Giê 31:31-34# có ba đặc điểm chính:

- (1) Một bản chất tâm linh mới (“Ta sẽ đặt luật pháp Ta vào trí họ, và viết nó lên tấm lòng họ”);
- (2) Mọi quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời (“tất cả mọi người sẽ biết Ta”);
- (3) Sự tha thứ mọi tội lỗi (“Ta sẽ tha thứ tội lỗi của họ và sẽ không nhớ đến tội lỗi họ nữa”).

Những đặc điểm này bao gồm trong giao ước mà Chúa Giê-xu đã thiết lập. Ngoài ra, trong Ê-xê 16:59-60,# Đức Chúa Trời cáo buộc dân Y-sơ-ra-ên phá vỡ giao ước đầu tiên nhưng Ngài hứa sẽ thay thế nó bằng một giao ước đời đời.

**29-35.** Đức Thánh Linh ngự xuống trên Chúa Giê-xu, điều này đánh dấu rằng Ngài là Đấng Mê-si đã đến như Lời hứa. Điều này trang bị cho Ngài để giải cứu dân của Đức Chúa Trời ra khỏi tội lỗi và bệnh tật.

**34-35.** Các phép lạ chữa lành của Chúa Giê-xu đã khẳng định danh phận của Ngài là Đấng Mê-si.

**36-37.** Việc vua cưới trên một con lừa là một truyền thống. (Xem I Các Vua 1:33-34.)#



**BÀI HỌC MƯỜI LĂM>>**

## **Chân Dung Chúa Giê-xu Christ (Phần 2)**

### **PHẦN GIỚI THIỆU:**

Sứ đồ Phi-e-rơ viết về các nhà tiên tri của Cựu Ước bởi Thánh Linh của Đấng Christ ở trong họ đã báo trước về sự thương khó của Đấng Christ và vinh quang theo sau (I Phi-e-rơ 1:10-11). Đôi khi, những vị tiên tri này đã nói về nhiều kinh nghiệm mà chưa bao giờ thực sự xảy ra cho họ, nhưng sau này điều đó đã xảy ra trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Họ miêu tả trước hết là sự thương khó của Đấng Christ (Đấng Mê-si) và sau đó là sự vinh quang vĩnh cửu mà Ngài nhận được. Những tiên đoán như vậy được tìm thấy nhiều nhất trong các Thi Thiên của vua Đa-vít và trong Ê-sai. Bài học này nói đến nhiều tấm gương khác nhau.

### **Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Ê-sai 53:4-5**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### D. SỰ THƯƠNG KHÓ CỦA ĐÁNG MÊ-SI

38. Đấng Mê-si được chấp nhận hay bị chối bỏ bởi dân sự của Ngài? (Ê-sai 53:1-3)#

.....

39. Dân Y-sơ-ra-ên tiếp nhận hay chối bỏ Chúa Giê-xu? (Giăng 1:11, 12:37-38)

.....

40. Đấng Mê-si đã bị hạng người nào phản bội? (Thi thiên 41:9)#

.....

41. Ai đã phản bội Chúa Giê-xu? (Mác 14:10)

.....

42. Người này có phải là bạn của Chúa Giê-xu không? (Ma-thi 26:47, 50)

.....

43. Đấng Mê-si bị bán với giá bao nhiêu? (Xa-cha-ri 11:12)#

.....

44. Người phản bội Chúa Giê-xu đã nhận được bao nhiêu tiền? (Ma-thi-ơ 26:15)

.....

45. Số tiền lấy được từ việc bán Đấng Mê-si dùng để làm gì? (Xa-cha-ri 11:13)

.....

46. Số tiền lấy được từ việc bán Chúa Giê-xu dùng để làm gì? (Ma-thi-ơ 27:3-7)

.....

47. Đấng Mê-si có tự biện hộ cho chính mình trước những kẻ kiện cáo Ngài không? (Ê-sai 53:7)#

.....

48. Chúa Giê-xu phản ứng thế nào với những kẻ cáo buộc Ngài? (Ma-thi-ơ 26:62-63, 27: 12-14)

.....

49. Đấng Mê-si có bị đánh đập và mắng nhiếc không? (Ê-sai 50: 6)#

.....

50. Kể ra hai hình thức mà Chúa Giê-xu đã chịu đựng dưới tay của những kẻ áp bức Ngài. (Mác 14:65; Giăng 19:1)

.....

51. Những loại người nào sẽ cùng bị hành hình với Đấng Mê-si? (Ê-sai 53:12)#

.....

52. Hai người bị cùng đóng đinh với Chúa Giê-xu là ai? (Ma-thi 27:38)

.....

53. Nêu 2 bộ phận trong cơ thể của Đấng Mê-si bị đâm. (Thi 22:16)#

.....

54. Trên bàn tay và bàn chân của Chúa Giê-xu có dấu thủng không? (Lu-ca 24:39-40; Giăng 20: 25-27)

.....

55. Điều gì xảy ra với áo xống và áo dài của Đấng Mê-si? (Thi 22:18)#

.....

56. Những quân lính La-mã đã làm gì với y phục và áo dài của Chúa Giê-xu? (Giăng 19:23-24)

.....

57. Họ đã cho Đấng Mê-si uống gì? (Thi-thiên 69:21)#

.....

58. Họ đã cho Chúa Giê-xu uống gì? (Giăng 19:29)

.....

59. Điều gì không thể xảy ra với xương của Đấng Mê-si? (Thi 34:19-20)#

.....

60. Xương của Chúa Giê-xu có bị gãy không? (Giăng 19:33, 36)

.....

61. Đức Giê-hô-va đã chât những gì trên Đấng Mê-si? (Ê-sai 53:6)#

.....

62. Điều gì đã xảy đến với Đấng Mê-si? (Ê-sai 53:8)#

.....

63. Chúa Giê-xu đã gánh lấy điều gì trên thập tự giá? (I Phi-e-rơ 2:24)

.....

64. Điều gì đã xảy ra với Chúa Giê-xu? (1 Phi-e-rơ 3:18)

.....

65. Trong ngôi mộ, loại người nào được chôn với Đấng Mê-si? (Ê-sai 53:9)#

.....

66. Chúa Giê-xu được chôn trong mộ của ai? (Ma-thi-ơ 27:57-60)

.....

67. Người đó là người thế nào? (Ma-thi-ơ 27:57)

.....

**E. ĐẤNG MÊ-SI ĐẮC THẮNG SỰ CHẾT**

68. Sau khi linh hồn của Đấng Mê-si trở thành của lễ chuộc tội, có ba lời hứa liên quan đến Ngài đó là gì? (Ê-sai 53:10)#

(1).....

(2).....

(3).....

69. Liệu những lời hứa này có được ứng nghiệm không nếu như Đấng Mê-si vẫn chết?

.....

70. Hai điều mà Đức Chúa Trời hứa với Đấng Thánh của Ngài là gì? (Thi-thiên 16:10)#

(1) .....

(2) .....

71. Hai điều này được ứng nghiệm trong trải nghiệm của Đa-vít phải không? (I Các Vua 2:10; Công 2:29)

.....

72. Những lời Kinh Thánh đó đã ứng nghiệm trong kinh nghiệm của ai? (Công 2:30-32)

.....

73. Đức Chúa Trời đã hứa cho Đấng Mê-si vị trí nào của thẩm quyền? (Thi Thiên 110:1)#

.....

74. Điều này có thể được hoàn tất nếu Ngài vẫn còn ở trên đất không?

.....

75. Đức Chúa Trời đưa Chúa Giê-xu lên vị trí nào của thẩm quyền? (Công 2:33-36)

.....

76. Chúa Giê-xu phải ở lại Thiên Đàng cho đến khi nào? (Công 3:19-21)

.....

77. Đấng Mê-si sẽ đến để thiết lập vương quốc của Ngài như thế nào? (Đa-ni-ên 7:13)#

.....

78. Chúa Giê-xu sẽ từ thiên đàng tái lâm như thế nào? (Ma-thi-ơ 26:63-64)

.....

79. Chân của Đấng Mê-si sẽ đặt trên ngọn núi nào? (Xach 14:4)#

.....

80. Chúa Giê-xu sẽ tái lâm trên ngọn núi nào? (Công vụ 1:9-12)

.....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Êsai 53:4-5**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ - BÀI HỌC 15**

<b>Số câu Hỏi</b>	<b>Câu Trả Lời</b>	<b>Điểm</b>
38	Ngài bị chối bỏ	1
39	Họ khước từ Ngài	1
40	Một người bạn thân (hoặc gần gũi)	1
41	Giu-đa Ích-ca-ri-ốt	1
42	Có	1
43	30 miếng bạc	1
44	30 miếng bạc	1
45	Quặng cho thợ gốm trong nhà của Chúa	2
46	Ném bạc vào đèn thờ và dùng nó để mua đồng ruộng của thợ gốm	2
47	Không	1
48	Ngài vẫn im lặng	1
49	Có	1
50	Ngài bị đánh đập và bị khắc nhử trên người	2
51	Người tội lỗi	1
52	2 tên cướp (kẻ phạm tội)	1
53	Tay và chân Ngài	2
54	Có	1
55	Chúng chia nhau áo xống Ngài và bắt thăm về áo dài Ngài	2
56	Họ chia nhau y phục của Ngài, và bắt thăm lấy áo dài Ngài	2
57	Giám	1
58	Rượu đắng (hoặc giấm)	1
59	Chúng không thể bị gãy	1
60	Không	1
61	Tội lỗi của hết thầy chúng ta	1
62	Người đã bị dứt khỏi đất người sống	2
63	Những tội lỗi của chúng ta	1
64	Ngài chịu chết	1
65	Một người giàu có	1

66	Giô-sép ở thành A-ri-ma-thê	1
67	Một người giàu có	1
68	Người sẽ thấy dòng dõi mình Những ngày Người sẽ thêm dài ra Ý chỉ của Chúa nhờ tay Người được thịnh vượng	1 1 1
69	Không	1
70	Ngài chẳng bỏ linh hồn Ngài trong Âm Phủ Ngài không cho người thánh của Ngài thấy sự hư nát	1 1
71	Không	1
72	Kinh nghiệm của Chúa Giê-xu	1
73	Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời	1
74	Không	1
75	Bên phải Đức Chúa Trời	1
76	Cho đến thời kỳ muôn vật phục hồi	1
77	Đến với những đám mây trên trời	1
78	Ngự trên mây trời mà đến	1
79	Núi Ô-li-ve	1
80	Núi Ô-li-ve	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

8

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng,

thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3

lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 61

31 câu trả lời đúng = 50%

43 câu trả lời đúng = 70%

41 câu trả lời đúng = 80%



**GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI LĂM**

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**38, 47, 51, 61, 62, 65, 68.** Ê-sai 52:13# và 53:12# là những lời tiên tri tuyệt vời về Đấng Mê-si trong Cựu Ước. Những lời tiên tri này mô tả một Người Tôi Tớ của Chúa đã bị dân của Ngài chối bỏ, mặc dù về phần Ngài, Ngài không có tội lỗi nào nhưng Ngài đã chịu xử tử vì có tội lỗi của họ. Các nhà giải kinh Do Thái đã cố giải thích “Người Tôi Tớ” của Ê-sai 52:13 là người Do Thái, những người đã chịu đựng đau khổ dưới tay của các dân tộc khác. Nhưng cách giải thích này không thể hợp lý vì những lý do sau:

(1) “Người Tôi Tớ” ở đây được miêu tả là không hề có tội lỗi nào hoặc phạm phải bất kỳ hành động bạo lực hoặc lừa dối nào. (Xem Ê-sai 53:9)# Điều này không thể áp dụng cho người Do Thái.

(2) “Người Tôi Tớ” bị thương tích vì sự quá phạm\* của những người khác. (Xem các câu 4-6). Đau khổ của người Do Thái là do tội lỗi của chính họ, như lời Môi-se đã cảnh báo. (Xem Lê-vi 26:14-43.)

(3) Bởi sự hiểu biết cá nhân này về “Người tôi tớ” (Người mang tội lỗi của những người khác trên chính Người) mà nhiều người sẽ được xưng công bình\* trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này chỉ đến bởi đức tin\* cá nhân trong Đấng Mê-si. (Xem Rô-ma 3:21-24).

**39.** Y-sơ-ra-ên là một dân tộc khước từ Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, vẫn có một số người sót lại theo Ngài. Nhóm tín hữu đầu tiên hầu hết là người Do Thái tin theo Đấng Mê-si.

**59-60.** Nhờ huyết của Chiên Con trong ngày Lễ Vượt Qua mà con dân Y-sơ-ra-ên đã được bảo vệ khỏi thần hủy diệt và không một cái xương nào của con chiên ấy bị gãy cả (Xuất 12:46) Tương tự như vậy, Chúa Giê-xu là của tế lễ, là Chiên Con của Đức Chúa Trời và Ngài cũng không bị gãy một cái xương nào. (Giăng 1:29; I Cô-rinh-tô 5:7)

**61-64.** Sự hy sinh của Chúa Giê-xu là hình bóng của mỗi ngày Lễ Chuộc Tội khi thầy tế lễ thượng phẩm chuyển các tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên sang qua cho con dê đực (Lê-vi 16:21-22)#. Chỉ có huyết của con sinh tế mới có thể chuộc tội được (Lê-vi 17:11). Vì vậy, Chúa Giê-xu không chỉ mang hết thảy tội lỗi của dân Ngài mà còn đổ huyết của Ngài ra để thực hiện công tác cứu chuộc cuối cùng và đầy đủ. (Ê-sai 9:13-22) .

**68-72.** Sự kiện Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại\* là minh chứng của Đức Chúa Trời rằng Giê-xu là Đấng Mê-si và là Chúa. (Rô-ma 1:3-4).

**73-75.** Chúa Giê-xu không chỉ sống lại từ cõi chết, mà còn thăng thiên về Trời với Đức Chúa Cha. Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời – ngồi vào chỗ ngồi của mọi thẩm quyền và quyền năng trong cả vũ trụ. Chúa Giê-xu đứng vào vị trí của Ngài, vị trí cai trị trên kẻ thù của Ngài cho đến khi mọi sự phục tùng dưới thẩm quyền của Ngài. (Xem Thi 110:2)#

**76.** Đức Chúa Trời đã hứa một thời kỳ phục hồi vào cuối thời đại này. Sự phục hồi này tập trung vào Y-sơ-ra-ên và sự hiện đến của Đấng Mê-si trong vinh hiển. (Xem Thi 102:16)#

**77-80.** Những lời tiên tri về sự quay trở lại của Đấng Mê-si trong vinh hiển Ngài thậm chí còn nhiều hơn những lời tiên tri về sự hiện đến lần đầu tiên của Ngài trong thân vị con người.

**BÀI HỌC MƯỜI SÁU>>****Một Vị Tiên Tri Giống Như Môi-se****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Trong Phục-truyền 18:18-19, # Môi-se truyền những lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân Y-sơ-ra-ên:

*“Ta sẽ lập lên cho chúng một Đấng tiên tri như người thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng Người, thì Người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn Người. Bằng có ai không nghe theo lời ta mà Đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ trừng trị kẻ đó.”*

Những lời này của Môi-se thiết lập rõ ràng ba sự kiện:

Thứ nhất, Môi-se mô tả một Đấng tiên tri cụ thể mà Đức Chúa Trời hứa về sau Ngài sẽ đem đến cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngôn ngữ mà Môi-se sử dụng rất đặc biệt xuyên suốt các sách của ông là: “Đấng tiên tri”, “miệng Người”, “Người sẽ nói”. Những lời này không phải là lời mô tả các Đấng tiên tri sau này của Y-sơ-ra-ên một cách chung chung. Nhưng nó liên hệ đến một Đấng tiên tri đặc biệt.

Thứ hai, Đấng tiên tri đặc biệt này có thẩm quyền độc nhất, trên tất cả những tiên tri khác trước Ngài. Nếu ai trong Y-sơ-ra-ên khước từ lắng nghe lời của Đấng tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ phán xét\* người đó.

Thứ ba, Đấng tiên tri này giống như Môi-se có dấu hiệu đặc trưng khác biệt so với tất cả các Đấng tiên tri khác trong Y-sơ-ra-ên.

Trong Công-vụ 3:22-26, sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn lời của Môi-se và áp dụng trực tiếp cho Chúa Giê-xu người Na-xa-rét. Sự so sánh kỹ lưỡng giữa Tân Ước và Cựu Ước cho thấy hơn hai mươi điểm giống nhau rõ rệt giữa Môi-se và Chúa Giê-xu. Những câu hỏi dưới đây liên quan đến sự giống nhau giữa hai Đấng tiên tri này được phân theo ba tiêu đề chính: Thời thơ ấu, Kinh nghiệm cá nhân và Chức vụ.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Phục-truyền 18:18**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi

### A. THỜI THƠ ẤU CỦA HỌ

1. Hãy nêu tên vị vua của dân ngoại bang, người đã áp đặt luật lệ của mình trên dân Y-sơ-ra-ên vào thời điểm mỗi vị tiên tri này ra đời. (Xuất 1:8-14)#; (Lu 2:1-7)

(1) Môi-se .....

(2) Chúa Giê-xu.....

2. Mạng sống của cả Môi-se và Chúa Giê-xu đều bị nguy hiểm như thế nào khi còn thơ ấu? (Xuất 1:15-16)#; (Ma-thi-ơ 2:16)

.....

3. Nhờ hành động của ai, họ được cứu sống? (Xuất 2:1-5)#; (Hê 11:23); (Ma-thi 2: 13-14)

.....

4. Họ tìm được nơi ẩn náu với dân nào? (Xuất 2:10)#; (Ma-thi 2:14-15)

.....

5. Khả năng trí tuệ nào mà cả hai đều thể hiện ra? (Công 7:22)#; (Lu 2:46-47) (Ma-thi 13:54)

.....

### B. KINH NGHIỆM CÁ NHÂN CỦA HỌ

6. Hai đặc điểm chung của mỗi người. (Dân 12:3, 7)#; (Ma-thi 11:29); (Hê 3:1-6)

(1) ..... (2) .....

7. Có phải hai vị tiên tri này luôn được dân Y-sơ-ra-ên chấp nhận không? (Xuất 2:14, 32: 1); (Dân 16:41)#; (Giăng 7:52); (Ma-thi 27: 21-22)

.....

8. Anh chị em của họ phản ứng với họ như thế nào tại một thời điểm? (Dân 12: 1)#; (Mác 3:21); (Ma-thi 13: 54-57); (Giăng 7:3-5)

.....

9. Mỗi vị tiên tri phản ứng như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời về tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên? (Xuất 32:31-32)#; (Lu-ca 23:34)

.....

10. Họ sẵn sàng làm gì để xoa dịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi của dân chúng? (Xuất 32:31-32)#; (Lu-ca 23:34)

.....

11. Hai vị tiên tri đã làm gì trong một thời điểm quan trọng trong cuộc sống của họ? (Xuất 34:28; Ma-thi 4: 2)

.....

12. Có phải hai vị tiên tri này đều có sự mật thiết đặc biệt với Đức Chúa Trời không? (Dân 12:7-8)#; (Giăng 1:18); (Ma-thi 11:27)

.....

13. Hai vị tiên tri này đều đến nơi nào để thông thông với Đức Chúa Trời? (Xuất 24:12)#; (Ma-thi-ơ 17:1,5)

.....

14. Họ có đi cùng với môn đồ của họ không? (Xuất 24:13)#; (Ma-thi 17:1)

.....

15. Họ kinh nghiệm được điều gì tác động trên cơ thể vật lý của họ? (Xuất 34: 29-30)#; (Ma-thi-ơ 17:2)

.....

16. Đức Chúa Trời phán với họ ít nhất một lần từ đâu? (Xuất 19:19-20)#; (Giăng 12:28-30)

.....

17. Tạo vật siêu nhiên nào canh giữ nơi chôn cất của mỗi vị tiên tri? (Giu-đe 9); (Ma-thi 28:2-7)

.....

### C. CHỨC VỤ CỦA HỌ

18. Nêu tên hai chức vụ khác bên cạnh chức vụ tiên tri của hai vị?

(1) Phục-truyền 4:1#, 5; Ma-thi 5:1-2; Giăng 3:1-2

.....

(2) Thi 77: 20; Ê-sai 63:11#; Giăng 10:11, 14, 17

.....  
 19. Lễ thật đặc biệt và quan trọng nào về Đức Chúa Trời đã từng bày tỏ cho dân của Ngài? (Xuất 3:13-15); (Giăng 17: 6)

.....  
 20. Loại thực phẩm siêu nhiên nào Đức Chúa Trời đã cung ứng cho dân sự Ngài qua mỗi vị tiên tri này? (Xuất 16:14-15); (Thi 78:24); (Giăng 6:32-33, 51)

.....  
 21. Môi-se đã giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách nô lệ nào? (Xuất 3:10); (Phục 6:21)

.....  
 22. Chúa Giê-xu đã giải cứu những người tin Ngài ra khỏi ách nô lệ nào? (Giăng 8:31-36)

.....  
 23. Cả hai vị tiên tri này đã giúp đỡ người bệnh như thế nào? (Xuất 15:25-26)#; (Dân 21:6-9)#; (Ma-thi 4:23, 8:16-17)

.....  
 24. Có vị tiên tri nào khác làm phép lạ lớn như thế này không? (Phục 34:10-12)#; (Giăng 5:36, 15:24); (Công 2:22)

.....  
 25. Hai vị đã thiết lập điều gì giữa dân sự với Đức Chúa Trời? (Xuất 24:7-8)#; (Ma-thi-ơ 26:26-28)

.....  
 26. Nhờ điều gì chúng ta được đóng ấn? (Ê-phê 1:11-12)

.....  
**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Phục-truyền 18:18**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....  
 .....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ - BÀI HỌC 16**

Số câu hỏi	Câu Trả Lời	Điểm
1	Pha-ra-ôn Sê-sa Au-gút-tơ	1 1
2	Vị vua gian ác đã ra lệnh giết họ khi họ còn nhỏ	1
3	Nhờ hành động của cha mẹ họ	1
4	Ai-cập	1
5	Sự khôn ngoan và sự hiểu biết lạ thường	1
6	Khiêm hòa Trung tín với Đức Chúa Trời	1 1
7	Không	1
8	Họ chỉ trích/ bác bỏ họ (nói hành, gièm chê)	1
9	Mỗi người đều cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin tha thứ cho dân sự mình	1
10	Mỗi người đều sẵn lòng chịu hình phạt thế cho dân sự mình	1
11	Mỗi người đều kiêng ăn 40 ngày 40 đêm	1
12	Có	1
13	Một ngọn núi cao	1
14	Có	1
15	Mặt của họ sáng rực	1
16	Đức Chúa Trời đã phán một tiếng rõ ràng từ trời cao	1
17	Thiên sứ	1
18	Giáo sư (Người dạy dỗ) Người chăn chiên	1 1
19	Danh đời đời của Đức Chúa Trời	1
20	Bánh từ trời xuống	1
21	Nô-lệ cho Pha-ra-ôn ở Ai-cập	1

22	Nô lệ cho tội lỗi	1
23	Chữa lành cho họ	1
24	Không	1
25	Giao ước	1
26	Máu của tế lễ (Sự đóng đinh Chúa Giê-xu)	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 33

17 câu trả lời đúng = 50%

23 câu trả lời đúng = 70%

26 câu trả lời đúng = 80%



## **GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI SÁU**

*(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).*

**1-4.** Trong mỗi trường hợp, Sa-tan, kẻ thù lớn của dân Y-sơ-ra-ên, đã tìm cách tiêu diệt người được Đức Chúa Trời chỉ định để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên trước khi hoàn thành nhiệm vụ của họ. Mỗi người đều được bảo vệ nhờ đức tin\* và lòng can đảm của cha mẹ họ.

**5.** Cả Môi-se và Chúa Giê-xu đều được Đức Chúa Trời trang bị với ân tứ đặc biệt về trí tuệ.

**6.** Cả hai đều tin vào quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, chứ không phải khả năng tự nhiên của họ.

**7-8.** Thái độ sai trật của dân sự của Đức Chúa Trời đã khiến họ không nhận ra hoặc không tôn trọng người mà Đức Chúa Trời đã sai đến cho họ.

**9-10.** Cả Môi-se và Chúa Giê-xu đều bằng lòng chịu hình phạt cho dân của Chúa, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận vì Ngài không có bất cứ tội lỗi nào. (Hê 7:26-27).

**12-16.** Cả Môi-se và Chúa Giê-xu đều phụ thuộc vào mỗi thông công cách cá nhân với Đức Chúa Trời. Các kết quả của mỗi thông công này được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau.

**19.** Danh của Đức Chúa Trời cho thấy bản chất của Đức Chúa Trời. Qua Môi-se, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài là Đấng đời đời\* và không hề thay đổi; Qua Chúa Giê-xu, Ngài đã bày tỏ chính Ngài ra là Cha. (Xem Ma-thi-ơ 11:27, Rô-ma 8:15).

**20.** Bánh Ma-na được đem đến qua Môi-se chỉ duy trì sự sống vật lý tạm thời. Một số người đã ăn nó dưới sự phán xét\* của Đức Chúa Trời nên sau đó họ bị chết. (Dân 14:22-23, 32, 26: 63-65)# Nhưng qua Chúa Giê-xu, những kẻ tin đều được sự sống đời đời\*. (Giăng 6:47-51.)

**21-22.** Những người nô lệ Y-sơ-ra-ên mà Môi-se đã giải cứu là thuộc về phần thể xác; Còn những người nô lệ mà Chúa Giê-xu giải cứu là thuộc về phần tâm linh.

**25-26.** Dân Y-sơ-ra-ên đã phá vỡ giao ước đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã lập với họ, nhưng Đức Chúa Trời hứa trong một giao ước mới rằng Ngài sẽ đem đến sự tha thứ cho tất cả tội lỗi của họ (Giê 31:31-34)#. Chúa Giê-xu đã đến để xây dựng giao ước mới này.

## **PHẦN KẾT LUẬN:**

Bài học này cho thấy hai mươi sáu điểm giống nhau rõ ràng giữa Môi-se và Chúa Giê-xu. Thật không thể tìm thấy bất kỳ vị tiên tri nào khác xuất hiện ở Y-sơ-ra-ên giống như Môi-se, ngoại trừ Chúa Giê-xu, ngay cả những chi tiết nhỏ trong các đặc điểm này. Do đó, thật vô lý khi phủ nhận rằng Chúa Giê-xu là Đấng tiên tri mà Môi-se đã tiên báo trong Phục-truyền 18:18-19#.

Tuy nhiên, nếu Chúa Giê-xu là Đấng tiên tri mà Môi-se đã tiên báo, thì điều quan trọng nhất là chúng ta phải thừa nhận lẽ thật này và hành động theo nó. Đức Chúa Trời đã nói về vị tiên tri này rằng: “Nếu ai không nghe lời Ta do Đấng tiên tri đó nhân danh Ta nói ra, người ấy sẽ bị chính Ta đoán xét” (Phục-truyền 18:19)#.

Hãy lựa chọn: giữa sự phán xét\* của Đức Chúa Trời và sự ban phước của Ngài: Phán xét nếu chúng ta khước từ Chúa Giê-xu, Đấng tiên tri của Đức Chúa Trời; phước hạnh nếu chúng ta thừa nhận Ngài.

## **Đánh Giá Tiến Độ Thứ Ba**

### **CHÚC MỪNG BẠN MỘT LẦN NỮA!**

Bây giờ, bạn đã hoàn thành mười sáu bài học, chỉ một phần nữa thôi sẽ hoàn thành khóa học này. Bạn hãy suy nghĩ xem điều này có nghĩa gì!

Trong phần bạn vừa hoàn thành, bạn hãy phân tích một cách chi tiết về một số chủ đề quan trọng chưa được trình bày trong văn học thế giới. Bao gồm:

- Lịch sử và thiên mệnh của dân Y-sơ-ra-ên.
- Cuộc đời và phẩm chất của 3 con người vĩ đại nhất từng sống trong lịch sử nhân loại: Áp-ra-ham, Môi-se và Chúa Giê-xu.
- Chủ đề trọng tâm của tất cả những lời tiên tri trong Kinh Thánh: Cuộc đời và công tác của Đấng Mê-si - Đấng Cứu Chuộc.

Qua đó, bạn đã tự tìm câu trả lời trong Kinh Thánh cho gần hai trăm câu hỏi cụ thể.

Bạn cũng đã cam kết học thuộc tổng cộng hai mươi ba câu gốc của Kinh Thánh.

Hãy quyết tâm lên! Chỉ còn lại vài bài học nữa là bạn sẽ hoàn thành khóa học. Sau đó, bạn sẽ thấy chính mình được trang bị nhiều hơn để tiếp tục tận hưởng những phúc lợi của sự nhận biết Đức Chúa Trời trong thế giới này.

Bây giờ, đây là lời khuyên cho những bài học sắp tới đây: Bài học 17, 18 và 19 sẽ dẫn bạn đến đỉnh điểm: sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một số dấu hiệu mà bạn có thể nhìn thấy về sự tái lâm của Ngài. Sau đó, bạn sẽ trả lời các câu hỏi trong Bài Ôn Tập Cuối Cùng. Cuối cùng, bài học 20 là 1 sợi dây nối kết tất cả với nhau trong một áp dụng cá nhân. Hãy tiến lên! Bạn làm tốt lắm!

## Ôn Tập Lần Thứ Ba

Trước khi bạn tiếp tục với những bài học còn lại, bạn cần kiểm tra xem mình có hiểu thấu đáo những điều tuyệt vời từ bài học từ 12 đến 16 không. Bạn càng hiểu rõ hơn về những điều đã được học, thì bạn sẽ càng nắm bắt được những điều tươi mới hơn nằm phía trước.

Phương pháp học tiếp theo trong bài ôn tập thứ ba này giống như các phương pháp khác.

**Trước tiên:** Hãy đọc cẩn thận tất cả các câu hỏi trong 5 bài học trước, cùng với các câu trả lời đúng. Hãy kiểm tra xem bạn có biết và hiểu lý do cho mỗi câu trả lời đúng hay không.

**Thứ hai:** Hãy ôn lại mỗi câu gốc từ năm bài học đó mà bạn đã học thuộc.

**Thứ ba:** Hãy đọc cẩn thận những câu hỏi sau đây và xem cách bạn trả lời chúng như thế nào. Mỗi câu hỏi đều ít nhiều liên quan đến các bài học bạn đã học.

1. Bài học nào từ lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên vẫn đang được áp dụng cho dân Y-sơ-ra-ên và các quốc gia khác ngày nay?

2. Bởi sự xúc dầu của Đức Thánh Linh trên Chúa Giê-xu, hành động thương xót nào của Ngài đã được bày tỏ?

3. Hãy nêu ra 10 sự kiện trong cuộc đời của Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước.

4. Hãy nêu ra 10 điểm quan trọng giống nhau giữa Môi-se và Chúa Giê-xu.

**Cuối cùng**, hãy viết ra câu trả lời cho các câu hỏi trên trong một tờ giấy.

Không tính điểm cho phần ôn tập thứ ba này. Mục đích của nó là giúp bạn nắm vững tất cả những gì bạn đã khám phá. Khi bạn hài lòng với những gì mình đã đạt được, hãy bước qua bài học 17.

**BÀI HỌC MƯỜI BẢY>>****Sự Tái Lâm Của Đấng Christ****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Chúa Giê-xu Christ đã đến thế gian lần thứ nhất cách đây hơn hai ngàn năm trước. Những chi tiết về sự hiện đến của Ngài đã được nói trước qua các bài thánh thi – các lời tiên tri - trong Kinh Thánh. Sự hiện đến lần thứ nhất của Ngài xảy ra chính xác như đã được viết trong những lời tiên tri này.

Khi Chúa Giê-xu rời đất này để trở về Thiên Đàng, Ngài bảo đảm với các môn đồ rằng Ngài sẽ quay trở lại. Ngoài lời hứa của chính Chúa Giê-xu, còn có nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh về sự hiện đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu (sự tái lâm). Thực tế là có nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh nói về sự hiện đến lần thứ hai của Ngài hơn cả những lời tiên tri nói về sự hiện đến lần thứ nhất của Ngài.

Sự hiện đến lần thứ nhất của Ngài đã xảy ra chính xác như những lời tiên tri được viết, từ đó có thể suy ra rằng những lời tiên tri về sự hiện đến lần thứ hai của Ngài cũng được ứng nghiệm cùng một cách như vậy.

Những câu Kinh Thánh trong bài học này nói về những lời hứa chắc chắn về sự tái lâm của Đấng Christ. Chúng cũng cho chúng ta biết những gì sẽ xảy ra với các Cơ-đốc nhân vào thời điểm đó và cách để Cơ-đốc nhân phải chuẩn bị chính mình ngay bây giờ.

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Lu-ca 21:36**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. NHỮNG LỜI HỨA VỀ SỰ TÁI LÂM CỦA Đấng CHRIST

1. Đấng Christ nói Ngài phải lìa khỏi các môn đồ của Ngài để làm gì cho họ? (Giăng 14:2)

.....

2. Đấng Christ đã hứa với các môn đồ của Ngài điều gì khi Ngài rời khỏi họ? (Giăng 14: 3)

.....

3. Khi Đấng Christ được đưa lên trời, Thiên sứ đã ban cho lời hứa gì? (Công 1:11)

.....

4. “Niềm hi vọng phước hạnh” mà mọi Cơ-đốc nhân chân thật đang mong đợi là gì? (Tít 2:13)

.....

5. Ba âm thanh nào sẽ được phát ra khi Đấng Christ từ trời giáng lâm? (I Tê 4:16)

(1) .....

(2) .....

(3) .....

### B. ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA CHO CÁC CƠ-ĐỐC NHÂN

6. Khi Đấng Mê-si đến, có phải tất cả các Cơ-đốc nhân đều chết (ngủ) hết không? (I Cô 15:51)

.....

7. Tại thời điểm này, điều gì sẽ xảy ra với những Cơ-đốc nhân đã chết? (I Tê 4:16)

.....

8. Cho biết hai điều sẽ xảy ra với tất cả Cơ-đốc nhân, cho dù họ đã chết hay chưa?

(I Cô 15:51).....

(I Tê 4:17).....

9. Những Cơ-đốc nhân này có bao giờ bị phân cách khỏi Chúa không?  
(I Tê 4:17)

.....

10. Khi chúng ta thực sự thấy Chúa, thì sự thay đổi nào sẽ xảy ra trong chúng ta? (I Giăng 3:2)

.....

11. Kết quả của sự thay đổi này đó là thân thể của Cơ đốc nhân sẽ trở nên như thế nào? (Phi 3:21)

.....

12. Phao-lô sử dụng 2 từ gì để mô tả thân thể của các Cơ-đốc nhân sau khi phục sinh? (I Cô 15:53)

(1) ..... (2) .....

13. Kinh Thánh mô tả bữa tiệc mà các Cơ-đốc nhân sẽ được thưởng thức như thế nào? (Khải 19: 9)

.....

**C. CƠ ĐỐC NHÂN PHẢI CHUẨN BỊ NHƯ THẾ NÀO?**

14. Cô dâu của Chiên Con đã làm gì trước tiệc cưới? (Khải 19:7)

.....

15. Cô ấy mặc loại trang phục nào? (Khải 19: 8)

.....

16. Vải gai mịn là gì? (Khải 19:8)

.....

17. Trong số mười người nữ đồng trinh, ai đến được tiệc cưới? (Ma-thi-ơ 25:10)

.....

18. Nếu một người có hy vọng nhìn thấy Chúa Giê-xu khi Ngài trở lại, thì người đó phải chuẩn bị chính mình cho điều này như thế nào? (I Giăng 3:3)

.....

19. Đức Chúa Giê-xu sẽ hiện ra lần thứ hai để ban ơn cứu rỗi cho ai? (Hê 9:28)

.....

20. Nếu chúng ta muốn thấy Chúa, chúng ta phải làm hai điều nào? (Hê 12:14)

(1) ..... (2) .....

21. Có ba dấu hiệu nhận biết các Cơ-đốc nhân chân thật khi Chúa Giê-xu trở lại đó là gì? (II Phi 3:14)

.....

22. Đức Chúa Giê-xu cho thấy sự hiện đến của Ngài sẽ như thế nào? (Khải 3:3, 16:15)

.....

23. Ai biết được ngày và giờ Chúa Giê-xu đến? (Mác 13:32)

.....

24. Đức Chúa Giê-xu Christ cảnh báo mọi Cơ-đốc nhân nên làm để chuẩn bị cho sự đến của Ngài? (Mác 13: 35-37)

.....

25. Chúa Giê-xu đã nhắc nhở những Cơ-đốc nhân ngoài việc tỉnh thức còn phải làm gì nữa? (Lu 21:36)

.....

26. Chúa Giê-xu đã cảnh báo các Cơ-đốc nhân ba điều nào có thể ngăn trở họ để họ rơi vào chỗ không sẵn sàng? (Lu-ca 21:34)

.....

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Lu-ca 21:36**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẬT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ HOÀN THÀNG TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ - BÀI HỌC 17**

<b>Số Câu Hỏi</b>	<b>Câu Trả Lời</b>	<b>Điểm</b>
1	Đề đi và chuẩn bị một chỗ ở cho họ	1
2	Ngài sẽ quay trở lại để đón tiếp họ	2
3	Chúa Giê-xu trở lại cũng giống như cách môn đồ đã thấy Ngài lên trời	2
4	Sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại cũng là Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ	2
5	Hiệu lệnh ban ra Tiếng gọi của thiên sứ trưởng Tiếng kèn của Đức Chúa Trời	1 1 1
6	Không	1
7	Họ sẽ sống lại từ kẻ chết	1
8	Họ sẽ được biến hóa Họ sẽ được cất lên trong đám mây để gặp Chúa tại không trung	1 1
9	Không. Không bao giờ	1
10	Chúng ta sẽ giống như Ngài	1
11	Trở nên giống như thân thể vinh quang (vinh hiển) của Đấng Christ	1
12	Bản chất không hay hư nát Bản chất không hay chết	1 1
13	Bữa tiệc cưới Chiên Con (Chúa Giê-xu)	1
14	Cô đã chuẩn bị sẵn sàng	1
15	Áo bằng vải gai mịn sáng chói và tinh khiết	1
16	Vải gai mịn là những việc công chính của các thánh đồ.	1
17	Những ai đã sẵn sàng	1
18	Người đó phải giữ mình thanh sạch như Ngài (Đức Chúa Giê-xu) là thanh sạch	2
19	Những ai háo hức trông đợi Ngài	1
20	Sống hòa thuận với mọi người Đeo đuổi sự thánh khiết	1 1
21	Sống trong sự bình an Không tì vết Không có gì đáng trách	1 1 1



22	Như 1 kẻ trộm	1
23	Không ai biết, chỉ có mình Đức Chúa Trời là Cha biết thôi	1
24	Hãy tỉnh thức	1
25	Luôn luôn cầu nguyện	1
26	Sự ăn uống quá độ	1
	Sự say sưa (say rượu)	1
	Sự lo lắng đời này	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc. 4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 43

22 câu trả lời đúng = 50%

30 câu trả lời đúng = 70%

34 câu trả lời đúng = 80%

## GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI BẢY

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1-5.** “Dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận.” (Ma-thi-ơ 18:16). Liên quan đến sự tái lâm của Đấng Christ, chúng ta có ba lời chứng: Chính Đấng Christ (Giăng 14:3); Các thiên sứ (Công vụ 1:11); Sứ đồ Phao-lô (I Tê 4:16). Chú ý sự nhấn mạnh về sự tái lâm của Đấng Christ cách cá nhân: “Đức Chúa Giê-xu này” (Công vụ 1:11), “Chính Chúa” (I Tê 4:16). “Niềm hy vọng phước hạnh” này (Tít 2:13) là mục tiêu cao nhất của đời sống Cơ-đốc nhân.

**5.** (1) Tiếng gọi đến từ chính Chúa. Tiếng của một mình Ngài có quyền năng gọi kẻ chết sống lại. (Xem Giăng 5:28-29.) (2) Vị Thiên sứ trưởng tên là Gáp-ri-ên. Nhiệm vụ đặc biệt của vị thiên sứ này là tuyên bố rằng Đức Chúa Trời sắp xử lý những điều liên quan đến con người. (Xem Lu 1:19, 26.) (3) Tiếng kèn được dùng để nhóm hiệp dân sự của Đức Chúa Trời lại với nhau. (Xem Dân-số 10:2-3.)#

**6.** Từ “ngủ” mang ý nghĩa là “chết”. (So sánh Công 7:60 và I Cô 11:30). Lời này được sử dụng cho cái chết của các Cơ-đốc nhân vì họ mong chờ được thức dậy vào buổi sáng phục sinh\*.

**6-8.** Thứ tự các sự kiện là: (1) Các Cơ-đốc nhân đã chết (đang ngủ) sẽ được ban cho thân thể mới, những thân thể được vinh hiển\*. (2) Những Cơ-đốc nhân đang sống sẽ được biến đổi thân xác của họ trong nháy mắt với những thân thể được vinh hiển giống như vậy. (3) Tất cả mọi Cơ-đốc nhân sẽ gặp nhau trong đám mây để gặp Chúa khi Ngài xuống từ trời.

**10-12.** Thân thể vinh hiển\* của Cơ-đốc nhân sẽ giống như thân thể vinh hiển\* của Chúa. (Để có một nghiên cứu đầy đủ hơn về chủ đề này, hãy xem cuốn Sổ Tay Người Tín Hữu Đầy Dẫy Đức Thánh Linh, Phần VI, “Sự Sống Lại Từ Cõi Chết”).

**13.** So sánh Ma-thi-ơ 8:11 và Ma-thi-ơ 26:29.

**14-21, 24-25.** Kinh Thánh dạy dỗ rất rõ ràng rằng, để sẵn sàng cho sự trở lại của Đấng Christ, các Cơ-đốc nhân phải nỗ lực để chuẩn bị chính mình. Trong Khải 19: 8, ý nghĩa chính xác của từ “vải gai mịn” là “những việc công chính của các thánh đồ”. Đây là sự công chính của Đấng Christ, được nhận lãnh bởi đức tin, được thực hiện hết ngày này qua ngày khác trong đời sống của các Cơ-đốc nhân. (So sánh Phi-líp 2:12-13: “Chúng ta phải làm ra...vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong chúng ta.”)

Về khía cạnh này, Lời của Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho các Cơ-đốc nhân chuẩn bị chính mình bằng các việc làm công chính\* như:

1. Tinh sạch (không vết không tì) (I Giăng 3:3 và II Phi-e-rơ 3:14)
2. Thánh khiết (Hê-bơ-rơ 12:14)
3. Hòa thuận (mối quan hệ đúng đắn với mọi người) (Hê-bơ-rơ 12:14 và II Phi-e-rơ 3:14)
4. Không thể chê trách được (trung tín trong tất cả các trọng trách của người Cơ-đốc) (II Phi-e-rơ 3:14)
5. Trông đợi (háo hức mong chờ Chúa Giê-xu) (Hê-bơ-rơ 9:28)
6. Tỉnh thức (Mác 13:37)
7. Cầu nguyện (Lu-ca 21:36).

**22.** Đấng Christ sẽ đến thành linh như kẻ trộm, nhưng Ngài sẽ chỉ cất những ai thuộc về Ngài mà thôi là “những người thuộc về Đấng Christ khi Ngài đến” (I Cô-rinh-tô 15:23).

**23.** Khi thời điểm đó đến, Cha sẽ nói với Con. Cả thiên đàng sẽ chuyển động.

**30.** (1) Chúa Giê-xu luôn luôn cảnh cáo về việc ăn uống quá độ trước khi Ngài cảnh báo về tình trạng say sưa. (2) So sánh Lu-ca 17:27-28. Những điều được đề cập ở đây tự thân nó không phải là tội lỗi. Nhưng chúng có thể dẫn con người đến chỗ phạm tội.

**BÀI HỌC MƯỜI TÁM>>****Dấu Hiệu Về Sự Tái Lâm Của Đấng Christ****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Kinh Thánh nói cho chúng ta biết về nhiều điều đặc biệt sẽ xảy ra trên thế giới trước khi Đấng Christ tái lâm. Những điều này là những dấu hiệu để cảnh báo cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ sớm tái lâm.

Trong bài học này, một số dấu hiệu quan trọng nhất được nói rõ. Chúng được chia thành hai nhóm:

A. Dấu hiệu về Tình Hình Tôn Giáo Thế Giới

B. Dấu hiệu về Tình Hình Chung Của Thế Giới

Mỗi nhóm dấu hiệu đưa ra đều có những phần Kinh Thánh tham khảo để thấy rõ. Trong bài học này, bạn hãy làm theo những yêu cầu sau:

(1) Đọc các dấu hiệu trong Nhóm A.

(2) Đọc những câu Kinh Thánh được liệt kê trong Nhóm A.

(3) Dưới mỗi dấu hiệu, hãy viết 1 dòng về phần Kinh Thánh tham khảo đề cập đến nó.

(4) Lặp lại quy trình tương tự cho nhóm B.

(5) Vào cuối mỗi dấu hiệu, bạn sẽ thấy một ô hình vuông. Khi bạn đã hoàn thành phần còn lại của bài học, hãy đọc lại các dấu hiệu một lần nữa và kiểm tra từng ô nếu bạn cảm thấy rằng những dấu hiệu cụ thể đang diễn ra trên thế giới như bạn biết ngày hôm nay.

(CHÚ THÍCH: Mỗi câu Kinh Thánh được trích dẫn chính xác cho mỗi dấu hiệu, tuy nhiên, trong Nhóm B, Ma-thi-ơ 24:7 áp dụng cho ba dấu hiệu khác nhau, hãy viết Ma-thi-ơ 24:7 sau mỗi dấu hiệu mà nó được áp dụng.)

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Lu-ca 21:28**

Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. DẤU HIỆU VỀ THẾ GIỚI TÔN GIÁO

1. Sự đầy đầy Đức Thánh Linh trên toàn thế giới

.....

2. Truyền giáo và công tác truyền giáo trên khắp thế giới

.....

3. Các Cơ-đốc nhân bị bỏ rơi, bị thù ghét, bị tra tấn, và bị giết tại nhiều quốc gia.

.....

4. Sự xuất hiện của nhiều tiên tri giả

.....

5. Sự bội đạo lớn giữa các Cơ-đốc nhân

.....

6. Nhiều Cơ-đốc nhân bị ma quỷ lừa dối và nhường chỗ cho những linh lừa dối.

.....

7. Tình yêu thương của nhiều Cơ-đốc nhân đang ngày càng nguội dần.

.....

### NHỮNG CÂU Kinh Thánh THAM KHẢO:

- Ma-thi-ơ 24:12
- I Ti-mô-thê 4:1
- Ma-thi-ơ 24:7
- Công vụ 2:17
- Ma-thi-ơ 24:11
- II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3
- Ma-thi-ơ 24:14

### B. DẤU HIỆU VỀ TÌNH HÌNH CHUNG CỦA THẾ GIỚI

8. Nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất; nhiều người chống nghịch nhau

.....

9. Sự đi lại và tri thức gia tăng

.....

10. Nhiều người nhạo báng và phủ nhận Lời của Đức Chúa Trời và lời hứa về sự tái lâm của Đấng Christ.

.....

11. Con người bị trói buộc với những thú vui vật chất và cuộc sống hằng ngày mà quên đi sự phán xét\* hầu đến của Đức Chúa Trời

.....

12. Sự suy giảm nghiêm trọng về đạo đức và lối sống công chính, cùng với sự suy giảm hình thức tôn giáo bên ngoài.

.....

13. Tình trạng vô đạo ngày càng gia tăng

.....

14. Nạn đói và dịch bệnh

.....

15. Động đất ở nhiều nơi

.....

#### **NHỮNG CÂU Kinh Thánh THAM KHẢO:**

<b>Ma-thi-ơ 24:12</b>	<b>Lu-ca 21:24</b>	<b>I Giăng 2:18</b>
<b>II Phi-e-rơ 3:2-7</b>	<b>Đa-ni-ên 12:4#</b>	<b>Ma-thi-ơ 24:7</b>
<b>Lu-ca 17:26-30</b>	<b>Thi Thiên 102:16#</b>	<b>II Ti-mô 3: 1-5</b>
<b>Lu-ca 21:2</b>		

**Câu Kinh Thánh cần ghi nhớ: Lu-ca 21:28**

**Viết ra câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....

.....

.....

.....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ - BÀI HỌC 18**

Số Câu Hỏi	Câu Trả Lời	Điểm
1	Công-vụ 2:17	1
2	Ma-thi-ơ 24:14	1
3	Ma-thi-ơ 24: 9	1
4	Ma-thi-ơ 24:11	1
5	II Tê 2: 3	1
6	I Ti-mô-thê 4: 1	1
7	Ma-thi-ơ 24:12	1
8	Ma-thi-ơ 24: 7	1
9	Đa-ni-ên 12:4	1
10	Thi Thiên 102: 16	1
11	Lu-ca 21: 24	1
12	II Phi-e-rơ 3: 2-7	1
13	Lu-ca 17: 26-30	1
14	II Ti-mô-thê 3: 1-5	1
15	Ma-thi-ơ 24:12	1
16	Ma-thi-ơ 24:7	1
17	Ma-thi-ơ 24:7	1
18	Lu-ca 21: 25	1
19	I Giăng 2: 18	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3

lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

**TỔNG 23**

12 câu trả lời đúng = 50%

16 câu trả lời đúng = 70%

18 câu trả lời đúng = 80%

**Ba Câu Hỏi Quan Trọng Cuối Cùng**

Có 19 dấu hiệu khác nhau về sự hiện đến của Đấng Christ được đề cập trong bài học này.

- 1. Bạn đã đánh dấu Đ vào bao nhiêu trong số những dấu hiệu ấy?**
- 2. Điều này có cho các bạn thấy rằng Đấng Christ sẽ sớm tái lâm không?**
- 3. Nếu vậy, bạn đã sẵn sàng chưa?**



## **GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI TÁM**

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1.** Cụm từ “mọi xác thịt” có nghĩa là toàn thể nhân loại. Nó thường được dùng với ý nghĩa này trong các sách Tiên tri (Ê-sai 40:5-6)# (Giê 25:31)# (Ê-xê 21: 4-5)#. Mọi thành phần của nhân loại sẽ cảm nhận được sự tác động của việc đầy đầy Đức Thánh Linh trong những ngày sau rốt này.

**2.** Đem phúc âm đến cho người khác và các quốc gia khác là hiệu quả chắc chắn của việc đầy đầy Đức Thánh Linh. Hãy lưu ý đến lời chú giải đặc biệt sau dấu hiệu này: “Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14).

**3.** Trong thế kỷ 20, có nhiều Cơ đốc nhân tử đạo\* hơn bất kỳ thế kỷ nào trước đây. Chẳng hạn như, tại nhiều quốc gia việc bách hại các Cơ-đốc nhân được xem như một chính sách của nhà nước.

**4-6.** Ba dấu hiệu này đều cho thấy sự gia tăng trong sự áp chế của Satan và sự lừa dối của chúng nhằm mục đích lôi kéo Cơ-đốc nhân ra khỏi sự trung thành của họ đối với Đấng Christ. Kinh Thánh chỉ ra rằng vào lúc cuối cùng sẽ chỉ có hai nhóm Cơ-đốc nhân chủ yếu. Một nhóm được miêu tả là “nàng dâu”, còn nhóm kia là “kỵ nữ”. Cô dâu chung thủy với chú rể (Đấng Christ). Kỵ nữ không chung thủy với Đấng Christ. (Xem Khải-huyền 17-18.)

**7.** Dấu hiệu này phù hợp với hình ảnh của Hội Thánh Lao-đi-xê. Tội lỗi nghiêm trọng của những Cơ-đốc nhân này được gọi là “hâm hâm”; Họ không nóng cũng không lạnh (Khải 3:14-22). Sự giảm sút trong tình yêu thương giữa các Cơ-đốc nhân chủ yếu do một hoặc nhiều nguyên nhân sau đây: (1) Cơ-đốc nhân đang bị bách hại tột độ; (2) Cơ-đốc nhân bị ma quỷ lừa dối; (3) Cơ đốc nhân sống chủ yếu vì tiền bạc và sự thoải mái về vật chất.

**8.** Thế kỷ vừa qua được xem là có nhiều cuộc chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh thế giới thứ 2.

**9.** Hãy chú ý hai yếu tố này được kết hợp logic như thế nào. Sự gia tăng về tri thức (khoa học) làm tăng khả năng đi lại (du lịch). Tương tự như vậy, sự gia tăng việc đi lại làm gia tăng tri thức.

**10.** Cuối cùng những sự chống đối kịch liệt được lặp đi lặp lại đối với Kinh Thánh. Thật trùng hợp vì chính những sự chống đối Kinh Thánh như vậy lại xác nhận độ chính xác của Kinh Thánh kể từ khi Kinh Thánh tiên đoán về chúng một cách rõ ràng.

**11-15, 18.** Những dấu hiệu này được báo chí của thế giới hiện đại xác nhận là có thật. (So sánh Lu 17:26 với Sáng 6: 5, 12-13). Ba đặc điểm của tội lỗi trong thời của Nô-ê là: (1) những ý nghĩ và ham muốn xấu xa; (2) quan hệ tình dục bừa bãi và trái đạo đức; (3) cư xử bạo lực.

**16.** Đói kém và bệnh dịch về tự nhiên có khuynh hướng đi đôi với nhau, và cả hai đều do chiến tranh gây ra.

**17.** Các báo cáo trong thế kỷ vừa qua cho thấy số lượng trận động đất tăng mạnh.

**BÀI HỌC MƯỜI CHÍN>>**

## **Vương Quốc Của Đấng Christ Được Thiết Lập Trên Đất**

### **PHẦN GIỚI THIỆU:**

Vương quốc của Đấng Christ trên đất sẽ được mở ra bởi sự phán xét\* của Đức Chúa Trời đối với những ai khước từ lòng thương xót của Ngài và chống lại các mục đích của Đức Chúa Trời trong thời kỳ trước. Mặt khác, tất cả những tín hữu được phục hồi lại hoặc được biến đổi cách siêu nhiên khi Ngài đến và sẽ được phân bổ ở vị trí có thẩm quyền trong vương quốc của Ngài. Thành Giê-ru-sa-lem được xem là thủ đô của Ngài, Chúa Giê-xu sẽ cai trị trên tất cả các dân tộc trong một ngàn năm, Ngài mang đến công lý, bình an, thịnh vượng, và tri thức về Đức Chúa Trời đến cho toàn thể trái đất. Cuối cùng, Ngài sẽ dâng chính mình Ngài và Vương Quốc của Ngài để thuận phục Đức Chúa Cha.

### **Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: II Ti-mô-thê 2:11-12**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### A. SỰ PHÁN XÉT\* TRONG VƯƠNG QUỐC CỦA Đấng CHRIST

1. Sự hiện đến của Chúa Giê-xu từ trời được mô tả trong II Tê-sa 1:6-10.

(1) Ngài xử lý kẻ ác và kẻ không vâng phục như thế nào? (Câu 8)

.....

(2) Hình phạt dành cho họ là gì? (Câu 9)

.....

2. Điều gì sẽ xảy đến cho Con Thú (Antichrist) và Tiên Tri Giả? (Khải 19:20)

.....

3. Chúa Giê-xu cai trị các dân trên đất như thế nào? (Khải 19:11-15)  
(Thi 2:7-9)#

.....

4. Khi Chúa Giê-xu đặt ngôi Ngài trên đất, những ai sẽ bị triệu tập trước mặt Ngài để bị phán xét\*? (Ma-thi-ơ 25:31-32) (Giô-ên 3:1-2)

.....

5. Những quốc gia này sẽ bị phán xét bởi cách họ đối xử với một nhóm người. Chúa Giê-xu mô tả nhóm người này như thế nào?

(Ma-thi-ơ 25:40).....

(Giô-ên 3:2)# .....

6. Phần thưởng gấp đôi dành cho những dân tộc làm theo những gì Chúa Giê-xu đòi hỏi đó là gì?

(1) (Ma-thi-ơ 25:34) .....

(2) (Ma-thi-ơ 25:46) .....

7. Sự trừng phạt dành cho những dân tộc không làm theo những gì Chúa Giê-xu bảo đó là gì? (Ma-thi-ơ 25:41, 46)

.....

### B. ĐỊA VỊ CỦA NHỮNG TÍN HỮU ĐƯỢC PHỤC SINH\*

8. Nếu chúng ta chịu đau khổ vì có Chúa Giê-xu, chúng ta có thể trông mong hai phần thưởng nào?

(1) (Rô-ma 8:17) .....

(2) (II Ti 2:12) .....

9. Vị trí nào mà Chúa Giê-xu đã hứa cho các môn đồ - những người đã liên tục trung tín với Ngài? (Ma-thi-ơ 19:27-28)

.....

10. Đức Chúa Giê-xu ban thẩm quyền cho loại tín hữu nào để cai trị các nước với Ngài? (Khải huyền 2:26-27)

.....

11. Phần thưởng gấp đôi cho những tín hữu bị chặt đầu bởi Antychrist để làm chứng cho Chúa Giê-xu đó là gì? (Khải huyền 20:4-5)

(1) .....

(2) .....

12. Đức Chúa Giê-xu kể ẩn dụ về những đầy tớ quản lý trung tín của cải của chủ giao phó (Xem Lu-ca 19:12-27)

(1) Phần thưởng của người đầy tớ đã làm lợi cho chủ mình thêm 10 nén bạc đó là gì? (Lu-ca 19:16-17)

.....

(2) Phần thưởng của người đầy tớ đã làm lợi cho chủ mình thêm 5 nén bạc đó là gì? (Lu 19: 18-19)

.....

13. Nêu tên hai phạm vi mà các tín hữu được phục sinh\* sẽ cai trị như những thẩm phán vào thời đại sau.

(1) (I Cô 6:2) .....

(2) (II Cô 6:3) .....

**C. LỜI TIÊN ĐOÁN TRƯỚC VỀ VƯƠNG QUỐC CỦA Đấng MÊ-SI**

14. Đấng Christ cai trị bằng loại vương quyền nào? (Thi 45:6; Hê 1:8)#

.....

15. Tại sao Đức Chúa Trời xúc dầu cho Chúa Giê-xu trở hơn hết mọi người khác? (Thi 45:7; Hê 1:9)#

.....

16. Nơi nào Chúa chọn để cư ngụ mãi mãi? (Thi 132:13-14)#

.....

17. Nơi mà Chúa sẽ trị vì như một vị vua được đặt tên là gì? (Ê-sai 24:23)#

(1) (Thi 48:1-2)# .....

(2) (Ma-thi-ơ 5:34-35) .....

18. Trong những ngày sau rốt, ngọn núi nào sẽ được lập vững trên những ngọn núi xung quanh? (Ê-sai 2:2) #(Mi-chê 4:1)#

.....

19. Ai sẽ đổ về ngọn núi này? (Ê-sai 2:2) (Mi-chê 4:1)

.....

20. Đức Chúa Trời sẽ dạy những nước này về điều gì? (Ê-sai 2:3) (Mi-chê 4:2)

.....

21. Hai điều gì sẽ ra từ Si-ôn và Giê-ru-sa-lem? (Ê-sai 2:3; Mi-chê 4:2)

(1) ..... (2) .....

22. Khi Đấng Mê-si đoán xét các dân, thì hai điều mà họ sẽ không làm nữa đó là điều gì? (Ê-sai 2:4; Mi-chê 4:3)

(1) .....

(2) .....

23. Mỗi năm có ngày lễ đặc biệt nào mà các dân sẽ đi lên Giê-ru-sa-lem? (Xa-cha-ri 14:16)#

.....

24. Thi Thiên 72# tiên báo về những nét đặc trưng khác nhau trong sự cai trị của Con của Vua Đa-vít, Đấng Mê-si. Chẳng hạn như:

(1) Ngài sẽ trị vì những người nghèo như thế nào? (Câu 2, 4)

(2) Đấng Mê-si sẽ giải cứu\* ba loại người nào? (Câu 12)

(a) .....

(b) .....

(c) .....

(3) Hạng người nào sẽ được hưng thịnh trong thời trị vì của Đấng Mê-si?

(Câu 7)

.....

(4) Họ sẽ dư dật điều gì? (Câu 7).....

(5) Mọi nước sẽ làm hai điều gì cho Đấng Mê-si?

(a) (câu 11) .....

(b) (câu 17) .....

25. Ba kết quả lâu dài trong sự cai trị công chính\* của Đấng Mê-si đó là gì? (Ê-sai 32:17)#

(1) .....

(2). .....

(3) .....

26. Giai đoạn trị vì này của Đấng Christ kéo dài trong bao lâu? (Khải huyền 20:4, 5).

.....

27. Đấng Christ sẽ làm gì vào cuối giai đoạn trị vì này? (I Côr 15:24, 28)

.....

28. Mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời trong tất cả những điều này là gì? (I Côr 15:28)

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: II Ti-mô-thê 2:11-12**

**Viết ra những câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**ĐỪNG LẶT QUA TRANG KHÁC CHO ĐẾN KHI BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI TRONG BÀI HỌC NÀY.**

**CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG VÀ ĐIỂM SỐ - BÀI HỌC 19**

<b>Số Câu Hỏi</b>	<b>Câu Trả Lời</b>	<b>Điểm</b>
1	(1) Ngài sẽ trừng phạt chúng (2) Họ sẽ chịu hình phạt hủy diệt đời đời, phân cách khỏi sự hiện diện của Chúa và vinh quang của quyền năng Ngài	1 2
2	Chúng sẽ bị ném vào hồ lửa bằng lưu huỳnh đang bùng cháy	1
3	Ngài sẽ cai trị họ bằng một cây gậy sắt	1
4	Muôn dân	1
5	(1) Các anh em của Ta (2) Dân của Ta, Y-sơ-ra-ên là sản nghiệp Ta	1 2
6	(1) Họ sẽ được thừa hưởng vương quốc của Đấng Christ (2) Họ sẽ nhận được sự sống đời đời	1 1
7	(1) Họ sẽ được thừa hưởng vương quốc của Đấng Christ (2) Họ sẽ nhận được sự sống đời đời	2
8	(1) Chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài (2) Chúng ta sẽ cùng cai trị với Ngài	1 1
9	Họ sẽ ngồi trên mười hai ngai, để xét đoán mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên	2
10	Người nào thắng và giữ các công việc của Ngài cho đến cuối cùng	2
11	(1) Được trị vì với Đấng Cơ Đốc một nghìn năm (2) Có phần trong sự sống lại thứ nhất	1 1
12	(1) Được cai quản 10 thành (2) Được cai quản 5 thành	1 1
13	(1) Thế gian (2) Thiên sứ	1 1
14	Vương quyền công chính	1
15	Vì Ngài yêu sự công chính và ghét điều gian ác (trái luật pháp)	2
16	Si-ôn	1
17	(1) Núi Si-ôn (2) Giê-ru-sa-lem	1 1



18	Núi của nhà Đức Giê-hô-va	1
19	Mọi dân mọi nước	1
20	Đường lối của Ngài	1
21	(1) Luật pháp (2) Lời của Đức Giê-hô-va	1 1
22	(1) Nước này chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác (2) Không tập sự chiến tranh nữa	1 1
23	Lễ lều tạm	1
24	(1) Trị vì cách công bình, ngay thẳng (2) (a) Người thiếu thốn (b) Người khốn cùng (c) Người không có ai giúp đỡ (3) Người công bình (4) Sự bình an (5) (a) Phục sự Ngài (b) Xưng Ngài là có phước	1 1 1 1 1 1 1
25	(1) Bình an (2) Yên lặng (3) An ổn	1 1 1
26	Một nghìn năm	
27	Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha và Ngài qui phục Chúa Cha	2
28	Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người	1

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

8

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 62

31 câu trả lời đúng = 50%

43 câu trả lời đúng = 70%

50 câu trả lời đúng = 80%

**GIẢI THÍCH CÁC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG – BÀI HỌC MƯỜI CHÍN**

(Các con số bên lề trái tương ứng với con số của các câu trả lời đúng ở trang trước đó).

**1.** II Tê-sa 1:6-10 miêu tả vinh quang và quyền năng trong sự hiện đến của Đấng Christ. Tất cả các kẻ thù của Ngài sẽ bị trục xuất vĩnh viễn\*, nhưng vinh quang của Ngài sẽ được chứng kiến bởi các thiên sứ đi cùng Ngài và những tín hữu được cất lên để gặp Ngài. (So sánh I Tê-sa 4:16-17.)

**2.** Khải-huyền 13 cho thấy rằng, khi thời đại này đến gần, sự gian ác của con người sẽ trở nên đỉnh điểm, khiến họ trở nên gian ác cực độ, và kẻ cầm đầu sự gian ác là “con thú” (Khải huyền 13:11). Kẻ ấy còn được gọi là “kẻ phạm tội (kẻ vô luật pháp)” (II Tê-sa 2:3), “con của sự hư mất” (câu 3), và “kẻ chống Chúa - Antichrist” (I Giăng 2:18). Kẻ đó sẽ được hậu thuẫn bởi một nhà lãnh đạo tôn giáo gian ác gọi là “tiên tri giả” (Khải huyền 16:13). Chúng sẽ cùng nhau tìm cách tiêu diệt tất cả những người đi theo Chúa Giê-xu. (So sánh Đa-ni-ên 8:23-25.)#

**3.** Khải huyền 19:11-15 mô tả sự hiện đến của Chúa Giê-xu như là Vua và Thẩm Phán, có quyền năng tối cao và thẩm quyền để xét xử tất cả sự gian ác.

**4-7.** Việc phán xét\* các dân ở đây sẽ quyết định dân nào được nhận vào vương quốc của Chúa và dân nào bị loại bỏ khỏi vương quốc của Ngài. Việc phán xét họ căn cứ vào cách họ đối xử với anh em của Chúa Giê-xu, dân Do Thái. Chúa Giê-xu xem bất cứ hành động nào đối với người Do Thái - dù tốt hay xấu - như là đối với chính Ngài.

**8-13.** Khi Chúa Giê-xu trở lại và thiết lập vương quốc của Ngài, tất cả những tín hữu phục vụ Ngài cách trung tín trong đời sống này sẽ được cất nhắc lên các địa vị cao trọng và thẩm quyền. Họ sẽ được cai trị cùng với Chúa Giê-xu trên toàn vũ trụ. (So sánh Khải huyền 3:21) Mức độ cao trọng và thẩm quyền được ban cho các tín hữu sẽ tương ứng với sự trung tín của họ trong việc phục vụ Chúa Giê-xu trong thời đại này.

**14-15.** Điểm đặc biệt trong phẩm hạnh của Đấng Christ sẽ được phản ánh trong vương quốc của Ngài đó là: sự công chính\*. Không có sự công chính\* thì không bao giờ có thể có sự bình an thật hay sự bình an đời đời. (So sánh Rô-ma 14:17)

**16-17.** Vương quốc của Chúa sẽ đặt thủ đô trên đất tại Giê-ru-sa-lem, hoặc Si-ôn. Đây là một lý do quan trọng để cầu nguyện cho hòa bình của Giê-ru-sa-lem. (Xem Thi Thiên 122:6)# Phần còn lại của trái đất sẽ không

bao giờ biết được sự bình an thật sự cho đến khi Giê-ru-sa-lem được thiết lập trong hòa bình.

**18.** Hiện tại núi Si-ôn thấp hơn các ngọn núi xung quanh nó, nhưng khi Chúa đến, sẽ có sự biến đổi địa chất khủng khiếp, nâng núi Si-ôn lên trên những ngọn núi xung quanh. (So sánh Xa-cha-ri 14:3-11)#

**19-23.** Giê-ru-sa-lem sau này sẽ là trung tâm dạy dỗ theo đường lối của Đức Chúa Trời. Điều này sẽ mang lại sự giải trừ quân bị trên toàn thế giới và bình an đời đời.

**24-25.** Sau đây là những đặc điểm chính trong sự cai trị của Đấng Christ: sự công chính\*; công bằng (đặc biệt đối với những người thiệt thòi); sự bình an; sự thịnh vượng; Sự hiểu biết phổ quát về Đấng Christ là Đấng cai trị được thiết lập bởi Đức Chúa Trời. Việc thiết lập vương quốc của Ngài là giải pháp thực tế duy nhất cho các nan đề bệnh tật, đói kém, bất công và chiến tranh.

**26.** Khoảng thời gian chính xác nói về sự cai trị của Đấng Christ được nói đến sáu lần trong sách Khải huyền đoạn 20 – trong các câu 2, 3, 4, 5, 6 và 7.

**27-28.** Sự giải cứu của vương quốc của Đức Chúa Cha làm ứng nghiệm nguyên tắc được nêu ra trong Rô-ma 11:36. Tất cả mọi thứ đều có nguồn gốc từ Đức Chúa Cha, và mọi thứ đều được tìm thấy cách hoàn hảo trong Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Cha liên hệ đến vạn vật thông qua Con Ngài, Đấng Mê-si.

## Đánh Giá Tiến Độ Cuối Cùng

Đức tin\* của bạn và sự kiên nhẫn của bạn sẽ được ban thưởng! Bây giờ bạn đã hoàn thành tất cả mười chín bài học. Chỉ còn một việc duy nhất là bài tập ứng dụng cá nhân.

Đã đến lúc tạm dừng và để xem lại bạn đã học được những gì.

Bạn đã thấy cách mà Lời của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh làm việc cùng nhau, nó có thể trang bị cho bạn tất cả những gì bạn cần cho một đời sống kết quả và đắc thắng trong sự giúp đỡ của Ngài.

Trong bài 4, bạn đã học được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc báp-têm bằng nước. Sau đó, trong các bài học 10 và 11, bạn đã học được về trách nhiệm của mình để đứng đúng vị trí của bạn trong dòng chảy xuyên suốt và đáng kính của những chứng nhân của Đức Chúa Trời qua nhiều thế kỷ; Và bạn cũng học về sự cung ứng dư dật mà Đức Chúa Trời ban cho nhu cầu vật chất của bạn.

Bạn đã thấy sự cứu chuộc của Đấng Mê-si đem đến giải pháp tuyệt diệu cho hai vấn đề căn bản của nhân loại: tội lỗi và bệnh tật. Bạn đã học được cách áp dụng giải pháp này trong đời sống của bạn và trong đời sống của người khác.

Bạn đã truy ra được kế hoạch chính yếu của lịch sử từ sự khởi đầu khiêm tốn của Áp-ra-ham qua các tiên tri và những lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên đến sự biểu lộ của những lời hứa về Đấng Mê-si - Đấng Cứu Chuộc.

Cuối cùng, bạn đã có một bản tóm tắt ngắn gọn nhưng thú vị về sự kiện thời đại này sẽ đến hồi kết: sự trở lại cách cá nhân của Chúa Giê-xu trong quyền năng và vinh quang để thiết lập vương quốc của Ngài trên đất.

Khi trải qua những bài học này, bạn đã tự tìm kiếm cho mình trong Kinh Thánh những câu trả lời cho hơn 650 câu hỏi cụ thể. Bạn cũng đã cam kết học thuộc 27 câu gốc quan trọng trong Kinh Thánh.

Bây giờ thách thức của bài học 20 đang chờ đợi bạn. Nhưng trước khi tiếp tục bước qua bài học đó, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ cẩn thận xem hết phần đánh giá cuối cùng ở trang tiếp theo.

## Đánh Giá Cuối Cùng

Trước khi học tiếp bài học 20, điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng bạn đã hoàn toàn nắm vững tất cả các chi tiết có trong các bài học từ 17 đến 19. Điều này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho ứng dụng cá nhân cuối cùng.

Phương pháp tiếp theo trong sự ôn tập cuối cùng cũng giống như trong ba phương pháp đầu tiên.

**Trước tiên,** Hãy đọc cẩn thận tất cả các câu hỏi trong năm bài học trước, cùng với các câu trả lời đúng. Hãy kiểm tra xem bạn có biết và hiểu lý do cho mỗi câu trả lời đúng hay không.

**Thứ hai,** Hãy ôn lại mỗi câu gốc trong Kinh Thánh từ năm bài học mà bạn đã học thuộc.

**Thứ ba,** Hãy đọc cẩn thận những câu hỏi sau đây và xem cách bạn trả lời chúng như thế nào. Mỗi câu hỏi ít nhiều đều có liên quan đến tài liệu mà bạn đang nghiên cứu.

1. Những điều chủ yếu nào mà bạn nên làm để chuẩn bị chính mình cho sự trở lại của Đấng Christ?
2. Liệt kê mười dấu hiệu trên thế giới cho thấy Đấng Christ sẽ mau tái lâm.
3. “Áo bằng vải gai mịn, sáng chói và tinh khiết” của cô dâu là gì? Bạn đã sẵn sàng mặc chiếc áo đó chưa?
4. Bạn sẽ được biến đổi như thế nào vào thời điểm của sự sống lại?

**Cuối cùng,** hãy viết ra một tờ giấy riêng để trả lời các câu hỏi trên.

\* \* \* \* \*

Không tính điểm cho đánh giá cuối cùng này. Mục đích của nó là giúp bạn củng cố tất cả những gì bạn đã khám phá. Khi bạn hài lòng với điều mình đã đạt được, hãy chuyển trang sang bài học 20: Ứng Dụng Cá Nhân.

**BÀI HỌC HAI MƯƠI>>****Ôn Tập Và Ứng Dụng Cá Nhân****PHẦN GIỚI THIỆU:**

Mục đích của bài học cuối cùng này là để giúp bạn xác định một cách rõ ràng về nhiều lẽ thật quan trọng mà bạn đã học được.

Ôn tập là một phần quan trọng của tất cả những học hỏi có hiệu quả. Bằng cách thực hiện từng bước qua bài học cuối cùng này, bạn sẽ thêm vào rất nhiều điều ích lợi và phước hạnh mà bạn đã nhận được từ khóa học này. Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận ra mình đã nhận lãnh được bao nhiêu từ khóa học này. Đừng quên ôn tập những câu gốc nữa nhé!

**Câu Kinh Thánh Cần Ghi Nhớ: Gia-cơ 1:25**

☐ Đánh dấu vào ô này nếu bạn đã học thuộc lòng câu gốc.

(Thường xuyên ôn lại những câu Kinh Thánh trong những bài trước)

**Trước tiên**, hãy đọc qua tất cả các câu hỏi trong 19 bài học vừa rồi, cùng với các câu trả lời đúng. Hãy chắc chắn rằng bạn biết và hiểu những câu trả lời đúng cho từng câu hỏi.

**Thứ hai**, hãy ôn tập tất cả các câu Kinh Thánh mà bạn đã học thuộc lòng.

**Thứ ba**, hãy viết câu trả lời cho phần A và B dưới đây.

## Phần Câu Hỏi Bài Học

### PHẦN A:

Trong khoảng trống dưới đây, hãy viết bốn lễ thật quan trọng từ Kinh Thánh mà bạn đã học được từ khóa học này. Trong mỗi lễ thật đó, hãy kèm theo các câu Kinh Thánh hỗ trợ.

#### Lễ thật đầu tiên

.....

.....

.....

.....

.....

#### Phần Kinh Thánh hỗ trợ

.....

.....

#### Lễ thật thứ hai

.....

.....

.....

.....

.....

#### Phần Kinh Thánh hỗ trợ

.....

.....

#### Lễ thật thứ ba

.....

.....

.....

.....



**Phần Kinh Thánh hỗ trợ**

.....  
.....

**Lễ thật thú tư**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Phần Kinh Thánh hỗ trợ**

.....  
.....

**PHẦN B:**

Trong khoảng trống dưới đây, hãy mô tả một cách ngắn gọn vài sự thay đổi quan trọng đã diễn ra trong đời sống của chính bạn vì tác động của những bài học Kinh Thánh này.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**LƯU Ý:** Không có điểm cho các Phần A và phần B ở trên.

**Câu Kinh Thánh cuối cùng cần học thuộc: Gia-cơ 1:25**

**Viết ra câu Kinh Thánh bạn đã học thuộc lòng.**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Kiểm tra lại thẻ ghi nhớ câu gốc.

4

Nếu bạn viết đúng chính xác câu Kinh Thánh học thuộc lòng, thì bạn được 4 điểm cho mỗi câu.

(trừ 1 điểm cho mỗi lỗi sai trong một câu. Nếu có hơn 3 lỗi sai, không chấm điểm cho câu đó.)

---

TỔNG 4

## Tính Điểm Cho Khóa Học

Viết điểm số của mỗi bài học của bạn vào khoảng trống cho sẵn ở cột bên tay phải. Tự cộng tổng số điểm của bạn và so sánh nó với các tiêu chuẩn đặt ra để biết bạn thuộc loại nào: Đạt, Giỏi hoặc Xuất Sắc.

Bài học 1 \_\_\_\_\_ 49

Bài học 2 \_\_\_\_\_ 54

Bài học 3 \_\_\_\_\_ 38

Bài học 4 \_\_\_\_\_ 36

Bài học 5 \_\_\_\_\_ 38

Bài học 6 \_\_\_\_\_ 59

Bài học 7 \_\_\_\_\_ 49

Bài học 8 \_\_\_\_\_ 40

Bài học 9 \_\_\_\_\_ 44

Bài học 10 \_\_\_\_\_ 44

Bài học 11 \_\_\_\_\_ 47

Bài học 12 \_\_\_\_\_ 54

Bài học 13 \_\_\_\_\_ 48

Bài học 14 \_\_\_\_\_ 51

Bài học 15 \_\_\_\_\_ 61

Bài học 16 \_\_\_\_\_ 33

Bài học 17 \_\_\_\_\_ 43

Bài học 18 \_\_\_\_\_ 23

Bài học 19 \_\_\_\_\_ 62

Bài học 20 \_\_\_\_\_ 4

**TỔNG ĐIỂM** \_\_\_\_ **877**

**ĐẠT** = 50% và trên (439 điểm)

**GIỎI** = 70% và trên (614 điểm)

**XUẤT SẮC** = 80% và trên (702 điểm)

**Chúc Mừng Bạn Đã Hoàn Thành Khóa Học!**

Bây giờ bạn sẽ muốn khám phá những lẽ thật của Kinh Thánh qua những bài học có hệ thống hơn nữa.

Sau trang tham khảo các câu Kinh Thánh Cựu Ước, bạn sẽ tìm thấy một danh sách tài liệu giảng dạy Kinh Thánh rất hữu ích, điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kế hoạch và sự cung ứng của Đức Chúa Trời cho bạn trong cương vị là một Cơ-đốc nhân.

## **Bảng Chú Giải Thuật Ngữ**

**Adamic** xuất phát từ A-đam, người nam được tạo dựng đầu tiên

**Sự thăng thiên** đặc biệt là sự kiện Chúa Giê-xu cất lên trời.

**Lộng ngôn** lời phỉ báng, những lời nói bừa bãi không kể gì phải trái, hay dở

**Xưng nhận**, xưng tội, sự xưng tội nói ra tội lỗi cách công khai

**Giải cứu**, sự giải cứu khiến cho tự do khỏi những đau khổ và thảm họa

**Đời đời**, vĩnh cửu, vĩnh viễn: thời gian kéo dài mãi mãi

**Đức tin** một sự tin quyết, tín ngưỡng hoặc sự đảm bảo

**Dân ngoại**, nước ngoại bang, đặc biệt là những người không phải là người Do Thái

**Tôn vinh** diễn tả diện mạo cao quý của Đức Chúa Trời,

**Tôn thánh** dùng để mô tả cái gì đó là thánh

**Bất diệt** là tình trạng sống mãi mãi, không phải chịu qua cái chết

**Không hư nát**, không suy tàn không thể bị hủy hoại hoặc không thể bị hư hỏng

**Sự phán xét** đưa ra quyết định, xác định tội lỗi của một người

**Sự xưng công chính** tự do khỏi sự buộc tội hoặc cáo buộc, tuyên bố công chính

**Tử đạo** những người chết vì đức tin của họ

**Suy ngẫm**, sự suy ngẫm suy nghĩ thường xuyên hoặc suy nghĩ sâu sắc về một điều gì đó

**Áp chế** đối xử tàn ác với người khác để họ không có quyền tự do hay phúc lợi như những người khác

**Lời tiên tri**, tiên đoán, nói trước, đưa ra một lời trực tiếp,

**Nói tiên tri** đến từ Chúa, thường là nói về tương lai

**Sự bồi thường** một điều gì đó được nhận như là một sự bồi thường hoặc sự đền ơn, để bồi thường

**Sự cứu chuộc** được giải phóng bởi vì ai đó đã trả một khoản tiền chuộc, được giải thoát khỏi tội lỗi và hình phạt của tội lỗi.

**Sự tha thứ** (tội lỗi) hủy bỏ tất cả các phán xét hay nghĩa vụ

**Ăn năn, sự ăn năn**; một sự xoay hướng, một sự thay đổi tâm trí và tấm lòng kèm theo sự thay đổi cách cư xử.

**Sự phục sinh**, một đời sống được phục hồi; sống lại từ kẻ chết.

**Công chính**, công bình: đặc tánh của việc được xem là ngay thẳng vì ân điển của Đức Chúa Trời

**Sự cứu rỗi**, giải thoát, sự giải cứu; Trong Kinh Thánh nó bao gồm sự tha thứ, sự chữa lành, sự thịnh vượng, sự giải phóng, an ninh, sự cứu giúp, sự phóng thích, và sự phục hồi

**Thánh hóa**, sự thánh hóa biệt riêng ra, công hiến, hiến dâng, làm nên hoặc trở nên thánh

**Lời chứng**: chứng cứ, bằng chứng, hoặc người nào đó có thể nói từ kinh nghiệm cá nhân của họ để hỗ trợ cho những gì họ tin là đúng

**Sự quá phạm**, người phạm tội: phá vỡ luật của lương tâm và quy tắc của hành vi đạo đức (cách hành xử, cách cư xử)

**Phong trào Si-ôn** là một phong trào tập trung vào việc hỗ trợ phúc lợi của người Y-sơ-ra-ên.

## **Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 1**

### **» » Thi-thiên 119: 89**

Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời:

### **» » Thi-thiên 119: 160**

Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật,  
Các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời.

**» » Gióp 23:12**

*Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài,  
Vấn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi.*

.....

**» » Giê-rê-mi 15:16**

*Tôi vừa nghe những lời Ngài, thì đã ăn lấy rồi;  
Lời Ngài là sự vui mừng hơn hờ của lòng tôi vậy.  
Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh Ngài!*

.....

**» » Thi-thiên 119: 9**

*Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch?  
Phải cẩn thận theo lời Chúa.*

.....

**» » Thi-thiên 119: 11**

*Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.*

.....

**» » Thi-thiên 119: 105**

*Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.*

.....

**» » Thi-thiên 119: 130**

*Sự bày giải lời Chúa, soi sáng cho,  
Ban sự thông hiểu cho người thật thà.*

.....

**» » Châm ngôn 4: 20-22**

**20** *Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta,  
Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.*  
**21** *Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con,  
Hãy giữ lấy nơi lòng con.*  
**22** *Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó,  
Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.*

.....

**» » Thi Thiên 107: 20**

*Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyết.*

.....

**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 2**

**» » Giê-rê-mi 17: 9**

*Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?*

.....

» » **Giê-rê-mi 17:10**

*Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.*

.....  
**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 3**» » **Châm ngôn 27: 1**

*Chớ khoe khoang về ngày mai;  
Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì.*

.....  
» » **Châm ngôn 28:13**

*Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;  
Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.*

.....  
» » **Ê-sai 55:7**

*Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng;  
Hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho,  
Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta, vì Ngài tha thứ dồi dào.*

.....  
**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 4**» » **Xuất Ê-díp-tô 14: 21-22**

**21** *Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đưa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ.*

**22** *Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả.*

.....  
» » **Sáng-thế-ký 6: 17-18**

**17** *Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt diệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết.*

**18** *Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu.*

.....  
**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 6**» » **Châm ngôn 2: 1-5**

**1** *Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta,  
Dành giữ mạng lịnh ta nơi lòng con,*

**2** *Để lắng tai nghe sự khôn ngoan,  
Và chuyên lòng con về sự thông sáng;*

**3** *Phải, nếu con kêu cầu sự phân biện,  
Và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng,*

**4** *Nếu con tìm nó như tiền bạc,*



Và kiếm nó như bửu vật ẩn bí,  
5 Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va,  
Và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời.

.....

**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 7**

**» » Châm ngôn 15: 8**

*Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va;  
Song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài.*

.....

**» » Thi thiên 100: 4**

*Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài,  
Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài,  
Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.*

.....

**» » Thi-thiên 66:18**

*Nếu lòng tôi có chú về tội ác,  
Ắt Chúa chẳng nghe tôi.*

.....

**» » Thi-thiên 5: 3**

*Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi;  
Buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài, và trông đợi.*

.....

**» » Thi Thiên 55:17**

*Buổi chiều, buổi sáng, và ban trưa, tôi sẽ than thở rên siết;  
Ngài ắt sẽ nghe tiếng tôi.*

.....

**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 8**

**» » Sáng-thế-ký 3: 1**

*Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyết hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?*

.....

**» » Sáng-thế-ký 3:14**

*Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rửa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.*

.....

**» » Gióp 2: 7**

*Sa-tan bèn lui ra khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, hành hại Gióp một bệnh ung độc, từ bàn chân cho đến chót đầu.*

**» » Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26**

*Ngài phán rằng: Nếu người chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho người một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho người.*

**» » Xuất Ê-díp-tô Ký 23:25**

*Người hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời người; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của người, và tiêu trừ các bệnh hoạn giữa vòng người.*

**» » Phục-truyền 7:15**

*Đức Giê-hô-va sẽ khiến các tật bệnh lìa xa người; và những bệnh lây của xứ Ê-díp-tô kia, mà người đã biết, thì Ngài sẽ chẳng giáng cho người đâu, nhưng giáng cho những kẻ nào ghét người.*

**» » Thi Thiên 103: 3**

*Ấy là Ngài tha thứ các tội ác người,  
Chữa lành mọi bệnh tật người,*

**» » Ma-la-chi 3: 6**

*Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta không hề thay đổi; bởi có đó, các người là con trai Gia-cóp, chẳng bị diệt vong.*

**» » Phục-truyền 28:15**

*Nhưng nếu người không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho người ngày nay, thì nầy là mọi sự rửa sả sẽ giáng xuống trên mình người và theo kịp người:*

**» » Phục-truyền 28: 21-22**

**21** *Đức Giê-hô-va sẽ khiến ôn dịch đeo đuổi người cho đến chừng nào nó diệt người mất khỏi đất mà người sẽ vào nhận lấy.*

**22** *Đức Giê-hô-va sẽ lấy bệnh lao, bệnh nóng lạnh, bệnh phù, sự nắng cháy, sự hạn hán, binh đao, và sâu lúa mà hành hại người, khiến cho các nỗi đó đuổi theo người cho đến khi người bị chết mất.*

**» » Phục-truyền 28: 27-28**

**27** *Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho người ghẻ chốc của xứ Ê-díp-tô, trĩ lậu, ghẻ ngứa, và lác, mà người không thể chữa lành;*

28 Lại giáng cho người sự sùng sốt, sự đui mù, và sự lẳng trí;

» » **Phục-truyền 28:35**

Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho người một thứ ung độc tại trên đầu gối và chân, không thể chữa lành được, tự bàn chân chí chót đầu.

» » **Phục-truyền 28: 59-61**

59 thì Đức Giê-hô-va sẽ giáng cho người và dòng giống người những tai vạ lạ thường, lớn lao và lâu bền, những chứng độc bệnh hung.

60 Ngài sẽ khiến giáng trên người các bệnh hoạn của xứ Ê-díp-tô mà người đã run sợ đó, và nó sẽ đeo dính theo người.

61 Và lại, các thứ chứng bệnh và tai vạ không có chép trong sách luật pháp này, thì Đức Giê-hô-va cũng sẽ khiến giáng trên người, cho đến chừng nào người bị tiêu diệt đi.

» » **Phục-truyền 30:19**

Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các người rằng ta đã đặt trước mặt người sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho người và dòng dõi người được sống.

» » **Ê-sai 53: 4-5**

4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh.

» » **Xuất 15:26**

Ngài phán rằng: Nếu người chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lẳng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho người một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho người.

» » **Thi Thiên 103: 3**

Ấy là Ngài tha thứ các tội ác người,  
Chữa lành mọi bệnh tật người,

» » **Ê-sai 53:4-5**

4 Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

5 Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh.

.....  
**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 9**

**» » Thi Thiên 107: 20**

*Ngài ra lệnh chữa họ lành,*

*Rút họ khỏi cái huyết.*

.....  
**» » Châm ngôn 4: 20-22**

*20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta,*

*Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.*

*21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con,*

*Hãy giữ lấy nơi lòng con.*

*22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm được nó,*

*Và sự khỏe mạnh cho toàn thân thể của họ.*

.....  
**» » Thi Thiên 33: 6**

*Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va,*

*Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.*

.....  
**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 10**

**» » Châm ngôn 14:25**

*Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta;*

*Song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt.*

.....  
**» » Châm ngôn 11:30**

*Kết quả của người công bình giống như cây sự sống;*

*Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta.*

.....  
**» » I Cô-rinh-tô 16: 8-9**

*8 Nhưng tôi sẽ lưu lại Ê-phê-sô cho đến Lễ Ngũ Tuần,*

*9 vì một cánh cửa rộng lớn và hứa hẹn đã mở ra cho tôi, dù ở đó vẫn còn nhiều sự chống đối.*

.....  
**» » Châm ngôn 29:25**

*Sự sợ loài người gài bẫy;*

*Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự.*

.....

## » » Ê-xê-chi-ên 3: 17-18

17 Hỡi con người, ta đã lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Y-sơ-ra-ên; khá nghe lời từ miệng ta, và thay ta răn bảo chúng nó.

18 Khi ta nói với kẻ dữ rằng: Mày chắc sẽ chết! - nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi.

.....  
Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 11

## » » Sáng-thế-ký 14: 19-20

19 Chúc phước cho Áp-ram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao, là Đấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram!

20 Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi! Đoạn, Áp-ram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó.

.....  
» » Sáng-thế-ký 24: 1

Vả, Áp-ra-ham đã già, tuổi đã cao; trong mọi việc Đức Giê-hô-va đã ban phước cho người.

.....  
» » Sáng-thế-ký 28:20

Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc.

.....  
» » Sáng-thế-ký 28:22

Hòn đá đã dựng làm trụ đây sẽ là đền Đức Chúa Trời, và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ cho tôi.

.....  
» » Sáng-thế-ký 33:11

Xin anh hãy nhậm lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ, và em có đủ hết. Người nài xin Ê-sau quá đến nỗi phải chịu nhậm lấy.

.....  
» » Sáng-thế-ký 39: 2

Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thịnh lợi luôn.

.....  
» » Sáng-thế-ký 39:23

Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng.

.....  
» » Giô-suê 1: 8

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.

.....

**» » I Sứ Ký 22:13**

*Nếu con cẩn thận làm theo các luật pháp và mạng lệnh mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se truyền cho Y-sơ-ra-ên, thì con sẽ được hanh thông. Khá vững lòng bền chí; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi.*

.....

**» » II Sứ Ký 26: 5**

*Trong đời Xa-cha-ri, là người thông hiểu các dị tượng, của Đức Chúa Trời, thì Ô-xia rắp lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời; và người tìm kiếm bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu.*

.....

**» » II Sứ Ký 31:21**

*Trong các việc người làm, hoặc quản lý sự phục dịch nơi đền của Đức Chúa Trời, hoặc theo luật pháp hay là điều răn đặng tìm kiếm Đức Chúa Trời của người, thì người hết lòng mà làm, và được hanh thông.*

.....

**» » II Sứ Ký 32:30**

*Áy là Ê-xê-chia này lấp nguồn trên của nước Ghi-hôn, và dẫn nó chảy ngầm dưới đất qua phía tây của thành Đa-vít. Trong mọi việc Ê-xê-chia được hanh thông.*

.....

**» » Thi Thiên 1: 1-3**

*1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,  
Chẳng đứng trong đường tội nhân,  
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;  
2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,  
Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.  
3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,  
Sanh bông trái theo thì tiết,  
Lá nó cũng chẳng tàn héo;  
Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng.*

.....

**» » Ma-la-chi 3: 8-10**

*8 Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các người ăn trộm ta. Các người nói rằng; Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các người đã ăn trộm trong các phần mười và trong các cửa dâng.*

*9 Các người bị rửa sả, vì các người, thầy cả nước, đều ăn trộm ta.*

*10 Các người hãy đem hết thầy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các người khá lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các người, để phước xuống cho các người đến nỗi không chỗ chứa chẳng!*

.....

**» » Thi Thiên 84:11**

*Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên;  
Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển;  
Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng.*

.....

**» » Thi Thiên 34:10**

*Sự tử tở bị thiếu kém, và đói;  
Nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì.*

.....

**» » Thi Thiên 35:27**

*Còn ai bình duyên cứ công bình tôi,  
Nguyện họ đều reo mừng;  
Nguyện họ thường nói không ngớt: Đáng tôn trọng Đức Giê-hô-va thay!  
Là Đáng vui cho tôi tớ Ngài được may mắn.*

.....

**» » Sáng-thế-ký 32:10**

*Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân này.*

.....

**» » Thi Thiên 1: 1-3**

*1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,  
Chẳng đứng trong đường tội nhân,  
Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;  
2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,  
Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.  
3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,  
Sanh bông trái theo thì tiết,  
Lá nó cũng chẳng tàn héo;  
Mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng.*

.....

**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 12****» » Xuất Ê-díp-tô Ký 19: 5-6**

*5 Vậy, bây giờ, nếu các người vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các người sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta.  
6 Các người sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó người sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.*

.....

» » **Sáng-thế-ký 12: 3**

Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước người, rửa sả kẻ nào rửa sả người; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ người mà được phước.

.....

» » **Sáng-thế-ký 15: 6**

Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.

.....

» » **Sáng-thế-ký 17: 4-5**

4 *Này, phần ta đây, ta đã lập giao ước cùng người; vậy người sẽ trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc.*

5 *Thiên hạ chẳng còn gọi người là Áp-ram nữa, nhưng tên người sẽ là Áp-ra-ham, vì ta đặt người làm tổ phụ của nhiều dân tộc.*

.....

» » **Sáng-thế-ký 17: 7**

Ta sẽ lập giao ước cùng người, và cùng hậu tự người trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của người và của dòng dõi người.

.....

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 6: 3-4**

3 *Ta đã hiện ra cùng Áp-ra-ham, cùng Y-sác, và cùng Gia-cóp, tỏ mình là Đức Chúa Trời toàn-năng; song về danh ta là Giê-hô-va, thì ta chưa hề tỏ cho họ biết.*

4 *Ta cũng có lập giao ước cùng họ, để ban xứ Ca-na-an cho, là xứ họ đã kêu ngụ như khách ngoại bang.*

.....

» » **Lê-vi Ký 26:42**

Thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước ta đã lập cùng Gia-cóp, cùng Y-sác, cùng Áp-ra-ham, và ta sẽ nhớ lại xứ này.

.....

» » **Sáng-thế-ký 35:10**

Và phán rằng: Tên người là Gia-cóp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cóp nữa, nhưng sẽ đặt là Y-sơ-ra-ên. Rồi Ngài đặt tên người là Y-sơ-ra-ên.

.....

» » **Sáng-thế-ký 22:17**

Sẽ ban phước cho người, thêm dòng dõi người nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch.

.....

» » **Sáng-thế-ký 22:18**

Bởi vì người đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi người mà được phước.

.....

» » **Sáng-thế-ký 18:19**

Ta đã chọn người đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng; thế thì, Đức Giê-hô-va sẽ



*làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Áp-ra-ham.*

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 19: 5-6**

*5 Vậy, bây giờ, nếu các người vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các người sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta.*

*6 Các người sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó người sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.*

» » **Phục truyền 28: 1**

*Nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho người ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời người sẽ ban cho người sự trở hơn mọi dân trên đất.*

» » **Phục truyền 28:10**

*Muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng người được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ người.*

» » **Phục truyền 29: 9**

*Vậy, các người khá gìn giữ làm theo những lời của sự giao ước này, hầu cho các người được may mắn trong mọi việc mình làm.*

» » **Thi Thiên 67: 1-2**

*1 Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi.*

*2 Để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước.*

» » **Ê-sai 42: 1**

*Này, đây tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại*

» » **Ê-sai 42: 6**

*Ta, Đức Giê-hô-va, đã kêu gọi người trong sự công bình; ta sẽ nắm tay người và giữ lấy người. Ta sẽ phó người làm giao ước của dân này, làm sự sáng cho các dân ngoại.*

» » **Ê-sai 43:10**

*Đức Giê-hô-va phán: Các người là kẻ làm chứng ta, và là đây tớ ta đã chọn, hầu cho các người được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa.*

» » **Ê-sai 2: 2-3**

2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó,

3 Và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cóp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.

» » **Ê-sai 60: 2**

Này, sự tối tăm vây phủ đất, sự u ám bao bọc các dân; song Đức Giê-hô-va dấy lên trên người, vinh quang Ngài tỏ rạng trên người.

» » **Ê-sai 60: 3**

Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng người, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên người.

» » **Ê-sai 61: 4-6**

4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.

5 Những người khách lạ sẽ đứng chặn bày chiên các người, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các người;

6 Nhưng các người thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình.

» » **Xa-cha-ri 8:22**

Như vậy có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Giê-ru-sa-lem, và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va.

» » **Xa-cha-ri 8:23**

Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Sẽ xảy ra trong những ngày đó, có mười người từ mọi thứ tiếng trong các nước ra, nắm chặt vạt áo của một người Giu-đa, mà nói rằng: Chúng ta sẽ đi cùng các người, vì chúng ta có nghe rằng Đức Giê-hô-va ở cùng các người.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 19: 5-6**

5 Vậy, bây giờ, nếu các người vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các người sẽ thuộc riêng về ta, vì cả thế gian đều thuộc về ta.

6 Các người sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó người sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.

» » **Thi Thiên 50: 5**

Hãy nhóm lại cùng ta các người thánh ta,

Là những người đã dùng của tế lễ lập giao ước cùng ta.

.....

**» » Xuất Ê-díp-tô Ký 15:26**

Ngài phán rằng: Nếu người chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho người một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bệnh cho người.

.....

**» » Phục truyền 28: 1-2**

1 Nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho người ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời người sẽ ban cho người sự trỗi hơn mọi dân trên đất.

2 Nếu người nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, này là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình người.

.....

**» » Xuất Ê-díp-tô Ký 19: 6**

Các người sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta. Bấy nhiêu lời đó người sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.

.....

**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 13**

**» » Ê-sai 43:25**

Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội người; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi người nữa.

.....

**» » Phục truyền 31:29**

Vì ta biết rằng, sau khi ta qua đời, các người hèn sẽ bại hoại, trở bỏ đường ta đã truyền dạy cho các người; trong ngày sau rốt, tai họa sẽ xông hãm các người, bởi các người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy những công việc của tay mình mà chọc Ngài nổi giận.

.....

**» » Lê-vi Ký 26:21**

Nếu các người phản đối cùng ta, và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các người gấp bảy lần nữa.

.....

**» » Lê-vi Ký 26:23**

Dẫu đến những việc ấy mà các người cứ không phục sự sửa phạt ta, cứ phản đối cùng ta.

.....

**» » Lê-vi Ký 26:27**

Dẫu đến nỗi vậy, mà các người cứ không khứng nghe ta, còn phản đối cùng ta.

.....

» » **Lê-vi Ký 26:25**

Ta sẽ khiến gươm giáo đến trên các người đặng báo thù sự giao ước ta; khi các người hội hiệp trong những thành mình, ta sẽ giáng dịch hạch đến giữa các người, và nộp các người vào tay thù nghịch.

» » **Lê-vi Ký 26:29**

Các người sẽ ăn thịt con trai con gái mình;

» » **Lê-vi Ký 26: 31-33**

**31** Ta sẽ làm cho thành các người ra vắng vẻ; các nơi thánh quạnh hiu, và ta chẳng còn hưởng mùi thơm về cửa lễ các người nữa.

**32** Ta sẽ làm xứ ra đồi bại, đến nỗi kẻ thù nghịch ở tại đó cũng lấy làm lạ.

**33** Ta sẽ tản lạc các người trong các dân và rút gươm ra đuổi theo sau các người: xứ các người sẽ hoang vu, thành sẽ vắng vẻ.

» » **Đa-ni-ên 9: 5**

Chúng tôi đã phạm tội, làm sự trái ngược, ăn ở hung dữ, chúng tôi đã bợn nghịch và đã xây bỏ các giềng mối và lệ luật của Ngài.

» » **Đa-ni-ên 9:10**

Chúng tôi đã chẳng nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, dặng bước đi trong luật pháp mà Ngài đã cậy tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri để trước mặt chúng tôi.

» » **Lê-vi Ký 26:44**

Đấu vậy, đương khi họ bị ở trong xứ kẻ thù nghịch mình, ta cũng chẳng bỏ họ đâu, chẳng ghé góm họ đến phải hao mòn hết, và chẳng bội sự giao ước ta lập cùng họ đâu, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của họ.

» » **Lê-vi Ký 26:45**

Ta vì họ sẽ nhớ lại sự giao ước đã lập cùng tổ phụ họ mà ta đã đem ra khỏi xứ Ê-díp-tô trước mặt các dân, dặng làm Đức Chúa Trời của họ. Ta là Đức Giê-hô-va.

» » **Thi Thiên 14: 7**

Ôi! Chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến!  
 Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài,  
 Thì Gia-cóp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.

» » **Ê-sai 12: 2**

Này, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi.

» » **Ê-sai 43: 3**

*Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa người. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc người, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba làm của thay người.*

» » **Ê-sai 43:11**

*Ấy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có Cứu Chúa nào khác.*

» » **Êsai 43:25**

*Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội người; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi người nữa.*

» » **Ê-sai 59:20**

*Đấng Cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cóp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đức Giê-hô-va phán vậy.*

» » **Ê-sai 62:11**

*Này, Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng: Hãy bảo con gái Si-ôn rằng: Này, sự cứu rỗi người đến! Phần thưởng đi theo Ngài, và sự thưởng đi trước Ngài.*

» » **Giê-rê-mi 33: 7-8**

*7 Ta sẽ khiến những phu tù Giu-đa và phu tù Y-sơ-ra-ên trở về; gây dựng lại chúng nó như hồi trước.*

*8 Ta sẽ làm cho sạch mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta; ta sẽ tha mọi sự gian ác chúng nó đã phạm nghịch cùng ta, và đã phạm pháp nghịch cùng ta.*

» » **Ê-xê-chi-ên 39:27**

*Là khi ta sẽ đem chúng nó về từ giữa các dân và thâu lại khỏi các đất của kẻ thù chúng nó, thì ta sẽ được tỏ ra thánh bởi chúng nó ở trước mắt nhiều nước.*

» » **Ê-sai 43:25**

*Ấy chính ta, là Đấng vì mình ta mà xóa sự phạm tội người; ta sẽ không nhớ đến tội lỗi người nữa.*

» » **Lê-vi Ký 26:21**

*Nếu các người phản đối cùng ta, và không muốn nghe ta, thì ta sẽ tùy theo tội phạm giáng tai vạ trên các người gấp bảy lần nữa.*

**» » Giê-rê-mi 33: 23-26**

**23** Có lời của Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi như vậy:

**24** Người há chẳng xét dân này nói hay sao? Chúng nó nói: Hai họ mà Đức Giê-hô-va đã kén chọn, thì Ngài bỏ rồi. Như vậy, chúng nó khinh dễ dân ta, coi dân này chẳng thành một nước nữa!

**25** Nhưng, này là lời Đức Giê-hô-va phán: Nếu giao ước của ta về ngày và đêm chẳng đứng, và nếu ta đã chẳng định luật pháp cho trời và đất,

**26** thì cũng vậy, ta sẽ bỏ dòng dõi của Gia-cốp và dòng dõi của Đa-vít, tôi tớ ta, đến nỗi ta sẽ chẳng lấy trong vòng dòng dõi người những kẻ cai trị dòng dõi của Áp-ra-ham, của Y-sác, và của Gia-cốp. Vì ta sẽ đem những phu tù trở về, và thương xót chúng nó.

**» » Thi Thiên 89:34**

Ta sẽ không hề bội giao ước ta,

Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.

**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 14****» » Ma-la-chi 3: 1**

Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các người tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các người trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

**» » Sáng-thế-ký 22: 15-18**

**15** Thiên sứ của Đức Giê-hô-va từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng:

**16** Đức Giê-hô-va phán rằng: Vì người đã làm điều đó, không tiếc con người, tức con một người thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng

**17** sẽ ban phước cho người, thêm dòng dõi người nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch.

**18** Bởi vì người đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian đều sẽ nhờ dòng dõi người mà được phước.

**» » Sáng-thế-ký 17:19**

Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sa-ra, vợ người, sẽ sanh một con trai, rồi người đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.

**» » Sáng-thế-ký 17:21**

Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Y-sác, độ khoảng này năm tới Sa-ra phải sanh cho người.

**» » Sáng-thế-ký 28: 1-4**

**1** Y-sác bèn gọi Gia-cốp, chúc phước cho và dặn rằng: Con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an.

**2** Hãy đứng dậy, đi qua xứ Pha-đan A-ram, tại nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban, là cậu con.

**3** Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sanh sản, thêm nhiều và trở nên một đám dân đông.

**4** Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Áp-ra-ham!

» » **Sáng-thế-ký 49:10**

Cây phủ việt chẳng hề dòi khỏi Giu-đa,  
Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó,  
Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới,  
Và các dân vâng phục Đấng đó.

» » **Thi Thiên 89: 35-36**

**35** Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần,  
Cũng sẽ không hề nói dối với Đa-vít:  
**36** Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời,  
Và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta.

» » **Ê-sai 9: 6-7**

**6** Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Đa-vít và trên nước Ngài, dựng làm cho nước bền vững, và lập lên trong sự chánh trực công bình, từ nay cho đến đời đời. Thật, lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy!

**7** Chúa đã giáng một lời trong Gia-cóp, và lời ấy đổ xuống trên Y-sơ-ra-ên.

» » **Mi-chê 5: 2**

Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sanh đẻ đã sanh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên.

» » **Ê-sai 7:14**

Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các người: nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

» » **Đa-ni-ên 9: 25-26**

**25** Người khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xúc dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn.

**26** Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xúc dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng; những sự hoang vu đã định.

» » **Ma-la-chi 3: 1**

Này, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các người tìm kiếm sẽ thành linh vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các người trông mong. Này, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.

» » **Giê-rê-mi 31: 31-34**

**31** Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.

**32** Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

**33** Đức Giê-hô-va phán: Này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.

**34** Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! Vì chúng nó thấy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.

» » **Ê-sai 61: 1**

Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặt giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặt rịt những kẻ vỡ lòng, đặt rạo cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;

» » **Ê-sai 35: 4-6**

**4** Hãy bảo những kẻ có lòng sợ hãi rằng: Khá vững lòng, đừng sợ nữa! Đây này, Đức Chúa Trời các người sẽ lấy sự báo thù mà đến, tức là sự báo trả của Đức Chúa Trời. Chính Ngài sẽ đến và cứu các người!

**5** Bấy giờ, những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ rống tai.

**6** Bấy giờ, kẻ què sẽ nhảy như con nai, lười kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc.

» » **Xa-cha-ri 9: 9**

Hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trở tiếng reo vui! Này, Vua người đến cùng người, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cõi lừa, tức là con của lừa cái.

» » **Ê-sai 7:14**

Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các người: này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

» » **Ê-sai 49: 1**

Hỡi các cù lao, hãy nghe ta! Hỡi các dân xa lạ hãy ghé tai! Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ đã nói đến danh ta từ lòng dạ mẹ ta.



» » **Ê-sai 49: 5**

*Bây giờ, Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn Gia-cóp đến cùng Ngài, và nhóm Y-sơ-ra-ên về cùng Ngài; vì ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh ta.*

» » **Thi Thiên 22: 9**

*Phải, ấy là Chúa rút tôi khỏi lòng mẹ,  
Khiến tôi tin cậy khi nằm trên vú của mẹ tôi.*

» » **Sáng-thế-ký 24:43**

*Này, tôi ngồi gần bên giếng này: Cầu xin hễ người gái trẻ nào sẽ ra xách nước mà tôi nói cùng nàng rằng: Xin cho tôi uống một hớp nước trong bình;*

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 2: 8**

*Công chúa đáp rằng: Hãy đi đi. Người gái trẻ đó đi kêu mẹ của đứa trẻ.*

» » **Giô-ên 1: 8**

*Người khá than khóc như một người nữ đồng trinh mặc bao gai đặng khóc chồng mình thuở còn trẻ tuổi!*

» » **Ê-sai 23:12**

*Ngài có phán rằng: Hỡi con gái Si-đôn, là nữ đồng trinh bị ức hiếp kia, người sẽ chẳng còn cứ vui mừng nữa! Vậy hãy chờ dậy, sang xứ Kít-tim, tại đó người cũng sẽ không được an nghỉ đâu!*

» » **Ê-sai 47: 1**

*Hỡi con gái đồng trinh của Ba-by-lôn, hãy xuống ngồi trong bụi đất! Hỡi con gái người Canh-đê, hãy ngồi dưới đất, người chẳng có ngôi nữa! Vì từ nay về sau, người sẽ không được xưng là dịu dàng yếu điệu nữa đâu.*

» » **Giê-rê-mi 18:13**

*Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Hãy hỏi trong các nước có ai đã hề nghe sự như vậy không? Gái đồng trinh của Y-sơ-ra-ên đã làm việc rất đáng gớm.*

» » **Giê-rê-mi 31: 4**

*Ta sẽ dựng lại người, thì người sẽ được dựng, hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên! Người sẽ lại cầm trống cơm làm trang sức, đi làm một với những người nhảy múa vui vẻ.*

» » **Giê-rê-mi 31:21**

*Hãy dựng nêu, đặt trụ chỉ lối; hãy để lòng về đường cái, nơi đường người đã noi*

theo. Hỡi gái đồng trinh Y-sơ-ra-ên, hãy trở về các thành này thuộc về ngươi!

» » Đa-ni-ên 9: 25-26

**25** Ngươi khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem, cho đến Đấng chịu xúc dầu, tức là vua, thì được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần lễ; thành đó sẽ được xây lại, có đường phố và hào, trong kỳ khó khăn.

**26** Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xúc dầu sẽ bị trừ đi, và sẽ không có chi hết. Có dân của vua hầu đến sẽ hủy phá thành và nơi thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, có sự tranh chiến cho đến cuối cùng; những sự hoang vu đã định.

» » Giê-rê-mi 31: 31-34

**31** Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.

**32** Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chông chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

**33** Đức Giê-hô-va phán: Này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.

**34** Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! Vì chúng nó thấy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.

» » Ê-xê-chi-ên 16: 59-60

**59** Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Mày đã khinh dể lời thề mà dứt bỏ giao ước ta, ta sẽ đối đãi mày như mày đã làm.

**60** Dầu vậy, ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập với mày đương ngày mày thơ bé, ta vì mày sẽ lập một giao ước đời đời.

» » I Các Vua 1: 33-34

**33** Rồi vua nói với họ rằng: Hãy đem các đầy tớ của chủ các ngươi theo, đỡ Sa-lô-môn, con trai ta, lên cỡi con la của ta, rồi đưa nó đến Ghi-hôn.

**34** Ở đó, thầy tế lễ Xa-đốc và tiên tri Na-than phải xúc dầu cho người làm vua Y-sơ-ra-ên. Đoạn, các ngươi hãy thổi kèn lên mà hô rằng:

Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 15

» » Ê-sai 53: 4-5

**4** Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.

**5** Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh.

## » » Ê-sai 53: 1-3

1 Ai tin điều đã rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được tỏ ra cho ai?

2 Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được.

3 Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì.

## » » Thi Thiên 41:9

Đến đối người bạn thân tôi,

Mà lòng tôi tin cậy, và đã ăn bánh tôi,

Cũng giờ gót lên nghịch cùng tôi.

## » » Xa-cha-ri 11:12

Ta nói cùng chúng nó rằng: Nếu các ngươi lấy làm tốt, thì hãy cho tiền công ta; bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta, là ba chục miếng bạc.

## » » Xa-cha-ri 11:13

Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm! Ta bèn lấy ba chục miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va.

## » » Ê-sai 53: 7

Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên cäm ở trước mặt kẻ hót lông, người chẳng từng mở miệng.

## » » Ê-sai 50: 6

Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta, và đưa má cho kẻ nhổ râu ta; ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt.

## » » Ê-sai 53:12

Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.

## » » Thi Thiên 22:16

Vì những chó bao quanh tôi,

Một lũ hung ác vây phủ tôi:

Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi.

**» » Thi Thiên 22:18**

*Chúng nó chia nhau áo xống tôi;  
Bắt thăm về áo dài tôi.*

.....

**» » Thi Thiên 69:21**

*Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi,  
Và cho tôi uống giấm trong khi khát.*

.....

**» » Thi Thiên 34: 19-20**

**19** *Người công bình bị nhiều tai họa,  
Nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết.*  
**20** *Ngài giữ hết thầy xương cốt người,  
Chẳng một cái nào bị gãy.*

.....

**» » Ê-sai 53: 6**

*Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho  
tội lỗi của hết thầy chúng ta đều chất trên người.*

.....

**» » Ê-sai 53: 8**

*Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cắt lầy; trong những kẻ đồng thời với  
người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống, là vì có tội lỗi dân  
ta đáng chịu đánh phạt?*

.....

**» » Ê-sai 53: 9**

*Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn  
với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong  
miệng.*

.....

**» » Ê-sai 53:10**

*Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm.  
Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình;  
những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được  
thành vượng.*

.....

**» » Thi Thiên 16:10**

*Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ,  
Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.*

.....

**» » I Các Vua 2:10**

*Đa-vít an giấc với các tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít.*

.....

## » » Thi Thiên 110: 1

*Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng:*

*Hãy ngồi bên hữu ta,*

*Cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.*

## » » Đa-ni-ên 7:13

*Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, này, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài.*

## » » Xa-cha-ri 14: 4

*Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dời qua phương bắc, phân nửa dời qua phương nam.*

## » » Ê-sai 52:13

*Này, tôi tớ ta sẽ làm cách khôn ngoan; sẽ được tôn lên, dấy lên, và rất cao trọng.*

## » » Ê-sai 53:12

*Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội.*

## » » Ê-sai 53: 9

*Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.*

## » » Xuất Ê-díp-tô Ký 12:46

*Lễ đó chỉ ăn nội trong nhà; người đừng đem thịt ra ngoài, và cũng đừng làm gãy một cái xương nào.*

## » » Lê-vi Ký 16: 21-22

**21** *A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng.*

**22** *Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơ-ra-ên ra nơi hoang địa.*

» » **Lê-vi Ký 17:11**

Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các người huyết rưới trên bàn thờ để làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được.

» » **Thi Thiên 110: 2**

Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến cây phủ việt về sự năng lực người:  
Hãy cai trị giữa các thù nghịch người.

» » **Thi Thiên 102: 16**

Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn,  
Thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài.

**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 16**» » **Phục truyền 18: 18-19**

**18** Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như người, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người.

**19** Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 1:11**

Vậy, người Ê-díp-tô bèn đặt các kẻ đầu râu để bắt dân Y-sơ-ra-ên làm xâu khó nhọc; họ xây thành Phi-thom và Ram-se dùng làm kho tàng cho Pha-ra-ôn.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 1: 15-16**

**15** Vua xứ Ê-díp-tô cũng phán cùng các bà mẹ của dân Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a,

**16** mà rằng: Khi các người đi rước thai cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, hãy thấy sanh con trai, thì hãy làm cho chết đi; còn con gái, thì hãy để cho sống.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 2: 1-5**

**1** Vả, có một người trong họ Lê-vi đi cưới con gái Lê-vi làm vợ.

**2** Nàng thọ thai, và sanh một con trai; thấy con ngộ, nên đem đi giấu trong ba thúng.

**3** Nhưng giấu lâu hơn nữa không được, nàng bèn lấy một cái rương mây, trét chai và nhựa thông, rồi để đứa trẻ vào, đem thả trong đám sậy dựa mé sông.

**4** Người chị đứa trẻ đứng xa nơi đó để trông cho biết nó sẽ ra sao.

**5** Vả, bấy giờ, con gái Pha-ra-ôn xuống sông tắm, còn các con đòi đi dạo chơi trên mé sông; công chúa thấy cái rương mây đó giữa đám sậy, bèn sai con đòi mình đi vớt lên.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 2:10**

*Khi lớn khôn rồi, người bèn dẫn nó vào cho công chúa, nàng nhận làm con, và đặt tên là Mô-i-se vì nàng nói rằng: Ta đã vớt nó khỏi nước.*

» » **Dân-số Ký 12: 3**

*Vả, Mô-i-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.*

» » **Dân-số Ký 12: 7**

*Tôi tớ Mô-i-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta.*

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14**

*Nhưng người đó đáp rằng: Ai đặt người làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng? Mô-i-se sợ, nói rằng: Chắc thật, việc này phải lâu rồi.*

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 1**

*Dân sự thấy Mô-i-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào! Hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Mô-i-se này, là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi.*

» » **Dân-số Ký 16:41**

*Ngày mai, cả hội dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Mô-i-se và A-rôn mà rằng: Hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va.*

» » **Dân-số Ký 12: 1**

*Mi-ri-am và A-rôn nói hành Mô-i-se về việc người nữ Ê-thi-ô-bi mà người đã lấy; vì người có lấy một người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ.*

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 32: 31-32**

**31** *Vậy, Mô-i-se trở lên đến Đức Giê-hô-va mà thưa rằng: Ôi! Dân sự này có phạm một tội trọng, làm cho mình các thần bằng vàng;*

**32** *Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi.*

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28**

*Mô-i-se ở đó cùng Đức Giê-hô-va trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, không ăn bánh, cũng không uống nước; Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là mười điều răn.*

» » **Dân-số Ký 12: 7-8**

**7** *Tôi tớ Mô-i-se ta không có như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta.*

**8** *Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng, một cách rõ ràng, không lời đố, và người*

thấy hình Đức Giê-hô-va. Vậy các người không sợ mà nói hành kẻ tôi tớ ta, là Môi-se sao?

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12**

Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho người bằng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặt dạy dân sự.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 24:13**

Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 34: 29-30**

**29** Khi Môi-se tay cầm hai bảng chứng đi xuống núi Si-na-i, chẳng biết rằng da mặt mình sáng rực bởi vì mình hầu chuyện Đức Giê-hô-va.

**30** Nhưng A-rôn cùng cả dân Y-sơ-ra-ên nhìn Môi-se thấy mặt người sáng rực, sợ không dám lại gần.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 19: 19-20**

**19** Tiếng kèn càng vang động; Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại.

**20** Đức Giê-hô-va giáng lâm trên chót núi Si-na-i, đòi Môi-se lên, Môi-se bèn lên.

» » **Phục truyền 4: 1**

Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các người; hãy làm theo, để các người được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các người ban cho các người nhận được.

» » **Phục truyền 4: 5**

Này đây, ta đã dạy các người những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các người làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy.

» » **Thi Thiên 77:20**

Chúa cậy tay Môi-se và A-rôn

Mà dẫn dắt dân sự Ngài như một đoàn chiên.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 3: 13-15**

**13** Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Này, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các người sai ta đến cùng các người; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao?

**14** Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vậy: Đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các người.



**15** Đức Chúa Trời lại phán cùng Mô-i-se rằng: Người sẽ nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vậy: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ các người, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, sai ta đến cùng các người. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 16: 14-15**

**14** Lốp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ, tròn, như hột sương đọng trên mặt đất.

**15** Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy, bèn hỏi nhau rằng: Cái chi vậy? Vì chẳng biết vật đó là gì. Mô-i-se bèn nói cùng dân sự rằng: Ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các người làm lương thực đó.

» » **Thi Thiên 78:24**

Cho mưa ma-na xuống trên họ để ăn, và ban cho lúa mì từ trên trời.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 3:10**

Vậy bây giờ, hãy lại đây, đừng ta sai người đi đến Pha-ra-ôn, để dắt dân ta, là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô.

» » **Phục truyền 6:21**

Thì hãy đáp rằng: Chúng ta đã bị làm tội mọi cho Pha-ra-ôn tại xứ Ê-díp-tô, và Đức Giê-hô-va có dùng tay mạnh đem chúng ta ra khỏi xứ ấy.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 15: 25-26**

**25** Mô-i-se kêu van Đức Giê-hô-va; Ngài bèn chỉ cho người một cây gỗ, người lấy liệng xuống nước, nước bèn hóa ra ngọt. Ấy tại đó, Đức Giê-hô-va định luật lệ cùng lập pháp độ cho dân sự, và tại đó Ngài thử họ.

**26** Ngài phán rằng: Nếu người chăm chỉ nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời người, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho người một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho người.

» » **Phục truyền 34: 10-12**

**10** Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn dấy lên tiên tri nào giống như Mô-i-se, mà Đức Giê-hô-va biết giáp mặt.

**11** Không có ai bằng người, hoặc về các dấu kỳ, phép lạ mà Đức Giê-hô-va sai người làm tại trong xứ Ê-díp-tô, trước mặt Pha-ra-ôn, các quân thần, và cả xứ của người;

**12** hoặc hết thấy công việc lớn lao và đáng sợ mà Mô-i-se cậy tay quyền năng mình làm tại trước mặt cả Y-sơ-ra-ên.

» » **Xuất Ê-díp-tô Ký 24: 7-8**

**7** Đoạn, người cầm quyền sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ.

**8** Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời này.

» » **Phục truyền 18:18**

Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người.

» » **Dân-số Ký 14: 22-23**

**22** Trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Ê-díp-tô và nơi đồng vắng, là các người đã thử ta mười lần và đã không nghe lời ta,

**23** thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu!

» » **Dân-số Ký 14:32**

Còn những thầy các ngươi sẽ ngã nằm trong đồng vắng này.

» » **Giê-rê-mi 31: 31-34**

**31** Đức Giê-hô-va phán: Nay, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ lập một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và với nhà Giu-đa.

**32** Giao ước này sẽ không theo giao ước mà ta đã kết với tổ phụ chúng nó trong ngày ta nắm tay dắt ra khỏi đất Ê-díp-tô, tức giao ước mà chúng nó đã phá đi, dầu rằng ta làm chồng chúng nó, Đức Giê-hô-va phán vậy.

**33** Đức Giê-hô-va phán: Đây là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta.

**34** Chúng nó ai nấy sẽ chẳng dạy kẻ lân cận mình hay là anh em mình, mà rằng: Hãy nhận biết Đức Giê-hô-va! Vì chúng nó thấy đều sẽ biết ta, kẻ nhỏ cũng như kẻ lớn. Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.

» » **Phục truyền 18: 18-19**

**18** Ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người.

**19** Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó.

**Các Câu Kinh Thánh Cựu Ước >> Bài Học 17**

» » **Dân-số Ký 10: 2-3**

**2** Hãy làm hai ống loa bằng bạc, đánh dát, dùng cho ngươi để nhóm hiệp hội chúng và truyền cho các trại quân ra đi.

**3** Khi nào người ta thổi loa, toàn hội chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi, tại cửa hội mạc.

» » **Đa-ni-ên 12: 4**

*Còn như người, hỡi Đa-ni-ên, người hãy đóng lại những lời này, và hãy đóng ấn sách này cho đến kỳ cuối cùng. Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên.*

» » **Thi Thiên 102: 16**

*Khi Đức Giê-hô-va lập lại Si-ôn,  
Thì Ngài sẽ hiện ra trong sự vinh hiển Ngài.*

» » **Ê-sai 40: 5-6**

*5 Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.*

*6 Có tiếng kẻ rằng: Hãy kêu! Và có đáp rằng: Tôi sẽ kêu thế nào? - Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng.*

» » **Giê-rê-mi 25:31**

*Tiếng om sòm sẽ vang ra đến cùng đất; vì Đức Giê-hô-va tranh cạnh cùng các nước, phán xét mọi xác thịt, phó những kẻ dữ cho gươm đao, Đức Giê-hô-va phán vậy.*

» » **Thi Thiên 2: 7-9**

*7 Ta sẽ giảng ra mạng lịnh:*

*Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Người là Con ta;*

*Ngày nay ta đã sanh Người.*

*8 Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho Con các ngoại bang làm cơ nghiệp,*

*Và các đầu cùng đất làm của cải.*

*9 Con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó;*

*Con sẽ làm vỡ nát chúng nó khác nào bình gốm.*

» » **Giô-ên 3:1-2**

*1 Vì vậy, trong những ngày đó, và trong kỳ đó, khi ta sẽ đem phu tù của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem trở về,*

*2 thì ta sẽ nhóm hết thầy các nước lại, và đem chúng nó xuống trong trũng Giô-sa-phát. Tại đó, ta sẽ phán xét chúng nó vì có dân ta, và Y-sơ-ra-ên là sản nghiệp ta, mà chúng nó đã làm cho tan tác giữa các dân tộc; và chúng nó đã chia đất ta ra.*

» » **Thi Thiên 45: 6**

*Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia;*

*Bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng.*

**» » Thi Thiên 45: 7**

*Chúa ưa sự công bình, và ghét điều gian ác;*

*Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã xức dầu cho Chúa*

*Bằng dầu vui vẻ trởi hơn đồng loại Chúa.*

**» » Thi Thiên 132: 13-14**

*13 Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn;*

*Ngài ước Si-ôn làm nơi ở của Ngài;*

*14 Đây là nơi an nghỉ ta đời đời;*

*Ta sẽ ngụ ở đây, vì ta có ước ao như thế.*

**» » Ê-sai 24:23**

*Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; vì Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn, tại Giê-ru-sa-lem; và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão.*

**» » Ê-sai 2: 2-4**

*2 Sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ được lập vững trên đỉnh các núi, cao hơn các đồi. Mọi nước sẽ đổ về đó,*

*3 và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng: Hãy đến; chúng ta hãy lên núi Đức Giê-hô-va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia-cóp: Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời Đức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.*

*4 Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh.*

**» » Mi-chê 4: 1-3**

*1 Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó;*

*2 và nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cóp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem.*

*3 Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước này chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cũng không tập sự chiến tranh nữa.*

**» » Thi Thiên 72**

*1 Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban cho vua sự xét đoán của Chúa,*

*Và ban cho vương tử sự công bình của Ngài.*

*2 Người sẽ đoán xét dân sự Chúa cách công bình,*

*Xử kẻ khốn cùng cách ngay thẳng.*

**3** Nhân vì sự công bình, các núi và gò nổng

Sẽ đem bình an đến cho dân sự.

**4** Người sẽ đoán xét kẻ khốn cùng của dân,

Cứu con cái người thiếu thốn, và chà nát kẻ hà hiếp.

**5** Hết mặt trời, mặt trăng còn có bao lâu,

Thì chúng nó kính sợ Chúa bấy lâu, cho đến muôn đời.

**6** Vua sẽ giáng xuống như mưa trên cỏ mới phát,

Khác nào giọt của trận mưa tưới đất vậy.

**7** Trong ngày vua ấy, người công bình sẽ hưng thịnh,

Cũng sẽ có bình an dư dật cho đến chừng mặt trăng không còn.

**8** Người sẽ quản hạt từ biển này tới biển kia,

Từ sông cho đến cùng trái đất.

**9** Những người ở đồng vắng sẽ cúi lạy trước mặt người;

Còn các kẻ thù nghịch người sẽ liếm bụi đất.

**10** Các vua Ta-rê-si và những cù lao sẽ cống thuế cho người.

Vua Sa-ba và vua Sê-ba sẽ cống lễ cho người.

**11** Phải, hết thầy các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt người;

Các nước sẽ phục sự người.

**12** Vì người sẽ giải kẻ thiếu thốn khi nó kêu cầu,

Và cứu người khốn cùng không có ai giúp đỡ.

**13** Người sẽ thương xót kẻ khốn cùng, người thiếu thốn,

Và cứu linh hồn của người thiếu thốn.

**14** Người sẽ chuộc linh hồn họ khỏi sự hà hiếp và sự hung bạo;

Cũng sẽ xem huyết họ là quý báu.

**15** Người sẽ được sống, và thiên hạ sẽ dâng vàng Sa ba cho người,

Người ta sẽ cầu nguyện cho người luôn luôn, và hằng ngày chúc phước cho người.

**16** Sẽ có dư dật ngũ cốc trên đất và trên đỉnh các núi;

Bông trái nó sẽ ào ào như Li-ban;

Còn người ở thành thị sẽ hưng thịnh như cỏ của đất.

**17** Danh người sẽ còn mãi mãi,

Hết mặt trời còn đến chừng nào, danh người sẽ noi theo chừng nấy:

Người ta sẽ nhân danh người mà chúc phước nhau!

Các nước đều sẽ xưng người là có phước.

**18** Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,

Chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng!

**19** Đáng ngợi khen danh vinh hiển Ngài đến đời đời!

Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh hiển của Ngài! A-men! A-men!

**20** Chung các bài cầu nguyện của Đa-vít, con trai Y-sai.

.....

**» » Xa-cha-ri 14:16**

Xảy ra hết thảy những kẻ nào còn sót lại trong mọi nước lên đánh Giê-ru-sa-lem, sẽ lên đó hàng năm dâng thờ lạy trước mặt Vua, là Đức Giê-hô-va vạn quân, và giữ lễ lễ lều tạm.

.....

**» » Ê-sai 32:17**

Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.

.....

**» » Đa-ni-ên 8: 23-25**

**23** Đến kỳ sau rớt của nước chúng nó, khi số những kẻ bội nghịch đã đầy, thì sẽ dậy lên một vua, là người có bộ mặt hung dữ và thấu rõ những lời mầu nhiệm.

**24** Quyền thế người sẽ lớn thêm, nhưng không phải bởi sức mình. Người làm những sự tàn phá lạ thường; và được thanh vượng, làm theo ý mình, hủy diệt những kẻ có quyền và dân thánh.

**25** Người dùng quyền thuật làm nên chước gian dối mình được thắng lợi. Trong lòng người tự làm mình nên lớn, và trong lúc dân ở yên ổn, người sẽ hủy diệt nhiều kẻ; người nổi lên chống với vua của các vua, nhưng người sẽ bị bẻ gãy chẳng bởi tay người ta.

.....

**» » Thi Thiên 122: 6**

Hãy cầu hòa bình cho Giê-ru-sa-lem;

Phàm kẻ nào yêu mến người sẽ được thới thành.

.....

**» » Xa-cha-ri 14: 4**

Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông; và núi Ô-li-ve sẽ bị xé ra chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng rất lớn; phân nửa núi dòi qua phương bắc, phân nửa dòi qua phương nam.

.....

## Giới Thiệu Về Tác Giả

Derek Prince (1915 - 2003) sinh ra ở Ấn Độ, cha mẹ ông là người Anh. Là một học giả tiếng Hy-Lạp và tiếng La-tinh tại trường Đại học Eton và Cambridge, nước Anh, ông cũng nhận được học bổng để học về Triết học Cổ đại và Hiện đại tại trường King's College. Ông cũng nghiên cứu một số ngôn ngữ hiện đại, bao gồm tiếng Hê-bơ-rơ và A-ra-mít, tại Đại học Cambridge và Đại học Hebrew ở Giê-ru-sa-lem.

Khi phục vụ trong quân đội Anh trong Thế Chiến II, ông bắt đầu học Kinh Thánh và kinh nghiệm cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Giê-xu Christ. Trong cuộc gặp gỡ này, ông đã đưa ra hai kết luận: Thứ nhất, Chúa Giê-xu Christ là Đấng sống; Thứ hai, Kinh Thánh là một cuốn sách chân thật, phù hợp, không bao giờ lỗi thời. Những kết luận này đã làm thay đổi cả cuộc đời của ông, và sau đó ông đã tận hiến đời mình cho việc nghiên cứu và giảng dạy Kinh Thánh.

Ấn tứ chính của Derek là giải thích Kinh Thánh và giảng dạy một cách rõ ràng và đơn giản để giúp xây dựng nền tảng đức tin cho hàng triệu người. Cách tiếp cận phi hệ phái, phi tôn giáo của ông đã làm cho sự dạy dỗ của ông phù hợp và hữu ích cho mọi người từ mọi nguồn gốc chủng tộc và tôn giáo.

Ông là tác giả của hơn 60 cuốn sách, 600 audio và 100 bài dạy qua video, trong đó nhiều sự dạy dỗ của ông đã được dịch và xuất bản qua hơn 60 ngôn ngữ khác nhau. Đài phát thanh hàng ngày của ông được dịch sang tiếng Ả-Rập, Trung Hoa (Hạ Môn, Quảng Đông, Quan Thoại, Thượng Hải, Sán Đầu), Croatia, Đức, Malagasy, Mông Cổ, Nga, Samoan, Tây Ban Nha, Bahasa Indonesia và Tongan. Chương trình phát thanh của ông tiếp tục vươn đến nhiều người trên khắp thế giới.

Chức vụ Derek Prince tiếp tục sứ vụ tiếp cận với các tín hữu ở hơn 140 quốc gia với sự dạy dỗ của Derek, hoàn thành sự ủy thác là tiếp tục “cho đến khi Chúa Giê-xu tái lâm.” Điều này được thực hiện qua việc tiếp cận rộng rãi hơn của 30 văn phòng Derek Prince trên toàn thế giới, bao gồm công tác chính yếu ở Úc Châu, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Nepal, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Pakistan, Nga, Nam Phi, Thụy Sĩ, Anh, Hoa Kỳ và Quần đảo Thái Bình Dương. Để biết thông tin hiện tại về các địa điểm này và các địa điểm khác trên toàn thế giới, hãy truy cập [www.derekprince.co.nz](http://www.derekprince.co.nz)

# GIÁO TRÌNH TỰ HỌC KINH THÁNH

(SELF-STUDY BIBLE COURSE)

Derek Prince  
Dịch giả: David Tô

**Mã ISBN: 978-604-52-6317-4**

Chịu trách nhiệm xuất bản:  
GD - TBT BÙI THỊ LÂM NGỌC

Biên tập: Hà Thị Mai Hoa  
Bìa, trình bày: David Tô  
Sửa bản in: Mai Hoa

Thực hiện liên doanh: Công ty Thiên Ngôn

---

In: 1.000 bản. Khổ 20x29cm. In tại: Công ty in Thiên Ngôn  
134/8 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, Tp.HCM  
Số ĐKKHXB: 4119-2017/CXBIPH/3-570/ĐoN, Cục xuất bản, In  
và phát hành xác nhận ngày: 17/11/2017, Quyết định xuất bản  
số: 370B/QĐ-ĐoN, do NXB Đồng Nai cấp ngày: 1/12/2017.  
In xong và nộp lưu chiểu: quý 4/2017

---

Nhà Xuất Bản Đồng Nai, 1953J  
(số cũ 210) Nguyễn Ái Quốc, TP Biên Hòa, Đồng Nai  
Ban biên tập: (0613) 825 292 - Fax: (0613) 946 530